

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Ιδιο καράβι



ΤΟΥ Ι.Κ.
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ κανείς να χειροκρότησει ανεπιφύλακτα την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να στείλει δύο στελέχη του στο Λονδίνο να συνομιλήσουν με funds, τράπεζες και πάσης φύσεως διεθνείς επενδυτές.

«ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ επαφής με τις διεθνείς αγορές» όπως έλεγε κι ο Δραγασάκης.

ΔΙΟΤΙ άλλο να λες εύκολα καλαμπούρια σε τηλεοράσεις και κομματικές συνάξεις. Κι άλλο να μιλάς σοβαρά με σοβαρούς ανθρώπους που ορίζουν την τύχη σου.

ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ αυτές ποτέ δεν μένουν μυστικές.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (καμιά τριανταριά, αν τους μετράω καλά...) πήγαν στις διάφορες συναντίσεις να ακούσουν τον Σταθάκη και τον Μπλιό όχι επειδή δεν είχαν καλύτερο τρόπο να περάσουν την ώρα τους, ούτε επειδή σκέφτονται μήπως ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΗΓΑΝ να αξιολογήσουν όσα ακούσουν και να ενημερώσουν τους πελάτες τους. Κι αυτό ακριβώς έκαναν.

ΓΙΑ «ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ» μίλησε ο ένας. Για «ελληνική τραγωδία» ο άλλος.

ΛΙΓΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ τους ανθρώπους και τους κύκλους, μπορείς θαυμάσια να υποθέσεις τις εκρήξεις γέλιου που με δυσκολία θα συγκρατούσαν όταν άκουγαν τους συριζαίους να αναπτύσσουν τις συγγένειές τους με τους Podemos και την Die Linke.

ΕΝΑΣ εκ των παρισταμένων μού μετέφερε την εκτίμηση ότι:

-ΑΚΟΥΣΑΜΕ ένα τρίτο άγνοια (ignorance), ένα τρίτο αφέλεια (naivety) και ένα τρίτο αριστερό λαϊκισμό (leftwing populism).

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΤΣΙ όμως οι συναντίσεις αυτές μπορεί να αποδειχθούν εποικοδομητικές. Υπό την προϋπόθεση ότι οι απεσταλμένοι θα επιστρέψουν με μια ειλικρινή περιγραφή κι αξιολόγηση όσων διημείφθησαν κι όχι με άλλη μια σοδειά εξωραΐσμενων κι ευσεβών προσδοκιών.

ΔΙΟΤΙ, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο πραγματικός κόσμος είναι εκείνος που συνάντησαν ο Σταθάκης κι ο Μπλιός στο Λονδίνο, όχι αυτός τον οποίο φαντάζονται κάθε ημέρα η «Αυγή» και το Left.gr

ΚΙ ΑΝ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ έχει σήμερα στήσει στον τοίχο των Σαμαρά και των Βενιζέλο με απίστευτη ωμότητα και κυνισμό, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα και την «κυβέρνηση της Αριστεράς» θα τους κατασπαράξει για πρωτινό πριν ακόμη ξημερώσει η επομένη των εκλογών.

ΑΥΤΟΣ προφανώς δεν είναι λόγος παραίτησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως ευκαιρία συνειδητοποίησης.

ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ότι κανείς δεν μπορεί να στήσει καλύτερα έναν οικονομικό πανικό από εκείνους που κινούν τα νήματα της οικονομίας. Και οι οποίοι, εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι εαμογενείς ψυφοφόροι, ούτε προοδευτικοί ακτιβιστές.

ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ επίσης πως από την άποψη των διεθνών αγορών είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Και ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας, και ο Βενιζέλος, και η «Ρόζα», και άλλα έντεκα εκατομμύρια Ελληνες.

ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ το ναυάγιο αυτήν τη φορά δεν θα έχει επιζώντες!..

jpretenteris@dolnet.gr