

Μιχάλης Πιτσιπίδης

Εκδότης του περιοδικού
«Life Positive»



ΚΑΙ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΘΕΛΕΙ ΔΥΟ...

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ πολιτικό δράμα παίζεται στην ταλαιπωρη Ελλάδα. Ενα δράμα που δύσκολα θα έχει αίσιο τέλος έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Για λόγους που παρέλκει να συζητηθούν εδώ, η χώρα μας πτώχευσε. Το μέγεθος του δημόσιου χρέους ήταν και παραμένει συγκλονιστικό για τα δεδομένα μας. Οχι μόνο τα οικονομικά, αλλά επίσης τα κοινωνικά, τα πολιτικά και όλα τα άλλα.

Είναι πολύ δύσκολο στο μέσο Ελληνα να αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής και γι' αυτό ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, που ξεπερνά το 20%, αν αθροίσει κανές τα ποσοστά των κομμάτων της άρνησης και του «Φεκασμού», ρέπει προς τις συνωμοσιολάγνες θεωρίες των κακών ένων που τιμωρούν, επειδή ζηλεύουν, τους καλούν Ελληνες...

Η επαναφορά από την πτωχευτική διαδικασία στην αγορά είναι φανερό ότι ακολουθεί ορισμένα βήματα: προηγούνται η λίψη μέτρων περιορισμού ή καλύτερα εξάλειψης της σπατάλης, μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και της οικονομίας, έξοδος από την ύφεση και ανάπτυξη.

Με τη σειρά αυτή, κι εφόσον όλα τα ενδιάμεσα στάδια υπήρξαν επιτυχή σε ικανοποιητικό βαθμό, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η πολυπόθητη έξοδος από τα Μνημόνια και η απομάκρυνση της λαομίστης τρόικας. Με άλλα λόγια, η απομάκρυνση της τρόικας και όσα -όχι πολλά πάντως... αυτή συνεπάγεται θα είναι το αποτέλεσμα, θα είναι το τέλος και όχι η αφετηρία της προσπάθειας ανάκαμψης της χώρας!

Δυστυχώς στην Ελλάδα, τόσο η Ν.Δ. πριν αναλάβει τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αυτός με ασυγκρίτως πιο άγρια λαϊκίστικο βερμπαλισμό, ισχυρίστηκαν πως όχι, τα Μνημόνια δεν ήταν και δεν είναι απαραίτητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, σε ένα ρεσιτάλ ανερμάτιστης πολιτικής που προσπαθεί να συγκεράσει αντιλίψεις που εκτείνονται από το αντάρτικο πόλης μέχρι την οικονομία της αγοράς, τοποθετεί ευθαρσώς το κάρο μπροστά από τα άλογα: Δηλώνει ότι θα καταργήσει τα Μνημόνια, θα διαγράψει μονομερώς το χρέος και άλλα παρόμοια φαιδρά, ώστε να... αρχίσει η ανάκαμψη! Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα ανακάμψει όταν κείται νεκρή, στην άκρη της ευρωπαϊκής οικονομίας, αγοράς και οικογένειας, μόνη εκτός ευρώ και Ευρώπης...

Ατυχώς, η ρητορική παράκαμψης του προβλήματος με την αλάνθαστη μέθοδο «δεν μου αρέσει, άρα δεν υπάρχει» επιπρέασε αναγκαστικά και την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί εναγωνίες και εκβιαστικά να χτίσει ένα εκθαμβωτικό success story, προκειμένου να διαθέσει στην πολιτική αγορά ένα προϊόν εξίσου εντυπωσιακό και ψηφο-ελκυστικό με το «καταργώ τα Μνημόνια-διαγράφω το χρέος».

Ετσι, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να παρατηρούμε τον ανταγωνισμό για την άσκηση της εξουσίας ανάμεσα σε δύο κόμματα, που το ένα παρασύρει τον άλλο στον εκτροχιασμό... ■