

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Ο Ινδιάνος που ένωσε την Αριστερά στη

Του ειδικού απεσταλμένου
με
Maurice Lemoine *



Το Ουανούνι, στις απότομες πλαγιές του Άλπιλάνο, Βρίσκεται ένα μεταλλείο κασσίτερου. Σε άλλα σημεία υπάρχει χρυσός, χαλκός, αντιμόνιο, άργυρος, ψευδάργυρος. Επίσης, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πρώτες ύλες που έχουν πυροδοτήσει κοινωνικές εκρήξεις, αν μπορεί να εκφραστεί κανείς μ' αυτόν τον τρόπο... Όμως εδώ οι εργάτες που σκάβουν σε βάθος τουλάχιστον 240 μέτρων, στα σπλάχνα της Γης, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι που επικρατεί σε στοές χιλιομέτρων, «απαλλάσσουν» τη Γη από τον κασσίτερο που περιέχει. Είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, 850 μεταλλωρύχοι δουλεύουν με 1.000 βολιβιάνος τον μίνα - περίπου 125 ευρώ.

Εδώ δεν έχει κανείς να χάσει τίποτα. Αν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, οι μεταλλωρύχοι ξεχύνονται στη Λα Παζ με μασούρια δυναμίτη στα χέρια. «Έχαμε νεκρούς, αλλά ο ρόλος μας ήταν αποφασιστικός για να φύγει ο Γκόνι' και ο Μέσα».

* Maurice Lemoine διετέλεσε αρχισυντάκτης της «Le Monde diplomatique»

«Γκόνι» είναι ο Γκονσάλο Σάντσες δε Λοσάδα, ακραία φιλελεύθερος πρόεδρος, που προερχόταν από το Επαναστατικό Εθνικιστικό Κόμμα (MNR) και ανατράπηκε έπειτα από λαϊκή, αιματηρή εξέγερση, με απολογισμό 67 νεκρών, στις 17 Οκτωβρίου 2003. «Μέσα» είναι ο Κάρλος Μέσα, αντιπρόεδρος του «Γκόνι» και διάδοχός του, ο οποίος υποχρέωθηκε κι αυτός να παραιτηθεί, στις 6 Ιουνίου 2005, έπειτα από τρεις εβδομάδες ταραχών.

Από το 1985, όλες οι κυβερνήσεις, δεξιές ή κατ' ευφημισμόν αριστερές, ακολούθησαν με δογματισμό τις επιπαγές της «νέας οικονομικής πολιτικής», π οποία εφαρμόστηκε με βάση το διάταγμα 21060: ιδιωτικοποίηση των μεταλλείων, των τηλεπικονιωνιών, των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, του νερού, του πλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η απόλυτη 25.000 μεταλλωρύχων, με πνημικοποίηση των ορυχείων κασσίτερου, πλήπει άμεσα τη Συνομοσπονδία Εργατών Βολιβίας (COB), της οποίας οι μεταλλωρύχοι ήταν η σάρκα και τα οστά.

Αντίπαλος της εξουσίας από την επανάσταση του Απριλίου του 1952, η COB έδωσε μάχες ενάντια στους στρατιωτικούς, σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας, μέχρι το 1982. Το κλείσιμο εργοστασίων, και στη συνέχεια ο ιδεολογικός κλονισμός που προκλήθηκε, το



**Η ΒΟΛΙΒΙΑ, Η ΦΩΤΟΧΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΕΙ
ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ**

1989, με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ολοκληρώνουν τη διάλυση του κινήματος που ήταν διαποτισμένο από τον μαρξισμό. Το πεδίο των αγώνων μετατρέπεται σε κενό χώρο. Φαινομενικά τουλάχιστον. Γιατί, «η κοινωνία δημιούργησε, τότε, άλλους μηχανισμούς εκπροσώπησης και πολιτικής δράσης: τα κοινωνικά κινήματα, που οργανώνονται σε τοπικά δίκτυα», υπογραμμίζει ο κοινωνιολόγος Αλβάρο Λινέρα. Τα πρώτα κινήματα,

ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

Η πρώτη χώρα που εθνικοποίησε τις ενέργειες

Tην 1η Μαΐου, με το ανώτατο διάταγμα υπ' αριθμόν 28.701, ο πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες εθνικοποίησε τις ενεργειακές πηγές της χώρας. Από την πημερομνία αυτή, οι 26 ένεσις εταιρίες μεταξύ των οποίων η Petrobras (Βραζιλία), η Repsol (Ισπανία), η Total (Γαλλία) και η ExxonMobil (Ηνωμένες Πολιτείες) που δραστηριοποιούνται στη χώρα περνούν κάτω από τον έλεγχο της κρατικής εταιρείας YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), η οποία αναλαμβάνει τη μεταφορά, τη διάλιση, τη διάθεση και την επεξεργασία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η κατανομή των εσόδων για τα πιο παραγωγικά κοιτάσματα -2.831.685 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα- θα γίνει στη βάση μεριδίου 82% για το κράτος και 18% για τη συνεργαζόμενη εταιρεία -πρόκειται για κατανομή ακριβώς αντίστροφη από τη μέχρι τώρα ισχύουσα-, ενώ για τα λιγότερο σημαντικά κοιτάσματα το κρατικό μερίδιο επί των εσόδων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 51%.

Προχωρώντας στην εθνικοποίηση αυτή χωρίς απαλλοτρίωση και εκδιώξεις εταιρειών, ο Βολιβιανός πρόεδρος απλώς κάνει πράξη αυτό για το οποίο εξελέγη, δηλαδή το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2004. Τότε, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού (το 70%) τάχθηκε υπέρ της «επανεθνικοποίησης του κλάδου ορυκτών καυσίμων», αφού είχε εκδιώξει δύο πρόεδρους -τον Γκονσάλο Σάντσες ντε Λοσάδα και τον Κάρλος Μέσα- που επεδίωκαν το ξεπούλημα του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ευρώπη, τον περασμένο Ιανουάριο, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μοράλες δήλωσε ζεκάθαρα: «Θέλουμε συνεταίρους, όχι αφεντικά! Το μέτρο προκάλεσε σεισμό -και έκπληξη (!)- υποστήριξαν ορισμένοι, παρ' ότι είχε εξαγγελθεί ειρύτατα κατά την προεκλογική εκστρατεία του Μοράλες. Διαθέτοντας σε διαφορετικό βαθμό την υποστήριξη των κεντροαριστερών κυβερνήσεων των χωρών τους, οι πολυεθνικές της Βραζιλίας Petrobras (η οποία απευθείας το 25% των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Βολιβίας) και της Ισπανίας Repsol, για να περιοριστούμε σε αυτές, αντέδρασαν εντονότατα, απειλώντας να αξιοποιήσουν τις διεθνείς συμφωνίες αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους.



Βολιβία

που οργανώνονται σε αγροτικές κοινότητες (συνδικάτα), τους «κοκαλέρος», σπάνιουν κεφάλι στην περιοχή του Τσαπάρε. Είναι παραγωγοί κόκας που, μ' αυτήν την καλλιέργεια, έχουν λύσει το ζωτικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν - αυτό της επιβίωσης!

Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει την οργή της. Στη σταυροφορία του ενάντια στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ο Λευκός Όίκος δεν έχει παρά μία εμμονή: να εξαφανίσει τους κοκαλέρος και την κόκα, την οποία βάζει στο ίδιο τσουβάλι με την κοκαΐνη, με πολιτικές καταναγκασμού, τη βίαιη εκρίζωση και την καταστολή. Στην αντίστοιχη σύνθηση, εμφανίζεται ένας πνέτης, ένας αγωνιστής, ένας Ινδιάνος Αϊμάρα, ο οποίος ονομάζεται Έβο Μοράλες.

Το 2000, η περιοχή της Κοτσαμπάμπα κινητοποιείται, με τη σειρά της, για να εκδιώξει την πολυεθνική Bechtel, ο οποίος έχει τεράστιο όφελος από την ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού. Η χώρα είναι σε αναβρασμό, κλιδωνίζεται, αντιδρά στην εποχή των παγετώνων του νεοφιλελευθερισμού. Ο Μοράλες, πρόεδρος του συνδικάτου των κοκαλέρος, αποκτά πρόσβαση σε εθνικό επίπεδο, με τη δημιουργία, το 1999, του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), το οποίο είναι περισσότερο συνομοσπονδία κοινωνικών οργανώσεων παρά κόμμα. Βουλευτής της Κοτσαμπάμπα από το 1997, παρά την οριακή πόλη του στις προεδρικές εκλογές του Ιου-

Ο ΜΟΡΑΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΩΝ ΚΟΚΑΛΕΡΟΣ, ΑΠΟΚΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΟ 1999, ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ (MAS), ΤΟ οποίο ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑ ΚΟΜΜΑ



ιούντος του 2002, εξέλεξε 36 βουλευτές (μεταξύ των οποίων και ο ίδιος) και γερουσιαστές στο Κογκρέσο (από τις δημοτικές εκλογές του 2004, το MAS έχει γίνει η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας).

Η Βολιβία, εκτός από πετρελαιοπαραγωγός χώρα, διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στη Λατινική Αμερική μετά τη Βενεζουέλα. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την αναπαλλοτρίωτη ιδιοκτοπία του κράτους επί των φυσικών πόρων που υπάρχουν «στο υπέδαφο». Στις 30 Απριλίου 1996, με μια εξωφρενική ταχιδακτυλουργία, ο νόμος 1689 παραχωρεί στις ιδιωτικές εταιρίες την

ιδιοκτησία των ενεργειακών κοιτασμάτων όταν, αναβλύζοντας από το «αναπαλλοτρίωτο» υπέδαφο..., αναδύονται στην επιφάνεια της πηγής. Η ήρευνα, η εκμετάλλευση, η μεταφορά, η διάλιση, η διανομή πέφτουν στα νύχια των πολυεθνικών.

Περιφρονώντας τη λαϊκή αγανάκτηση, ο πρόεδρος Σάντος δε Λοσάδα σχεδιάζει ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Καλιφόρνια. Είναι ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο εγχείρημα για την κοινοπραξία Pacific LNG, αλλά πραγματική λεπλασία για τη χώρα. Επιπλέον, ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου πρόκειται να περάσει από τη Χιλή, «προαιώνιο εχθρό» της Βολιβίας από τον καταστροφικό πόλεμο του 1879. Ο πληθυσμός εξεγείρεται. Ο «Γκόνι» διατάζει τις δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολήσουν τα πλήθη. Μπροστά στη μαχητικότητά τους, αναγκάζεται να διαχωρίσει την τύχη του από αυτήν της Βολιβίας. Τον διαδέχεται ο αντιπρόεδρός του Μέσα.

Η ανάκτηση των φυσικών πόρων, η «εθνικοποίηση» των ενεργειακών κοιτασμάτων, η σύγκληση μιας συντακτικής συνέλευσης Βρίσκονται στην πιερήσια διάταξη όλων των συνιστωσών των λαϊκών δυνάμεων. Αντιμέτωπος με την πίεση τους, αλλά στην προκειμένη περίπτωση με τη στήριξη του Μοράλες, ο αρχηγός του κράτους οργανώνει δημοψήφισμα για τα ενεργειακά κοιτάσματα στις 18 Ιουλίου 2004. Ο πληθυσμός συμμετέχει και, με μεγάλη πλειοψηφία (70%), εκφράζεται υπέρ της «ανάκτησης» της περιουσίας του.

Στις 21 Οκτωβρίου, το Κογκρέσο εγκρίνει έναν νέο νόμο προς απογοήτευση του προέδρου Μέσα, που τον θεωρεί «καταχρηστικό» για τις πολυεθνικές, ο οποίος ενισχύει την παρέμβαση του κράτους στις πετρελαικές υποθέσεις και προβλέπει άμεσο φόρο ενεργειακών κοιτασμάτων (IDH) 32% επί της παραγωγής (ο οποίος, αν προστεθεί στον ισχύοντα φόρο, που είναι 18%, ανεβάζει το ποσοστό εαύδων του κράτους στο 50%). Είναι μια πρόσδοση για ορισμένους, μεταξύ των οποίων το MAS, αλλά προδοσία για τους ριζοσπάστες των COR και των Fejunes του Ελ Άλτο, της COB και του MIP, που υποστηρίζουν την πλήρη εθνικοποίηση, η οποία θα

σήμαινε την εκδίωξη των πολυεθνικών χωρίς αποζημίωση...

Στις εκλογές του 2002, ο Μοράλες είχε να αντιμετωπίσει την οργή της Δεξιάς και της Ουδισιγκτον: τον αποκαλούσαν «ναρκο-κοκαλέρο», «όργανο του Τσάβες και του Κάστρου», «φίλο των FARC [Ενοπλες Επαναστατικές Δυνάμεις της Κολομβίας]». Σήμερα, ωστόσο, η κατάσταση έχει αντιστραφεί και είναι οι «σκληροί» του λαϊκού κινήματος που επιτίθενται. Ο αρχηγός του MAS, πάντως, δεν αποθαρρύνεται: «Δεν υπήρχε συμφωνία με τον Μέσα, καμία συμμαχία. Όταν υπάρχουν όσχημα μέτρα, τα απορρίπτουμε. Όταν είναι ωστά, όπως η απόφαση για το δημοψήφισμα, τα υποστηρίζουμε».

Σπηλαίο πραγματικότητα, το MAS περνά ξανά στην επίθεση, από τη στιγμή που ο Μέσα μοιάζει να αδρανεί αδικαιολόγητα, ελπίζοντας στην υποχώρηση της διαμαρτυρίας. Κι έτσι, ξαφνικά, η Βολιβία ξαναζεί μια αναταραχή, την οποία τίποτα δεν μπορεί να κατευνάσει. Ριζοσπάστες, μετριοπαθείς, κάτοικοι της υπαίθρου και των πόλεων, όλοι επανακάμπτουν στον αγώνα με μεγαλύτερη θέρμη, αφού η νεοφιλελευθέρη Δεξιά αρχίζει να οργανώνεται ξανά γύρω από τις λευκές ελίτ των πλούσιων ανατολικών επαρχιών, Σάντα Κρους και Ταρίχα. Οι επιτρόπες πολιτών αυτών των επαρχιών διεκδικούν την αυτονομία και υποστηρίζουν ότι κάθε Περιφέρεια πρέπει να διαθέτει ελεύθερα τους χρηματοοικονομικούς και φυσικούς πόρους της.

Το Ελ Άλτο κατεβαίνει στη Λα Παζ, στο έδαφος των λευκών, της κυρίαρχης τάξης, στην κρατική εξουσία. Γίνεται λόγος για την εγκαθίδρυση μιας Επαναστατικής Λαϊκής Συνέλευσης, προάγγελο ενός «αγροτικού και εργατικού κράτους», υπό την καθοδήγηση της COB. Ένα «σοβιέτ» που θα έχει στόχο να παρακάμψει τον «συμφιλιωτή» Μοράλες. Για τους μετριοπαθείς, είναι μια πρόκληση της άκρας αριστεράς, η οποία παιζει το παιχνίδι της Άκρας Δεξιάς. Γιατί, μολονότι η COB ανείται τη μεσολάβηση της Εκκλησίας, ο αρχηγός της Σολάρες, ξεχνώντας τα χρόνια της δικτατορίας, κάνει έκκληση για την... επέμβαση του στρατού! Ενώ κυκλοφορούν φήμες για πραξικόπημα, ο Μοράλες καταγγέλλει τις διεκδικήσεις για τη δημιουργία ενός «έθνους κάμπο» (οι αυτονομιστές της Σάντα Κρους) και ταυτόχρονα υποστηρίζει μια συνταγματική διέρδοση.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση, με τη δύναμη μιας μυριάδας οργανώσεων, οι οποίες είναι ασταθείς, καιροσκοπικές, προχωρούν σε συμβιβασμούς, σε συμφωνίες, αντιπαραθίστηκαν μεταξύ τους, αγωνίζονται μέχρι θανάτου, προδίδουν..., καταφέρνει να παραλύει τη χώρα, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2005, αναγκάζοντας τον Μέσα να παραιπτεί στις 6 Ιουνίου. Τελικά, το Κογκρέσο, τρομοκρατημένο από την απειλή εμφυλίου πολέμου, εγκαθιστά στην προεδρία, στις 10 Ιουνίου, τον Εδουάρδο Ροντρίγκες, πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου (τον μοναδικό άνθρωπο που έχει το δικαίωμα να κρύζει νέες εκλογές). Και, πράγματι, ο Ροντρίγκες κηρύσσει γενικές εκλογές για τις 18 Δεκεμβρίου 2005. Με το γνωστό αποτέλεσμα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ