



Τό «όχι σέ όλα» δέν είναι πολιτική

‘Υποδηλώνει τήν ἀπονομία προγράμματος

Στήν Έλλαδα ἔχουμε παρεξηγήσει κάποιες ἔννοιες πού στά προηγμένα κράτη θεωροῦνται αὐτονότες. Πιστεύουμε ότι ή πολιτική μπορεῖ νά περιορίζεται σε κάποια φραστικά πυροτεχνήματα, χωρίς κανένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή σχέδιο. Τό 1981 τό ΠΑΣΟΚ ἀνῆλθε στήν ἔξουσία μέ τό σύνθημα «Ἀλλαγή» και «δ Λαός στήν ἔξουσία». Πίσω ἀπό αὐτά δέν ὑπῆρχε κανένα ρεαλιστικό σχέδιο. Εἶχε κυκλοφορήσει ἔνα ψευδεπίγραφο κυβερνητικό πρόγραμμα ὑπό τόν βαρύγδουπο τίτλο «Συμβόλαιο μέ τό Λαό», τό ὅποιο ἦταν ἐκ τῶν πραγμάτων ἀνέφικτο. Συνίστατο κυρίως στήν ἄρνηση τής πολιτικής πού εἶχε ἀκολουθήσει μέχρι τότε ή «ἐπάρατη» Δεξιά. Αὐτό ἦταν ὅλο.

Κενή συνθηματολογία

Τό ὕδιο ἐπαναλαμβάνεται σήμερα ἀπό τόν Σύριζα. Άν προσπαθήση κανείς νά ἀναλύση –καί ποσοτικοποίηση– αὐτά πού ἐκστομίζουν τά στελέχη του, θά διαπιστώσῃ ότι τίποτε δέν είναι ρεαλιστικό και ἐν τέλει ἐφικτό. Πρόκειται γιά φρούδες ὑποσχέσεις και συνθήματα κενά περιεχομένου, μέ κοινό παρονομαστή τήν καταγγελία τής σημερινής πολιτικής. Καί μόνον δόρος «ἀντιμνημονιακού», τόν ὅποιο χρησιμοποιούν οι ἀνθρωποι τού Σύριζα γιά νά αὐτοχαρακτηρισθούν, δείχνει ότι κατά βάθος δέν ἔχουν πολιτική. Τό πιθανώτερο μάλιστα είναι ότι οὔτε κάν ἔχουν διαβάσει διεξοδικά τό μνημόνιο, γιά νά ξέρουν μέ τί ἀκριβῶς διαφωνοῦν. Όλη ή πολιτική ρητορεία τους στηρίζεται σέ μία στείρα συνθηματολογία και τίποτε περισσότερο.

Δυστυχῶς, ή τάσις αὐτή ἔχει παρασύρει και κυβερνητικά στελέχη. Τό κακό εἶχε ἀρχίσει ἀπό διετίας, όταν στήν Κυβέρνηση συμμετείχε και ή ΔΗΜΑΡ, μέ τίς περιβόητες «κόκκινες γραμμές». Ή τρόικα ἐπέμενε σέ μία σειρά μεταρρυθμίσεων πού θά ἦταν πρός ὄφελος τής ἐλληνικής οἰκονομίας. Άλλα ἦταν τέτοιες οι ἀγκυλώσεις στό ἀριστερόστροφο πολιτικό μας σύστημα, ὅστε ἀρκετοί βουλευτές, ἀρχικῶς τής ΔΗΜΑΡ και στήν συνέχεια τού ΠΑΣΟΚ, ἀλλά και τής Νέας Δημοκρατίας, ἔβγαιναν στά τηλεοπτικά κανάλια και διεκρύνταν ότι ἀρνοῦνται νά ψηφίσουν αὐτά πού ἀπαιτούσε ή τρόικα διότι ἦταν ὑπερβολικά. Ένω ἀν ἔβλεπε κανείς τί ἀκριβῶς ζητοῦσε ή τρόικα, θά καταλάβαινε ότι ἦταν πρός τό συμφέρον τού ἐλληνικού λαοῦ.

Τώρα λοιπόν, ὀλόκληρο τό πολιτικό μας σύστημα ἀνθίσταται στίς δῆθεν «νέες ἀπαιτήσεις» πού θέτει ή τρόικα, πρό τής τελευταίας ἐλεύσεως τής στήν χώρα

μας. Καί γράφουμε «δῆθεν», διότι τά περισσότερα ἀπό τά προαπαιτούμενα ἀποτελοῦν ἀνειλημμένες μεταρρυθμιστικές ὑποχρεώσεις μας ἀπό τό μνημόνιο, τίς δόποιες δέν ἔχουμε τηρήσει. Μεταξύ αὐτῶν είναι:

– Τό ἀσφαλιστικό, πού χωρίς προσαρμογές δέν είναι βιώσιμο: κάποιες ρυθμίσεις στήν Εργατική νομοθεσία, στίς ὅποιες ἀντιδροῦν οι συνδικαλιστές: οι περαιτέρω ἀπελευθερώσεις ὑγορῶν και ή ἀπλούστευσις τῶν διαδικασιῶν ἀδειοδοτήσεως γιά νά λειτουργήση καλύτερα δ ἀνταγωνισμός και νά πέσουν οι τιμές ἀγαθῶν και ὑπηρεσιῶν: δ φορολογικός ἔξορθολογισμός και ή βελτίωσις τής φορολογικῆς διοικήσεως: ή καθιέρωσις ἔνιαίου μισθολογίου στόν δημόσιο τομέα: ή μείωσις τῶν δαπανῶν στό στενό δημόσιο και δή στά ὑπουργεῖα: ή ἐπιτάχυνσις ἰδιωτικοποίησεων πού ἔχουν «βιαλτώσειν»: και τέλος κάποια μέτρα δημοσιονομικοῦ χαρακτῆρος γιά νά διασφαλισθῇ ότι ή χώρα δέν θά ἐπανέλθῃ σέ καθεστώς ἐλλειμμάτων.

Ζητοῦνται τά αὐτονότητα

Τά περισσότερα ἀπό τά «προαπαιτούμενα» είναι αὐτονότητα. Θά ἐπρεπε νά τά ἔχη ὑλοποιήσει μέ δική της πρωτοβουλία, δχι μόνον ή σημερινή, ἀλλά κάθε ἐλληνική κυβέρνησης. Διότι δλα αὐτά είναι οι αἰτίες πού φθάσαμε στό δημοσιονομικό και οἰκονομικό ἀδιέξοδο. Οὐδέποτε θά είχαν ἐκτραπῆ σέ τέτοιο βαθμό τά δημόσια οἰκονομικά, ἀν ή διαχείρισις ἦταν πιό συνετή και δέν είχαν ἀφεθῇ οι δαπάνες νά ἀνέζανονται ἀνεξέλεγκτα. Καί οὐδέποτε θά είχε περιέλθει ή ἐλληνική οἰκονομία σέ τέτοια ὑφεση, ἀν οι δομές της ἦταν πιό ὄρθολογικές, ὅπως αὐτές πού προσπαθεῖ νά θέση ή τρούκα. Βέβαια αὐτό δέν τό λέει κανένας στόν ἐλληνικό λαό. Καί δσοι τολμήσουν νά τό πον, τίθενται ἀμέσως στό στόχαστρο τῶν «ἀντιμνημονιακῶν», οι ὅποιοι κυριαρχοῦν ἐπικοινωνιακά και, ὅπως δείχνουν τά πράγματα, και πολιτικά.

Αὐτό πού πρυτανεύει σήμερα στόν τόπο μας είναι ή ἄρνησης. Τό «όχι στό μνημόνιο» τῶν κομμάτων τής ἀντιπολιτεύσεως, ἔχει μετεξελιχθῇ στό «όχι σέ ὄλω» τού κ. Τσίπρα. Εἴμαστε ή μόνη ίσως εὐρωπαϊκή χώρα, ὅπου θεωρεῖται ότι τό «όχι» μπορεῖ νά ἀποτελῇ πολιτική. Κανένας δέν φαίνεται νά σκέπτεται θετικά και δημιουργικά. Έπειδή οι πολίτες δυσφοροῦν μέ τήν πολιτική πού ἀκολουθεῖται, είναι ἔτοιμοι νά ἐπικροτήσουν δ, τιδήποτε τήν ἀμφισβήτητ. Χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται ότι ή ἄρνησης δέν συνιστᾶ πολιτική. Αντίθετα τό «όχι σέ ὄλω» πιθανώτατα θά ὁδηγήσῃ τόν τόπο σέ νέα καταστροφή.

