

ΓΝΩΜΗ

Μάγκες με το νταούλι και Ευρωπαίοι με τον ζουρνά...

Σήφης Πολυμίλης
spolymilis@tovima.gr

O αυτοάνοσος λαϊκισμός από τον οποίο πάσχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν του επέτρεψε να αντιληφθεί τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα που έρχονταν από κάθε λογής ευρωπαίους αξιωματούχους εδώ και μήνες. Αναποφεύκτως και αναποτρέπτως οδηγηθήκαμε λουπόν στο σημερινό αδιέξοδο, κινδυνεύοντας για πολλοστή φορά να μετατραπούμε στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. «Εμείς θα βαφάμε το νταούλι και αυτοί θα χορεύουν» δήλωνε υπερηφάνως ο κ. Τσίπρας πριν από λίγες μέρες, χαϊδεύοντας το ακροστήριό του και απευθυνόμενος στις αγορές, αλλά σήμερα αποδεικνύεται ότι κάποιοι άλλοι «παίζουν τον ζουρνά και εμείς χορεύουμε» στον σκοπό τους...



Κάπως έτσι την πάτησε και ο κ. Σαμαράς, που μετά τις ευρωεκλογές το 'ρίξε στο τοάμικο, χορεύοντας στο γήπεδο που είχε διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι αφού πετύχαμε το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα, μπορεί να χορέψει δανειστές και τρόικα με τους δικούς του όρους. Τώρα βέβαια τρέχει και δεν φτάνει, ελπίζοντας σε μια επισφαλή πολιτική διαπραγμάτευση για να περιούσει ότι μπορεί. Το θέμα είναι ότι παρά τα αλλεπάλληλα στραπάτσα που έχουμε υποστεί, συνεχίζουμε αμέριμνοι να ακολουθούμε την ίδια τακτική. Μονίμως με την ψυχή στο σόμα, με παζάρια της τελευταίας σπιγής, ανεβοκατεβάζουμε κόκκινες γραμμές, κινδυνεύοντας κάθε φορά να βρεθούμε εκεί όπου η ξεκινήσαμε. Έχουμε καταφέρει να μην μπορούμε να αξιοποήσουμε ούτε καν τις πρωτικές σχέσεις που είχαν αναπτύξει διάφορα στελέχη που μετείχαν στη διαπραγμάτευση, αφού αλλάζουμε τους εκπροσώπους μας σαν πουκάμισα.

Δεν καταλάβαμε – και κάποιοι δεν καταλαβάίνουν ακόμα – ότι με μια Ευρώπη με χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία σε προβληματική κατάσταση, εμείς ως ο πιο αδύναμος κρίκος όχι απλώς δεν μπορούμε να απειλούμε, αλλά είμαστε οι πρώτοι απειλούμενοι από τις εμμονές και τις δυσλειτουργίες των εταίρων μας. Χορεύαμε πάντα στους ρυθμούς της εθνικής μας μοναξιάς, τραγουδώντας μαζί με τον Μητροπάνο «παιξέ τον τζόγο σου και βρίσε τους καημένε / με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό» θεωρώντας ότι η μαγικά μας πάντα θα μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Το πληρώσαμε ακριβά, αλλά φαίνεται μυαλό ακόμα δεν βάλαμε...