

ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΝΔΡΑΝΙΣΤΑΚΗ

Πόσο δεξιό είναι το Ποτάμι;

» Εντάξει, το Ποτάμι είναι λιγουλάκι δεξιό στα οικονομικά, μανιακό με το επιχειρείν, υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς, υπέρ των ανοικτών καταστημάτων της Κυριακές, κατά του προστατευμένου κατώτατου μισθού, ίδιο κι απαράλλαχτο με την κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη που κοσμεί τις τάξεις του. Ναι, είναι δεξιό Το Ποτάμι στα οικονομικά, στα δικαιώματα όμως είναι άκρως ριζοσπαστικό, το αποδεικνύει άλλωστε και η τηλεοπτική προϊστορία του ιδρυτή του, που από φυλακή έβγαινε, σε αναμορφωτήριο έμπαινε. Σταύρος Θεοδωράκης, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ του Mega.

Όταν ενέσκψε πεποίθεση του Νίκου Ρωμανού, το Ποτάμι στήριξε ευθαρσώς το δικαιώμα του στη μόρφωση, έπραξε, δηλαδή, το αυτονόπτο. «Μπράβο στον Σταύρο», είπαμε ακόμη κι εμείς οι αντίπαλοί του, αλλά πριν προλάβει να στεγνώσει το εύγευστο άλιο μας, εισέβαλαν σαν πιπέρι στο σόμα τα βαριά λόγια των στελεχών του Ποταμιού: «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η στην πράξη κατάργηση της φυλακής, τουλάχιστον για τους πιο μελετηρούς ληστές, βιαστές, μεγαλέμπορους ναρκωτικών, δολοφόνους και τα μέλη ρατσιστικών εγκληματικών συμμοριών. Όσοι είναι φοιτητές θα Βγαίνουν όποτε το επιθυμούν» έγραψε ο Παύλος Ελευθεριάδης, υπεύθυνος Τομέα Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, για να ακολουθήσει ο Νίκος Ορφανός, υπεύθυνος για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό: «Πιστεύετε ότι η φοιτητική σε ελληνικό ΤΕΙ είναι δικαίωμα που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο; Σε ελληνικό ΤΕΙ; [σ.σ.: πάνε τα καπνένα τα ΤΕΙ, τα θέρισε ο Ορφανός με δέκα εφτά λέξεις]. Ωραία, ας σκεφτούμε την εικόνα: Φρουρούμενος και συνοδευόμενος μπαίνει στο αμφιθέατρο. Αναρχομπάχαλοι και λοιποί των επευφημούν. Πιστεύετε ότι θα γίνει έστω κάποιοι ειδούς μάθημα με την παρουσία του; Και άιντε, από πίσω, να ακολουθούν καμιά δεκαριά ακόμη κρατούμενοι και γίνεται το Κορυδαλλός - ΤΕΙ Κολιάτσου - Παγκράτι. Θα σωφρονιστούν με το πτυχίο οι φυλακισμένοι; Εάν το πιστεύουμε ακράδαντα, προτείνω να ανοίξει πανεπιστήμιο μέσα στις φυλακές. Με κάθε έδρα: Φιλοσοφική, Θεολογία, Μαθηματικό, Χημικό, Νομική, Ιατρική και σύντομα και Πολυτεχνικό».

Διαβάζω τα στελέχη του Σταύρου και είναι σαν να ακούω τον Γεωργιάδην και τον Πλεύρην. Προς θεού, ούτε ακροδεξιοί ούτε φασίστες είναι οι άνθρωποι. Απλώς έχουν καταπει αμάσπητη την υπερδεξιά προπαγάνδα περί τελευταίας σοβιετικής δημοκρατίας, περί των πανεπιστημίων που διαλύονται από τους μπάχαλους, περί των υψίστων αγαθών του νόμου και της τάξεως, περί των μεταναστών που μολύνουν τις γειτονιές, περί των καθυστερημένων της Μεταπολίτευσης, που πρέπει να φύγουν για να έρθουν οι μοντέρνοι.

Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα του Σταύρου. Νομίζει ότι είναι μοντέρνος, ενώ είναι παλαιότατος, έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα, από το νεοφιλελεύθερο λάιφ σταιλ του «Κλίκ», από τους αυτάρεσκους ακκισμούς των νεογιάποδων του «Da Capo». Νομίζει ότι καθοδηγεί τα πλήθη, ενώ καθοδηγείται από αυτά, είναι υποχείριο των νεοφιλελέδων φονταμενταλιστών που του δίνουν γραμμή μέσω facebook, έχει λαό ο Σταύρος και τον καίδεύει στοργικά στα αυτιά, μπας και τον μετατρέψει σε ψηφοφόρο.

Νομίζω ότι αυτό στην επιστημονική διάλεκτο ονομάζεται λαϊκισμός ντεκλαρέ.