

Αδηλες οι εξελίξεις έως τον Φεβρουάριο

Του ΣΤΑΜΟΥ ΖΟΥΛΑ

Ουδείς μπορεί να προβλέψει υπό ποιες συνθήκες η χώρα θα βαδίσει στις κάλπες, αν στις 29 Δεκεμβρίου η Βουλή δεν εκλέξει Πρόεδρο. Οι μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις πιθανότατα θα αποδέσουν κάθε «δυναμική» πρόβλεψης του αποτέλεσματος. Οι «απρόβλεπτες συνθήκες» μπορεί να προκαλέσουν ανατροπή των σημερινών δεδομένων, που έχουν διαμορφώσει το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εξ ίσου δυνατόν να τα ενδυναμώσουν και τέλος δεν αποκλείεται να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα, που θα συνιστά αποδοκιμασία και για τους δύο «μονομάχους». Το τελευταίο αυτό θα επισυμβεί, με μια αναπάντεκτη επιτυχία του «Ποταμιού», αλλά και την εκλογικά ενίσχυση τόσο της Χ.Α. όσο και του ΚΚΕ. Ήδη οι ενδείξεις, που άγουν σε άδηλες προεκλογικές συνθήκες, είναι πασιφανείς. (Τεράστια πτώση του Χρηματιστηρίου, εκτίναξη της απόδοσης των ελληνικών ομολόγων στις αγορές, διεθνείς προβλέψεις για επανεμφάνιση του ενδεχομένου εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ κ.λπ.). Όλα αυτά, δε, συμβαίνουν μόνον με τη διαπίστωση της δυσκέρειας να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι για την εκλογή Προέδρου. Αν την 29η Δεκεμβρίου επιβεβαιωθεί ότι στις αρχές Φεβρουαρίου διεξάγονται εκλογές, είναι βέβαιον πως οι αντιδράσεις όχι μόνον των αγορών αλλά και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων θα διαμορφωθούν επί τη βάσει του «ευερότερου ενδεχομένου». Δηλαδή, την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

**Η απατηλή
έννοια
της «λαϊκής
κυριαρχίας».**

Οι εταίροι μας είναι βέβαιον πως θα εμπείνουν στη διμυνή παράταση του Μυημονίου που συναποφάσισαν με τη σημερινή κυβέρνηση, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό αλλάξει η κυβέρνηση ή -το πιθανότερο- δεν μπορεί να σχηματισθεί πλειοψηφία υπό τον ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα συμβεί στο εσωτερικό κατά το διάστημα της πολιτικής αβεβαιότητος και με το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ακυβέρνησης καλύτερα να το αποσιωπήσουμε, για να μη χαρακτηριστούμε κινδυνολόγοι. Αλλωστε, το προδιαγράφουν οι σημερινές ενδείξεις και το προαναγγέλλει ο ξένος Τύπος. Για μια κατάσταση χάους, που θα προσλαμβάνει πλέον τις διαστάσεις εθνικής και όχι μόνον οικονομικής κρίσης, δεν θα φτάνει οι εταίροι μας που μας έσωσαν ήδη μια φορά. Αλλά ούτε οι «ξένοι κερδοσκόποι», στους οποίους εμείς έκουμε προσφύγει, για να επιτύχουμε, τουλάχιστον επί μια 30ετία, μια απατηλή ευημερία.

Θα φτάμε εμείς. Και δεν εννοώ μόνο τα πολιτικά μας κόμματα. Αναφέρομαι και στον «κύριαρχο λαό». Είναι δύο παράγοντες που συλλειτουργούν. Η λαϊκή κυριαρχία, που προβλέπει το Σύνταγμα, σημαίνει την έκφραση βούλησης εκ μέρους της πλειοψηφίας. Αυτή η βούληση δεν έχει σχέση με την αντιδραση και την απόρριψη, αλλά πρέπει να συνιστά επλογή. Για να διαμορφωθεί, όμως, η βούληση αυτή απαιτείται πλήρης και εινλικρινής ενημέρωση του ψηφοφόρου για τις προθέσεις και τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων. Η ασάφεια, η δικοστασία ή -ακόμη- η απόκρυψη πολιτικών προθέσεων δεν διαμορφώνουν λαϊκή βούληση, αλλά μια στρεβλή πλειοψηφία, η οποία βασίζεται στην παραπλάνηση του ψηφοφόρου και την υποκλοπή της ψήφου του. Στις περιπτώσεις αυτές, η επίκληση της λαϊκής κυριαρχίας εκ μέρους των «νικητών» δεν αποτελεί επιβεβαίωση της έγκρισης και της ισχύος ενός πολιτικού προγράμματος. Κατά κανόνα συνιστά το άλλοθι μιας κυβερνητικής αποτυχίας, με τη μετάθεση της ευθύνης στην «λαϊκή βούληση». (Έτσι αποφάσισε ο κυριάρχος λαός - Καλά να πάθει). Προσωπικά φοβάμαι πως τυχόν εκλογές ύστερα από ένα μήνα θα έχουν όλα τα παραπάνω συστατικά «ερμηνείας και εφαρμογής» του αποτέλεσματος. Συνεπώς, εμείς οι ψηφοφόροι επωμίζομαστε την ευθύνη των «εξελίξεων»...