

Γνώμη

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΒΒΕΤΑΣ



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΡΑΤ ΚΟΛΕΤΖ
ΚΑΙ ΚΡΕΑΠΟΛ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣ.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

DEMOSTHENESDAVETAS@GMAIL.COM

Πατρίδα και συνείδηση

Η ΛΕΞΗ πατρίδα είναι έννοια που βαραίνει και χρησιμοποιείται συχνά μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Συνήθως αυτό γίνεται με βάση τις πολιτικές πεποιθήσεις. Ανεξάρτητα όμως από την πολυερμηνευτικότητα του όρου, υπάρχει κάτι σ' αυτόν που παραμένει σταθερό. Πατρίδα είναι το ανοιχτό σύνολο κάποιων εδαφικών, ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων, τα οποία με την ισορροπημένη ένωση και συνέργειά τους, διασφαλίζουν μια δημιουργική ταυτότητα του πολίτη και της χώρας. Καθετί που διαταράσσει αυτήν την ισορροπία είναι απειλή για την πατρίδα. Και κάτι ακόμα: Η πατρίδα δεν είναι απλά μόνο συναισθηματική ρίζα.

ΕΙΝΑΙ και συνειδητοποιημένη ρίζα. Είναι η καλλιεργημένη και χωνεμένη

γνώση του «ποιος είμαι» και του ποια είναι η σχέση μου με τον «Άλλο». Καθένας κρίνεται στις δύσκολες στιγμές ως προς την πατριωτική του συνείδηση. Κι οι στιγμές που ζούμε είναι τέτοιες που πρέπει όλοι να σκεφτούμε το καλό της χώρας, την ισορροπία της πατρίδας μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε τη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα. Κάθε κίνηση ή λαϊκιστική ψευτοαπειλή που θα θέσει σε κίνδυνο τη θέση της χώρας στην ευρωζώνη είναι λάθος. Κάθε υποκριτική πολιτική που απειλεί να επιστρέψει την πατρίδα μας σε βαλκανοποιημένη κατάσταση είναι λάθος. Είναι σήμερα η ώρα για γενναίες, πατριωτικές αποφάσεις.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ τ' αφτιά στις σειρήνες μιας πολιτικής που θέλει να καθυστερήσει τη χώρα μας από την

ευρωπαϊκή συνέξεια κι ανάπτυξη. Οι λογικές τύπου «επανάσταση», «ζήτω ο Λένιν», «θα γκρεμίσουμε το μερκελισμό» κι άλλα ανάλογα είναι αφηγήσεις για παιδιά.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ απέδειξε ότι είναι καιρός να πάψουμε να λέμε στα παιδιά μας παραμύθια, όπως λέει ο σπουδαίος ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης. Είναι καιρός ν' αντιμετωπίσουμε τα παιδιά μας σαν ώριμους πολίτες και όχι σαν ανώριμους εφήβους. Ήρθε ο καιρός να τους λέμε την Αλήθεια και μόνο την Αλήθεια. Δεν υπάρχει αντι-ευρωπαϊκή λύση στη σημερινή μας κρίση. Υπάρχει μόνο ευρωπαϊκή.

ΑΣ ΜΗΝ αποκοιμούνται οι πολίτες με τους ψευτομάγους του ΣΥΡΙΖΑ. Ας ακούσουν τη φωνή της πατριωτικής τους συνείδησης. Ας το μεταδώσουν αυτό και στους βουλευτές που τους εκφράζουν. Για το καλό της Ελλάδας.