

Θέση

Να σταματήσει ο κατήφορος

Tα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο βίο της χώρας δείχνουν με τον πιο άσχημο τρόπο ότι η Ελλάδα, αντί να βαδίζει στο δρόμο της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που μόλις είχε ξεκινήσει, έχει μπει στον αστερισμό της σκανδαλολογίας, του λαϊκισμού και της δημαγωγίας.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ λαός παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία ότι οι κορυφαίες στιγμές της Δημοκρατίας μας, που είναι η ανάδειξη του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα και η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγο ρία, αντί να υπηρετούν το καλώς νοούμενο εθνικό συμφέρον, έχουν μετατραπεί σε κομματικό παιχνίδι, όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι φευτοκαταγγελίες, οι απαντήσεις και ένας πόλεμος λάσπης που βρίσκεται σε εξέλιξη εις βάρος της κυβέρνησης και των εκπροσώπων του έθνους.

ΕΙΝΑΙ σαφές όμως ότι η ουσία των πολιτικών κινήσεων και των θεσμικών διαδικασιών θα έπρεπε να εστιάζεται σε μια κοινή αποδοχή. Οτι δηλαδή η Ελλάδα, ανεξάρτητα

από την έκβαση της δικαστικής διερεύνησης των καταγγελιών, θα πρέπει να υπάρχει και την επόμενη μέρα. Διαφάνεια θα πρέπει να υπάρξει και όσοι είναι συκοφάντες να τύχουν της αντιμετώπισης που τους αξίζει, ωστόσο τίποτε από όλα αυτά δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη συνταγματική, κοινοβουλευτική διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να εξαντληθεί κάθε θεσμικό περιθώριο, ώστε να αποτραπεί η πρόωρη προσφυγή στην κάλπη που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα περιπέτεια.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ δεν θέλουν εκλογές και το δηλώνουν απερίφραστα σε κάθε ευκαιρία, όπως πιστοποιεί και η σημερινή δημοσκόπηση της RASS για τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, που δείχνει ότι έξι στους δέκα Ελληνες πιστεύουν πως οι πρόωρες εκλογές θα οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση την οικονομία και τη χώρα. Ενδεικτικό της βούλησης του ελληνικού λαού είναι ότι πρόωρες εκλογές δεν επιθυμούν ούτε οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν τον εμπιστεύονται, αλλά τον επιλέγουν με βασικό κριτήριο την

τιμωρητική διάθεση απέναντι στην κυβέρνηση.

ΕΙΝΑΙ αναγκαίο να σταματήσει αμέσως ο κατήφορος στην πολιτική ζωή της χώρας και να τερματιστεί η πορεία προς τον όλεθρο. Οι Ελληνες βουλευτές θα πρέπει να κλείσουν τα αφτιά τους στις σειράνες του λαϊκισμού, της δημαγωγίας και της λασπολογίας και να αντιταχθούν σε όσους προσπαθούν να επιβάλουν κλίμα εκφοβισμού για να οδηγήσουν τη χώρα σε αποσταθεροποίηση. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους οι βουλευτές και ας επιλέξουν με σύνεση και γνώμονα το εθνικό συμφέρον εάν επιθυμούν την πολιτική σταθερότητα ή τις εκλογές που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την επόμενη μέρα της χώρας.

ΑΛΛΑ και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, που τα τελευταία 24ωρα δείχνουν να αντιμετωπίζουν με καθυστερημένη κατανόηση το ελληνικό πρόβλημα, θα πρέπει να αναλογιστούν τις δικές τους ευθύνες, με τις ακραίες πιέσεις που άσκησαν και οι οποίες έδωσαν το δικαίωμα στις δυνάμεις του λαϊκισμού και της δημαγωγίας να οργιάσουν.