

## Τα πάθη της Δημοκρατίας

Οταν ο Αύγουστος Κώνστας διόρισε τον ξάδελφό του, Ιουλιανό, Καίσαρα, τον παρουσίασε κατά τα ειωθότα στους λεγεωνάριους, προσφωνώντας τους «γενναίους υπερασπιστές της Δημοκρατίας». Βρισκόμαστε στο έτος 355 μ.Χ., η Δημοκρατία ή τέλος πάντων το ολιγαρχικό κατασκεύασμα που οι Ρωμαίοι πατρίκιοι παρουσίαζαν στους πληβείους σαν Δημοκρατία, είχε πεθάνει οριστικά πριν από τετρακόσια χρόνια, όμως ο απόποχός της εξακολουθούσε να επιβιώνει και η ρωμαϊκή αριστοκρατία συνέχιζε να αποκοιμίζει την πλέμπα με την ψευδαίσθηση της ύπαρξής της.

Από τότε, το δημοκρατικό όνειρο δεν έπαψε να στοιχειώνει τους πόθους των φτωχών και των απόκληρων για ελευθερία και ισότητα μπροστά στον νόμο. Πλάθος οι απόπειρες της χειραφέτησης, ισάριθμες και οι παλινορθώσεις των ολιγαρχικών καθεστώτων που φορούν πλέον τη δημοκρατική λεοντίνη εξαπατώντας τους σημερινούς πληβείους. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς, όταν ο κ. Ψυχάρης στην απογευματινή εφημερίδα του ονομάζει το πολίτευμα της πατρίδας μας «ανυπεράσπιστη δημοκρατία», ψέγοντας τους πολιτικούς, αρχηγούς, υπαρχηγούς και στελέχη, που «ξεπουλάν με κασέτες στην Ομόνοια» ο ένας τον άλλο. «Γλώττα λανθάνουσα» ή αντουανετική υπεροφία; Το Σύνταγμα ορίζει υπερασπιστές του πολιτεύματος τον ελληνικό λαό, όλους τους Ελληνες πολίτες.

Όμως στη σημερινή Ελλάδα δεν υπάρχουν «πολίτες». Υπάρχουν «υπόκοοι ιδιώτες», που ο κ. Ψυχάρης κι όλη η ολιγαρχία τους κολακεύουν προσφωνώντας τους «κυρίαρχο λαό». Οταν όμως ζορίζουν τα πράγματα, όταν το καθεστώς της ολιγαρχίας αρχίζει πραγματικά να κινδυνεύει από τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις ίντριγκες των πολιτικάντων, τότε οι τσιριμόνιες πάνε στην άκρη και η «δημοκρατία» του κ. Ψυχάρη ζητά υπεράσπιση από τους δικούς της «λεγεωνάριους». Τους πολιτευτές όλων των βαθμίδων και όλων των αποχρώσεων.

Σπεύσατε πιστοί.

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ**