

Τ η ς η μ έ ρ α ς

Περί... δημοψηφισμάτων το ανάγνωσμα (και πάλι)...

Δυστυχώς, όπως φαίνεται, δεν πρόκειται να βάλουμε ως χώρα και κυρίως ως πολιτικό σύστημα, ποτέ μυαλό. Δυστυχώς, δεν φαίνεται, να λαμβάνουμε υπόψιν μας τα λάθη του παρελθόντος. Δυστυχώς αδυνατούμε (ή δεν θέλουμε) να κατανοήσουμε τις λανθασμένες επιλογές μας και τις λανθασμένες κινήσεις μας. Δεν έχουμε αποφασίσει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, βασικό στοιχείο για να μπορέσουμε, όχι μόνον να τα διορθώσουμε, αλλά και για να τα αποφύγουμε στο μέλλον.

Και γι αυτό φαίνεται ότι οδηγούμαστε πάλι και πάλι στα ίδια λάθη.

Χθες, η βουλευτής του Σύριζα, κα Θεανώ Φωτίου, καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο μάλιστα, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ, επανέφερε στην επικαιρότητα το θέμα του δημοψηφίσματος.

Ενα δημοψήφισμα με το οποίο, όπως είπε, θα κριθεί ποια θα είναι η στάση μας απέναντι σε όλα όσα θα συμφωνηθούν με τους δανειστές. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή και πάλι για μια πρόταση εντελώς λαϊκίστικη, η οποία όχι μόνον δεν μπορεί να λύσει κανέναν ζήτημα, αλλά δημιουργεί

παρά πολλά στην χώρα και στις διεθνείς της σχέσεις. Και δημιουργεί τέτοια προβλήματα στις σχέσεις με συμμάχους, εταίρους και δανειστές, μιας και αγνοεί βασικά δεδομένα στις διεθνείς σχέσεις, τις συμφωνίες κρατών, αλλά και στη διεθνή οικονομική σκηνή.



Του ΠΕΤΡΟΥ ΤΡΟΥΠΙΩΤΗ
ptroupiotis@yahoo.gr

Κάνει δηλαδή, αυτό που ο Γ. Παπανδρέου έκανε, όταν βρέθηκε λόγω των επιλογών του, σε αδιέξοδο. Και προχώρησε, με τις συμβουλές ανεγκέφαλων-λαϊκιστών συμβούλων και συνεργατών, σε σχετική πρόταση, προκαλώντας την κλήση του στην δραματική συνεδρίαση στις Κάννες, απ' όπου ξεκίνησε και η κατάρρευση του από την κυβέρνηση.

Μια πρόταση που τότε προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην εικόνα της χώρας και στην αντίληψη των ξένων για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Προβλήματα που δεν έχουν ακόμα ξεπεραστεί.

Και όμως, κάποιοι με αντιλήψεις λαϊκιστών και μάλιστα, του περασμένου αιώνα, προτείνουν και πάλι δημοψηφίσματα. Καλλιεργώντας έτσι το "εγώ" του Έλληνα πολίτη που "θα πει το μεγάλο όχι στους Ευρωπαίους". Ξεχνώντας βέβαια ότι οι έλλη-

νες πολίτες την επόμενη μέρα θα ζητούν από την οποία κυβέρνηση να διαχειριστεί το αδιέξοδο, κάτι βέβαια που θα είναι αδύνατο. Όσοι δεν λένε την πραγματικότητα στον πολίτη όχι μόνον τον κοροϊδεύουν, αλλά καταστρέφουν και την ίδια την χώρα, ενώ παράλληλα υποσκάπτουν και τον ίδιο τον εαυτό τους.

Και δυστυχώς όπως φαίνεται, είτε αδυνατούν να αντιληφθούν τη διεθνή πραγματικότητα, το τι σημαίνει διακρατικές συμφωνίες, το τι σημαίνει συνέχεια κράτους στην διεθνή σκηνή, αλλά και το ποιος ο ρόλος των κυβερνήσεων στις επαφές κρατών, είτε τα γνωρίζουν όλα αυτά, αλλά απλώς λαϊκίζουν, λέγοντας άλλα που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να γίνουν, μόνο και μόνο για να "χαϊδεύουν αυτιά" (και να "ψαρεύουν" ψήφους).

Και στις δυο πάντως περιπτώσεις, ακλουθούν όχι απλώς λανθασμένη γραμμή και τακτική, αλλά και οδηγούνται σε αδιέξοδες καταστάσεις που θα τις πληρώσουν πρώτοι και κύριοι οι ίδιοι, όπως τις πλήρωσε ο Γ. Παπανδρέου. Μόνον που μαζί με αυτούς θα τις πληρώσει και η χώρα. Και αυτό πρέπει να αποφύγουμε.

ΥΓ Εύχομαι σε όλες και όλους, καλή και δημιουργική χρονιά. Και πάντα να θυμάστε: Τα καλύτερα έρχονται (αρκετά να τα επιδιώκουμε).