

# ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων

**«Ο ΣΑΜΑΡΑΣ  
ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΗ ΝΔ  
ΣΕ ΠΑΡΔΑΛΟ  
ΚΟΥΡΕΛΙ  
ΜΕ ΑΓΚΥΛΩΤΟΥΣ  
ΣΤΑΥΡΟΥΣ»**



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟ

**Α**νοιχτό το ενδεχόμενο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να αποτελέσουν μετεκλογικά τον κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού των «κόκκινων γραμμών», αφήνει ο πρόεδρος τους, Πάνος Καμμένος. Ο κ. Καμμένος επιτίθεται με δριμύτητα στον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο κατηγορεί ότι μετέτρεψε τη Νέα Δημοκρατία σε «παρδαλό κουρέλι με αγκυλωτούς σταυρούς», ενώ καταλογίζει ενδοτικότητα στον απελθόντα πρωθυπουργό έναντι της τουρκικής προκλητικότητας.

15/01-21/01/15

**Κύριε πρόεδρε, καταρχάς σας προβληματίζει η ακραία πόλωση που φαίνεται ότι επιδιώκει η ΝΔ την προεκλογική περίοδο;**

Ότι επιδιώκουν και οι δύο, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, την πόλωση είναι δεδομένο. Η ΝΔ, βέβαια, λόγω της ιδεολογικής αλλοίωσης του κόμματος, με τα ακροδεξιά στοιχεία που ανέδειξε σε πρώτα βιολιά ο κ. Σαμαράς και με τις προσπάθειες μέσω Μπαλτάκου για συνεργασία ακόμα και με την ίδια τη Χρυσή Αυγή, έχει φτάσει στο σημείο να κάνει μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ, τον μέχρι χθες εταίρο του στην κυβέρνηση και συνενοχό του –από την εποχή της Siemens μέχρι και σήμερα– στην αλληλοκάλυψη σκανδάλων. Ουσιαστικά έχει μετατρέψει την «πόλωση» σε κωμωδία. Κι όλα αυτά, την ώρα που ο ελληνικός λαός ζει μια τραγωδία με ευθύνη Σαμαρά. Για πρώτη φορά πρωθυπουργός απειλεί τον λαό του. Δεν νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια, όπως και η απόπειρα διχασμού των Ελλήνων αλλά και οι θεωρίες «των δύο άκρων» που ανέπτυξαν στο παρελθόν, να παρασύρουν τον ελληνικό λαό σε σφάλματα. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Οι εποχές του εμφυλίου πολέμου πέρασαν ανεπιστρεπτά και ένα έθνος το οποίο δέχεται επίθεση έχει υποχρέωση να ενωθεί για να αντιμετωπίσει τον κοινό εχθρό.

**Και αυτές οι εκλογές θα γίνουν υπό το καθεστώς τρομοκρατίας για το μέλλον του τόπου. Με το χέρι στην καρδιά, πόσο πιθανό θεωρείτε να δούμε εικόνες από τον «Αρμαγεδώνα» που περιγράφει η κυβέρνηση αν η χώρα γυρίσει σελίδα;**

Η κυβέρνηση ακολουθεί τη λογική της νέας τάξης πραγμάτων. Προσπαθούν να μετατρέψουν τον κόσμο σε ένα matrix, όπου οι πολίτες θα παίρνουν εντολή από κέντρα που δεν φαίνονται. Αυτά πιάνουν σε έναν λαό που δεν έχει ιστορία, που δεν έχει αρχές, που δεν έχει θύμησης, που δεν έχει χύσει αίμα στο παρελθόν. Ο ελληνικός λαός ούτε απειλείται ούτε τρομοκρατείται ούτε υποκύπτει. Αντίθετα, αντιστέκεται σε τέτοιου είδους λογικές και, αν προσωρινά οι θεωρίες του χάους τρομάζουν κάποιους, στο τέλος ο ορθόδοξος Ελληνισμός ανάβει τα φώτα στον σκοτεινό κινηματογράφο του Σαμαρά, των πιστωτών και λοιπών κερδοσκόπων.

**Είσατε από τους πιο σφοδρούς ποπλίμιους της ποπλιτικής προσεταιρισμού του Βερολίνου που άσκησαν οι Σαμαράς - Βενιζέλος. Ας υποθέσουμε ότι η φλαϊκή εντολή είναι τέτοια ώστε εσείς, ως μέλος κυβέρνησης εθνικής ενότητας, συμμετέχετε στην πρώτη μεταεκλογική αποστολή στη γερμανική πρωτεύουσα. Ποια είναι η βασικότερη «κόκκινη γραμμή» που θα θέσετε στις διαπραγματεύσεις με την καγκελάριο Μέρκελ;**

Η άμεση εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό του αναγκαστικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων! Θα πρέπει να καταλάβουν οι Γερμανοί, οι οποίοι στο παρελθόν ευνοήθηκαν από τη στάση της Ελλάδας, από τις Συνθήκες των Παρισίων και του Λονδίνου και από τη διαγραφή των

**«Αν αύριο συμμετέχουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα με συμφωνία για τις “κόκκινες γραμμές” μας και αυτές παραβιαστούν, τότε οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι, όπως ρίξαμε την κυβέρνηση Σαμαρά, έτσι θα ρίξουμε και εκείνη την κυβέρνηση».**

χρεών τους, αλλά και με την επιβάρυνση του ελληνικού λαού με την ενοποίηση της Γερμανίας, ότι η φιλοσοφία της «άριας φυλής», όπως την ανέπτυξαν στους δύο παγκόσμιους πολέμους, πάντα θα ηττάται από τους ελεύθερους λαούς. Η Γερμανία διεξάγει έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οικονομικό αυτή τη φορά, και στην Ελλάδα θα σκοντάψει. Η ηγεσία της πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι μια ήπειρος την οποία δεν μπορούν να κατακτήσουν με τη βία, αλλά μια ένωση λαών που δημοκρατικά συναποφασίζουν, με την αρχή της ομοφωνίας, για το μέλλον τους. Είναι η Ευρώπη των λαών και όχι η Ευρώπη των τραπεζών.

**Στην άκαρπη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας πρωταγωνιστήσατε και προσωπικά και ως κόμμα. Πιστεύετε ότι η στάση σας αληθιά και τα γεγονότα (υποθέσεις Χαϊκάλη, Μελά κ.λπ.) θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για σας στην κάρπη;**

Η αλήθεια πάντα επιβραβεύεται. Εμείς αυτό κάναμε- είπαμε την αλήθεια στους πολίτες. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε κίνημα που ξεκινήσαμε με 197.000 πολίτες μέσω

Διαδικτύου. Συναντηθήκαμε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους του παρελθόντος και αποφασίσαμε να συγκροτούμε με τη νέα τάξη πραγμάτων, την παγκοσμιοποίηση και εκείνη την Ευρώπη που θέλει να υποστεί τις σημαίες κάθε κράτους και να διαγράψει τις αξίες κάθε λαού.

Είμαι υπερήφανος που οι δώδεκα βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων άντεξαν σε πιέσεις, σε εκβιασμούς, σε «προσφορές», σε παροτρύνσεις για αποστασίες. Είναι οι δώδεκα καθοριστικές ψήφοι που έριξαν την κυβέρνηση! Η εξίσωση  $168 + 12 = 180$  δεν βγήκε και αποδεικνύει ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κάναμε το καθήκον μας. Μέχρι τώρα ήμασταν οι ρυθμιστές. Από δω και πέρα θα είμαστε οι εγγυητές για ένα αισιόδοξο αύριο.

**Τον τελευταίο χρόνο βρήκατε με τον ΣΥΡΙΖΑ «κοινά σημεία, κρατώντας ο καθένας τις “κόκκινες γραμμές” του», όπως έχετε δηλώσει. Αυτό το θετικό κλίμα μπορεί να λειτουργήσει ως βάση μιας αντιμνημονιακής κυβέρνησης;**

Όταν ο λαός έχει να αντιμετωπίσει έναν εχθρό, όταν δέχεται επίθεση, έχει υποχρέωση να ενωθεί. Ο Γοργοπόταμος είναι το φωτεινό παράδειγμα στη σκοτεινή εποχή του Εμφυλίου. Ο Ζέρβας και ο Βελουχιώτης ένωσαν τις δυνάμεις τους στη μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη του Ελληνισμού. Έχουμε εθνική υποχρέωση να πάμε ενωμένοι στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, να διαπραγματευτούμε και να διεκδικήσουμε το δίκαιο του ελληνικού λαού.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζουν μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Οφείλει όμως να μας ενώσει το συμφέρον της Ελλάδας. Εκεί που οι ιδεολογίες μας συγκρούονται θα πρέπει να υπάρξει ο αμοιβαίος σεβασμός των «κόκκινων γραμμών», τις οποίες εμείς έχουμε θέσει ευθέως και για τα εθνικά και για τα θέματα Ελληνισμού - Ορθοδοξίας. Πιστεύω ότι, μέσα σε ένα πνεύμα ειλικρινούς διάθεσης και με απο-



Από προεκλογική ομιλία του Η. Κομμένου στην Πάτρα.

*Για να επανέβθουμε γίγιο στα προεκλογικά, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι ποντάρει ποηβλά στη διεύρυνση μέσω μεταγραφών. Η κυρία Γκερέκου, ο κ. Οικονόμου αββλά και οι πρώην βουβθενιές σας, ο κ. Γιοβανόπουλος, η κυρία Ιατριδν...*

Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε μια νέα Πολιτική Άνοιξη, με στελέχη του ΛΑΟΣ, τα οποία ο Κώστας Καραμανλής θεωρούσε ακραία στοιχεία και δεν υπήρχε περίπτωση να περάσουν την πόρτα της Ρηγίλλης. Προσφάτως ο κ. Σαμαράς αποφάσισε να νομιμοποιήσει και τον «έρωτά» του με το ΠΑΣΟΚ, αφομοιώνοντας στελέχη του, ώστε να μετατρέψει την κάποτε «γαλάζια» παράταξη σε ένα παρδαλό κουρέλι με αγκυλωτούς σταυρούς!

Σε ό,τι αφορά στα πρώην στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περίμενα ότι οι αποστασίες θα ήταν ενέργειες επαγγελματιών πολιτικών. Η κυρία Ιατριδν είναι μία από αυτούς. Από νέα και αγνά παιδιά, όπως ο Γιοβανόπουλος, που κατέβηκαν με όνειρα, επελέγησαν από τους πολίτες και με πύρινους λόγους χτυπούσαν τα Μνημόνια, δεν περίμενα ότι θα γονατίσουν έτσι εύκολα. Αλλά φαίνεται ότι η πολιτική καταφέρνει να μολύνει τους ανθρώπους πιο γρήγορα απ' ό,τι η ίδια η ζωή...

**Θα ήθεβα κλείνοντας να μου μεταφέρετε τα μηνύματα που φλαμβάνετε από την ανταπόκριση σιεβλεχών και κυρίως ποητιών στον μέχρι τώρα προεκλογικό αγώνα σας...**

Δεχτήκαμε σκληρό πόλεμο και λάσπη από τα ΜΜΕ τα τρία τελευταία χρόνια. Περπατώντας σήμερα από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο κι από τους Οθωνούς μέχρι τη Γαύδο, βλέπω στα μάτια των συμπολιτών μας την αποδοχή, γιατί παραμείναμε συνεπείς και δεν κάναμε κωλοτούμπα. Αυτά που είπαμε τα τηρήσαμε. Και χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που παραπλανήθηκαν από τις επιθέσεις σε βάρος μας, που απογοητεύτηκαν και μας εγκατέλειψαν, σήμερα να γυρίζουν σε εμάς.

Θέλω, ωστόσο, να στείλω κλείνοντας ένα ακόμα μήνυμα. Αν αύριο συμμετέχουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα, με συμφωνία για τις «κόκκινες γραμμές» μας και αυτές οι γραμμές παραβιαστούν, τότε οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι, όπως ρίξαμε την κυβέρνηση Σαμαρά, έτσι θα ρίξουμε και εκείνη την κυβέρνηση. ■

δεκτές τις «κόκκινες γραμμές», μπορούμε μαζί να επιτύχουμε αποφάσεις υπέρ της χώρας μας.

Δεν είμαστε, ούτε οι μεν ούτε οι δε, στις λίστες Λαγκάρντ, δεν μας χρηματοδοτού-

σε ο Χριστοφοράκος της Siemens, δεν μας έπιασαν «με τη γίδα στην πλάτη» για να μας κρατάνε. Μπορούμε, λοιπόν, να διαπραγματευτούμε καλύτερα από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις, τον κ. Παπασταύρου, τον οποίο έβλεπαν οι δανειστές και χαμογελούσαν ενθουσιάζοντες τα 5 εκατομμύρια στη «λίστα Λαγκάρντ». Σίγουρα θα ανταποκριθούμε καλύτερα σε μια συζήτηση με τους ηγέτες της Ευρώπης, όταν στον κλειστό φάκελο του κ. Σόιμπλε δεν υπάρχουν τα ονόματά μας. Το ότι εμείς είμαστε καθαροί δικαιολογεί εν πολλοίς και τις επιθέσεις που δεχόμαστε από τα ΜΜΕ.

**Τόσο εσείς όσο και το κόμμα σας εμφανίζεστε ιδιαίτερα εναισθητοποιημένοι στα εθνικά θέματα. Το οχόβλιό σας για την τουρκική προεκλογικότητα αββλά και την ασιάθεια της εββηνικής πββενράς απέναντι σε αυτή...**

Χαρακτηρίζετε επιεικώς με τη λέξη «ασάθεια» την κυβερνητική στάση στα Ελληνοτουρκικά. Θα σας θυμίσω ότι όταν ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Έβρο απέφυγε τους εργαζόμενους στην Εθνική Βιομηχανία Ζάχαρης και τον δήμαρχο Διδυμοτείχου.

**«Με τον ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζουν μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Οφείλει όμως να μας ενώσει το συμφέρον της Ελλάδας».**

Αντίθετα, επέλεξε να πάει στο φυλάκιο στις Καστανιές και να συναντήσει τον Τούρκο αξιωματικό... Δεν είμαστε πολεμοχαρείς, όμως θα έπρεπε να είχε σκεφτεί ότι στην ίδια περιοχή ο κ. Ντα-

βούτογλου, απευθυνόμενος στη μουσουλμανική μειονότητα, είπε ότι «οι Έλληνες σας έχουν εγκαταλείψει, αλλά εμείς είμαστε εδώ», υιοθετώντας το πνεύμα του Προξενείου Κομοτηνής, που, παραβιάζοντας τη Συνθήκη της Λοζάνης, προσπαθεί να ανακινήσει θέμα τουρκικής μειονότητας...

Ας ρωτήσει ο κύριος πρωθυπουργός τους συμβούλους του αν η Τουρκία έχει δεσμεύσει περιοχές με NAVTEX βόρεια της Κύπρου, αλλά και στο Καστελόριζο, προχωρώντας ουσιαστικά στον ναυτικό αποκλεισμό τους. Ας ρωτήσει τον υπουργό Άμυνας πόσες παραβιάσεις είχαμε, με τουρκικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τους Φούρνους, το Αγαθονήσι, τον Αη-Στράτη... Φαίνεται ότι ο κ. Σαμαράς, αυτός που ανέτρεψε την κυβέρνηση Μητσοτάκη το '93 στο όνομα της Μακεδονίας, εκτός του ότι παρέδωσε τον όρο «Μακεδονία» στα Σκόπια χωρίς να συγκαλέσει Συμβούλιο Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακολουθεί στα Ελληνοτουρκικά την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου. Εκείνοι επιβουλεύονται την εθνική μας κυριαρχία κι εμείς χορεύουμε ζεμπέκικο ή μάλλον... τσιφτετέλι!