

ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΙ

Από τον
Μανώλη Κοττάκη



Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις της Ν.Δ. και ορισμένα στελέχη του έμπλεα αλαζονείας έχουν αρχίσει και **ράβουν κοστούμια**. Το αληθινό ερώτημα όμως δεν είναι ποιος προηγείται, αλλά **ποιοι** αποτελούν αυτόν που προηγείται: Μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτό το στελεχιακό δυναμικό και με αυτές τις **ακραιές θέσεις** -για το χρέος, τα δημόσια έσοδα, τη ρευστότητα, τη φορολογία, την αξιολόγηση, την τρόικα, τη δόση των 7 δισ. ευρώ, την Αστυνομία, τα ΜΑΤ, την τρομοκρατία, τη θρησκεία, το κράτος- να **κυβερνήσει** τη χώρα **στιβαρά** και αποτελεσματικά; Μπορεί να **ηγηθεί** μιας δυτικής ευρωπαϊκής χώρας που αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης και του ΝΑΤΟ; Η απάντηση είναι **ΟΧΙ**, ξεκάθαρα όχι. Οι άνθρωποι είναι **επακίνδυνοι**.

Ζουν στον κόσμο τους και έχουν **πλήρη άγνοια** της ευρωπαϊκής πραγματικότητας του διεθνούς περιβάλλοντος και συσχετισμών που τώρα «**σπουδάζουν**». Ξέρω ότι ακούγομαι σκληρός, αλλά αισθάνομαι ότι σας λέω την αλήθεια: Αποτελούν **ρεμπέτ ασκέρ** που δεν υπακούει σε κανέναν. Δεν τους έχει εμπιστοσύνη ούτε ο ίδιος ο αρχηγός τους. Αν τους **εμπιστευόταν** άλλωστε, δεν θα είχε **ψηφίσει** κανονισμό δεοντολογίας στο Διαρκές Συνέδριο, που προβλέπει ότι είναι **υποχρεωμένοι** να του **παραδώσουν** την έδρα σε περίπτωση διαφωνίας.

Ο **σταλινισμός** δεν είναι ένδειξη δύναμης, αλλά **αδυναμίας**. Το πρώτο και βασικό ζήτημα λοιπόν που έχει σημασία για τη διακυβέρνηση είναι ότι ο **ΣΥΡΙΖΑ** δεν είναι **συντεταγμένο** κόμμα, αλλά άθροισμα **ατομικών αυτοσχεδιασμών**. Άλλο λέει ο Σταθάκης, άλλο ο Τσακαλώτος, άλλο ο Βαρουφάκης και άλλο ο Δραγασιάκης, άλλο ο Τόλιος και άλλο ο Βρούτσης, άλλο ο Τσίπρας και άλλο ο Λαφαζάνης, άλλο η Φωτίου και άλλο ο Σκουρλέτης. Αρχή, μέση και τέλος ή, άλλως, **ενιαίος πολιτικός λόγος** δεν **υπάρχει**. Δεν ξέρει η αριστερά τους τι ποιεί η δεξιά τους.

Ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει όλα τα κοντέρ

Αλλού η θάλασσα και αλλού το πλοίο, που λέει και το τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Τους φαντάζεστε **όλους αυτούς**, μετριοπαθείς και εξτρεμιστές, γνωστικούς και άσχετους, ψύχραιμους και πανικόβλητους, να αποτελούν κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα επιχειρήσει να ψηφίσει **νέο Μνημόνιο** με άλλο όνομα; Οποιος **λυπάται** την πατρίδα ας το σκεφτεί. Ακόμη **χειρότερες** από την ασυνεννοησία μεταξύ τους είναι οι **προσδοκίες** που καλλιεργούν στον βασιτισμένο λαό μας. Ο **λαϊκισμός** τους έχει σπάσει τα κοντέρ. Το «**λεφτά υπάρχουν**» ωχριά. Το «**Τσοβόλα, δώσ' τα όλα**» κρίνεται μετεξεταστέο. Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Κόβουν χρήμα, τυπώνουν ευρώ, τάζουν διορισμούς, ανακαλούν διαθεσιμότητες, μοιράζουν επδόματα, στήνουν συσσίτια, χαρίζουν δάνεια, υπόσχονται δωρεάν ρεύμα, καταργούν Μνημόνια, αποτρέπουν κατασχέσεις -πλειστηριασμούς. Μετά τούτα βεβαιώνομαι: Ο **Μαυρογιαλούρος** πρέπει τελικά να ήταν αριστερός πολιτευτής.