

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

# ΚΚΕ για δυνατή μαχητική αντιπολίτευση υπέρ του λαού

**Αποσπάσματα από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, χτες βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά**

**Ε**ργαζόμενοι στεριάς και θάλασσας, άνεργοι, συνταξιούχοι, γυναίκες και νεολαίοι έδωσαν μαζικά το «παρών», χτες το απόγευμα, στην πλατεία Κοραή του Πειραιά, στην προεκλογική συγκέντρωση των Οργανώσεων της Α' Πειραιά του ΚΚΕ, με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην αίθουσα του Πειραικού Συνδέσμου, η οποία όμως, όσο περνούσε η ώρα αποδεικνύόταν μικρή, γι' αυτό και μεταφέρθηκε σε ανοιχτό χώρο, στην πλατεία Κοραή.

Σύντομο χαιρετισμό απήγιθμεν ο **Πάννης Ντουνιαδάκης**, υποψήφιος Βουλευτής του ΚΚΕ στην Α' Πειραιέρεια του Πειραιά, υποναύαρχος ε.α. Κάλεσε τους απόστρατους και ενεργεία αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο, να φωνίσουν το Κόμμα «των πατριώτων αγώνων, που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ενάντια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ (...) Το Κόμμα που δεν βάζει νερό στο κρασί του για να κερδίσει κυβερνητικές θεσσούλες, προστατεύοντας έτσι τα συμφέροντα κάθε γνήσιου πατριώτη, κάθε ανθρώπου του λαού και δείχνει το δρόμο για να ζήσει ο λαός καλά». Άκολουθον αποσπάσματα από την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα.

Την επόμενη μέρα, όποια κι αν είναι η νέα κυβέρνηση, της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ - το πιθανότερο μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - θα είναι εδώ και θα συνεχίζουν να ματώνουν το λαό τα μνημόνια, με το ίδιο ή άλλο όνομα, δεν έχει καμία σημασία, με παλιά και νέα μέτρα. Γιατί θα είναι εδώ η ΕΕ, την οποία και ο δύο αποδέχονται και υπηρετούν και η οποία έχει θεσμοθετήσει μνημόνια διαρκείας για όλους τους λαούς, για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από έχουν ή δεν έχουν τρόικες, ανεξάρτητα από έχουν μεγάλα ή μικρότερα κρατικά ελλειμματα και χρέο.

Θα είναι εδώ όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο της ΕΕ: Μηχανισμοί εποπτείας, Σύμφωνο για το ευρώ, επιτήρηση, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, όλοι δηλαδή οι μηχανισμοί που έχει συγκροτήσει η ΕΕ για να θωρακίζει την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου και να τοακτίζει τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα.

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα τελειώνουν, καταργούν το μνημόνιο, αλλά άχνα δεν βγάζουν για τη σύμπλευσή τους με το μνημόνιο των μνημονίων, τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, συνθήκη που σφράγισε αντιλαϊκές εξελίξεις σε βάρος των εργαζομένων στους κλάδους που ακουμπούν στον Πειραιά, στη ναυτιλία, στη ναυπηγεσική βιομηχανία και τα λιμάνια. Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά είναι πολιτική της ΕΕ, όπως περιγράφεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την «ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια», σύμφωνας και νόμους που φωνίσαν όλα τα άλλα κόμματα, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ/ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιος πληρώνει ξανά το μάρμαρο; Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι, γενικότερα οι εργαζόμενοι στη ναυτιλία, στη ναυπηγεσική και σε άλλους κλάδους, οι κλάδοι αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ στο εμπόριο και στις μεταφορές, στην αλιεία. Με αρνητικές συνέπειες στην ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά του Αιγαίου, στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, στην άμυνα της χώρας.

## Κερδισμένοι και χαμένοι από την ανάπτυξη

Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από το πολυδιαφημιζόμενο παράδειγμα καπιταλιστικής ανάπτυξης στο λιμάνι του Πειραιά; Τα στοιχεία απαντούν: Μείωση κατά 30% των θέσεων εργασίας με συγκροτημένα εργασιακά - ασφαλιστικά - συνδικαλιστικά δικαιώματα και μείωση μισθών έως 45%. Οι ελαστικές μορφές απα-



Στιγμιότυπο από τη συγκέντρωση

ρώ για την περίοδο 2002 - 2014. Αυτή τη θέση στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πρόταση για τη χρηματοδότηση των εφοπλιστών της ακτοπλοΐας, μέσα από τις ΣΔΙΤ.

Η ναυτική τραγωδία του «NORMAN ATLANTIC» ανέδειξε για μια ακόμη φορά ότι, όποιο «νήμα» και αν πάσσουμε αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, καταλήγουμε ότι ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που έχει για κίνητρο το κυνηγητό του κέρδους, δε συμβιβάζεται με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

## Σε πορεία συρρίκνωσης η Ναυπηγεσικευή

Να θυμίσουμε σε ορισμένους ότι αυτά ακριβώς τα ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο των αγώνων των ναυτεργατών των προηγούμενων χρόνων. Είναι οι αγώνες που με κάθε ευκαιρία συκοφαντούσαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ότι «βλάπτουν την οικονομία, πλήγουν τους τουρισμό». Αυτούς τους αγώνες χαρακτηρίζει ο κ. Τσίπρας «εξαλλοσύνες».

Οι δεσμεύσεις της ΕΕ που υλοποίησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, δεσμεύσεις που τώρα θέλει να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτές που οδήγησαν σε πορεία συρρίκνωσης της ναυπηγεσικαστικής δραστηριότητας στη Ζώνη Περάματος, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου, με οδυνηρές συνέπειες σε βάρος των εργαζομένων, των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, την ώρα που οι Ελλήνες εφοπλιστές απολαμβάνουν μεγάλα προνόμια, κτίζουν εκατοντάδες καράβια στα ασιατικά ναυπηγεία;

Μέχρι 30/11/2014 οι Ελλήνες εφοπλιστές είχαν ναυπηγήσει σε ασιατικά ναυπηγεία 174 πλοία αξιας 6,25 δισ. δολαρίων, ενώ αγόρασαν από «δεύτερο χέρι» 309 πλοία αξιας 7,3 δισ. δολαρίων. 8,5 δισ. ευρώ έχουν δοθεί από ελληνικές τράπεζες στις ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, για την αγορά πλοϊ-

ων που ναυπηγούνται στη Ν. Κορέα, στην Ιαπωνία και αλλού.

Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιούθησε αυτά που λένε οι εφοπλιστές, οι μεγαλεργολάβοι και άλλοι για να χτυπήσουν τα ταξικά συνδικάτα. Οτι για την ανεργία στη Ναυπηγεσικευαστική Ζώνη, στο Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα, στη Σύρο, φταίνε τα ταξικά συνδικάτα και οι αγώνες. Ενώ, ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ στη ναυπηγεσικευαστική βιομηχανία έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο δεκάδων ναυπηγείων με μαζικές απολύτως εκατοντάδων χιλιάδων μεταλλεργατών στα κράτη - μέλη της ΕΕ.

## ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένοι στην ΕΕ

Τις αποφάσεις, τις δεσμεύσεις της ΕΕ δεν τις αμφισβητεί ούτε η ΝΔ, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά θα πει κάποιος, για τη ΝΔ είναι δεδομένο. Ούτε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ οι αμφισβητεί, όταν τα στελέχη του ομολογούν ότι «θα διαπραγματευτούμε εντός των πλαισίων της ΕΕ», ότι «η ΕΕ, το ευρώ είναι το κοινό μας σπίτι και θέλουμε να το σώσουμε»...

Οταν επικαλούνται τον Ντράγκι, τον Ολάντ, τον Ρέντσι, για να αποδείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μπαμπούλας, απλά ζητάνε ότι ζητάνε και άλλες κυβερνήσεις ή τμήματα του κεφαλαίου στην Ευρώπη, που ζητάνε εξ ονόματος των δικών τους συμφερόντων, των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων, κάποια αλλαγή στη συνταγή διαχείρισης, ενώ την ίδια στιγμή τσακίζουν τους λαούς και τα δικαιώματά τους.

Την επόμενη μέρα κυβερνήση θα υπάρχει και αυτή θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Αυτό που χρειάζεται είναι δυνατή, μαχητική αντιπολίτευση υπέρ του λαού. Μια δύναμη ελπίδας, αποκάλυψης, ενημέρωσης, διαφώτισης και κινητοποίησης του λαού. Και αυτή μπορεί να υπάρξει με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Κι όχι με κόμματα αμφιλεγόμενα και επικίνδυνα για το λαό.