



Vox populi - vox dei

τοῦ K. A. Οἰκονόμου

Η ρωμαϊκή δημοκρατία, ύπακούσασα στό δόγμα τοῦ λαϊκισμοῦ «vox populi - vox dei» (φωνή λαοῦ, φωνή θεοῦ), προετοιμάσθηκε κατάλληλα γιά τή σωτηρία της ἀπό τόν Όκταβιανό. Τό ἀποτέλεσμα τῆς θείας ἐπιταγῆς ἦταν ἡ αὐτοκατάργησή της.

Στήν περίπτωσή μας, χωρίς νά είναι στίς προθέσεις μας ἡ ἔξαγωγή συμπερασμάτων ἀπό τυχόν ὄμοιότητες, θά πρέπει νά θεωρήσουμε ὅτι είναι πολύ δύσκολο γιά τόν μέσο πολίτη, πού πραγματικά δυσκολεύεται νά ἀνταποκριθεῖ στήν καθημερινότητα, νά ἀντισταθεῖ στά θέλγητρα τοῦ ἑθνικο-μαρξιστικοῦ λαϊκισμοῦ.

Είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, μάλιστα, νά δεχθεῖ τά κελεύσματα τοῦ λαϊκισμοῦ ἐφόσον διατυπώνονταί ἀπό ἀνθρώπους βιολογικά νέους πολιτικά, δῆθεν «ἄφθαρτοι», πνευματικῶς καί πολιτιστικῶς σέ ἀπόλυτη ἀντιστοιχία μέ τό ἀκροατήριο τους. Ή πρός τά κάτω ίσοπεδωτική μανία –τό κύριο χαρακτηριστικό τῆς περιόδου τῆς μεταπολιτεύσεως– ἔξέθρεψε ἥδη τήν Βουλή τοῦ Ιουνίου 2012 τῆς ὅποιας τό ἐπίπεδο δέν ἀμφισβητεῖται.

Ἡ σημερινή, ὅμως, κατάσταση διαφέρει ούσιωδῶς ἀπό ἄλλες προηγούμενες συγκυρίες. Ἡ ύποκουλτούρα πού είχε ἐπικρατήσει, ούδέποτε ἀμφισβήτησε τό πολιτειακό καθεστώς ἡ τό καθεστώς τῆς οικονομίας, ἐφόσον ἐγκαίρως «ἰδιωτικοποίησε» *de facto* τίς δημόσιες ἐπιχειρήσεις πρός ἴδιον ὄφελος. Μέ τόν τρόπο αύτό διεσώθη ἡ ἐπίφαση μᾶς ἰδιότυπης ἐλεύθερης οίκονομίας βαλκανικοῦ τύπου, ἐπιδοτούμενη ἀπό τίς εἰσφορές τῶν «εύρωπαίων ἑταίρων μας». Σήμερα, ὅμως, ἐπί ήμερών ΣΥΡΙΖΑ, διακρίνουμε τό μαρξιστικό βολονταρισμό στό μεγαλεῖο του.

Αύτό πού οἱ ἀφελεῖς ἀστοί –τῶν πολιτικῶν προεχόντων– χαρακτηρίζουν ώς ἀκατανόητη τοπιθέτηση ἡ ούτοπικό ὄραμα ἐκτός πραγματικότητος, δέν είναι τίποτε ἄλλο παρά τό εἰδωλο τοῦ βολονταρισμοῦ τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στή φάση τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς. “Οταν στήν πολιτική ἀντιπαράθεση οἱ ἀστοί πολιτικοί ἐπισημαίνουν τούς ἐνδεχόμενους κινδύνους, ἡ ἀπάντηση τῶν μαρξιστῶν είναι ύποτιμητική τῶν κινδύνων καί ἡ ἐπίκληση ἀρνητικῶν συνεπειῶν ὑποβαθμίζεται ώς «κινδυνολογία». Ἐφόσον ἡ φωνή τοῦ λαοῦ «θέλει», καί μάλιστα ὅπως αὐτή ἐκφράζεται μέ τήν μοναδικότητα τῆς μαρξιστικῆς (θρησκευτικῆς) ἀλαζονείας, δέν είναι δυνατόν νά μήν ὑποκύψουν στή θέληση τοῦ λαοῦ οἱ «ἄγορές», ἡ «Merkel» καί οἱ λοιποί ἔχθροί τῆς λαϊκῆς προόδου.

Παρακολουθώντας σχετικές συζητήσεις, θά παρατητούσε κανείς ὅτι ύπάρχει ἔνα ἐπίπεδο ἐπικοινωνίας, πού καλλιεργεῖται ἀπό τούς ἀπολογητές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν ἀπολιθωμάτων τοῦ μεσοπολεμικοῦ προοδευτισμοῦ, στό ὅποιο ἀδυνατοῦν νά ἐπικοινωνήσουν οἱ μή μεμυημένοι. Ἡ διαλεκτική τῶν μαρξιστῶν στηρίζεται σέ ἵδεολογικά χρωματισμένα κατηγορήματα στά ὅποια ἡ ὑποιαδήποτε ἀντιπαράθεση προϋποθέτει σχετική προπαίδευση. Ὁ συνδυασμός στοχεύσεων καί ἐπιχειρημάτων ἐκφράζεται μέ λέξεις οἱ ὅποιες συχνά φορτίζονται μέ περιεχόμενο διάφορο ἐκείνου πού χρησιμοποιεῖ ἡ «καθεστηκυῖα» παραδοχή.

Τό ἀποτέλεσμα είναι νά παρουσιάζεται ἡ εἰκόνα διαφόρων ἐπιπέδων ἐκφορᾶς ἐπιχειρημάτων καί θέσεων πού καταλήγει στή μόνιμη παρεξήγηση-ἀπορία τῶν ἀστῶν ώς πρός τή συνειδητοποίηση ἐκ μέρους τῶν συριζαίων ἀπολογητῶν τῶν συνεπειῶν τοῦ βολονταρισμοῦ τους. Στίς περιπτώσεις αὐτές παρεμβαίνουν οἱ πλέον γραφικοί. Είναι οἱ «συριζολόγοι». Ἐμφανίζονται στό προσκήνιο ὅταν ὁ ἀριστερός πολιτικός καθωστρεπισμός περιορίζει τήν κριτική σκέψη, ὅταν κάποια διαπίστωση θέτει σέ κίνδυνο τήν προσχηματική δημοκρατικότητα τῶν συγχρόνων νεομαρξιστῶν.

“Οταν, γιά παράδειγμα, δηλώσεις τῶν οίκονομικῶν ἐγκεφάλων τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως «παρεξηγοῦνται» στεύδουν οἱ σύγχρονοι «κρεμλινολόγοι» σέ βαθυστόχαστες ἀναλύσεις τῶν σχετικῶν χρησμῶν μέ ἔνα μοναδικό στόχο Νά πείσουν τόν ἀγχωμένο «Ἐλληνα πολίτη ὅτι ἡ ἐπέλαστη στήν ἔξουσία τῆς παρέας τῆς Κουμουνδούρου καί τῶν συνεργαζομένων πού τήν πλαισίουν δέν ἀποτελεῖ δά καί τόν ἔσχατο κίνδυνο ἐκτροχιασμοῦ τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας σέ μία κατάσταση τίς προεκτάσεις τῆς ὅποιας δέν μποροῦν (καί δέν θέλουν) νά φαντασθοῦν οἱ «Ἐλληνες πολίτες».

Ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀνθρώπινη αὐτή ἀδυναμία ἔχουν ἀπό ἑτῶν θέσει σέ κυκλοφορία τήν πλέον ἀνόητη ἐκδοχή, δηλαδή ὅτι ἡ ρητορεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θά μείνει χωρίς ύλοποίηση τῶν ἔξαγγελλομένων. Ἐν ὀλίγοις καί γιά νά γίνουμε σαφέστεροι, τό ἔξαγγελθέν στή Ρόδο «ἄλμα» τοῦ Καπίτανα δέν θά πραγματοποιηθεῖ. Ὁψόμεθα.