

## Ἡ ἀσθένεια τοῦ λαϊκισμοῦ

τῆς **Ὀλγας Κεφαλογιάννη**

Ἐπιβουλευτῆς Ἰσπανίας, Ἐπιβουλευτῆς Ἰσπανίας  
Ἐπιβουλευτῆς Ἰσπανίας, Ἐπιβουλευτῆς Ἰσπανίας

**Ὁ** λαϊκισμός εἶναι δυστυχῶς πολιτική πρακτική. Συνηθίζεται στήν Ἑλλάδα ἀπό τά ἀρχαία χρόνια μέσω τῆς δημαγωγίας. Στόχος του ἡ κολακεία τοῦ λαοῦ. Ὁ λαϊκιστής πολιτικός υἱοθετεῖ ἀπόψεις πού εὐχαριστοῦν τόν λαό χωρίς νά ἐξετάζει ἂν τόν ὠφελοῦν ἢ ἂν τόν βλάπτουν μακροπρόθεσμα, ἔχοντας ὡς μόνο μέλημα νά ἐξασφαλίσαι τήν εὐνοιά του γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς.

**Ἡ πρακτική** αὐτή ἐφαρμόζεται ἀπό τήν ἀρχή τοῦ σύγχρονου ἑλληνικοῦ κράτους. Μετατράπηκε σέ βαρύτερη ἀσθένεια στήν Ἑλλάδα τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἀσθένεια πού ὀδηγήσει σέ δυσάρεστες καταστάσεις. Τά ἱστορικά γεγονότα πού τό ἀποδεικνύουν εἶναι πολλά. Ἐχουν ἀναφερθεῖ διεξοδικά τό τελευταῖο χρονικό διάστημα, ἀπό τήν ὥρα πού προκηρύχθηκαν οἱ ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου.

**Δυστυχῶς**, λαϊκιστές πολιτικοί καί κόμματα πολλαπλασιάζονται παρ' ὅτι οἱ σύγχρονες συνθήκες, στόν 21ο αἰώνα, ἐπιβάλλουν τόν περιορισμό τοῦ φαινομένου. Σήμερα εἰδικά πού ἡ χώρα μας βρέθηκε στή δίνη μιᾶς πρωτόγνωρης οικονομικῆς κρίσης, θά ἔπρεπε ἡ κοινωνία νά ἀμυνθεῖ στήν παθητική λήψη μηνυμάτων. Ἐκεῖνοι πού πραγματικά ἐνδιαφέρονται γιά τό μέλλον τῆς χώρας καί τῶν παιδιῶν τους ὀφείλουν σήμερα νά ἐνημερώνονται ἀνελλιπῶς γιά ὅ,τι συμβαίνει καί γιά ὅσα λέγονται.

**Ὅταν λοιπόν** κάποιος διαβάζει «ὄπλο μας ἡ στάση πληρωμών», «καμία θυσία γιά τό εὐρώ», «θά γίνεῖ ἐκρηξη μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐνωση», «θά κάνουμε δημοψήφισμα ἂν οἱ Εὐρωπαῖοι μᾶς πούν ὄχι, ἀκόμα καί γιά τό νόμισμα τῆς χώρας» καί τήν ἴδια ὥρα ἀκούει ὅτι θά γίνουν ἐπανα-κρατικοποιήσεις, ὅτι θά γίνουν ἐπανα-προσλήψεις στό δημόσιο, ὅτι θά αὐξηθοῦν αὐριο τό πρῶτο μισθοί καί συντάξεις, θά πρέπει νά ἀρχίσει νά ἀναρωτᾶται ἂν στόν 21ο αἰώνα ἐμφανίσθηκαν ξαφνικά μάγοι. Ἄν στή σημερινή Ἑλλάδα ὑπάρχουν πολιτικοί πού μποροῦν μέ τρόπο ἀνεξήγητο καί μεταφυσικό νά λύνουν προβλήματα. Δυστυχῶς αὐτά συμβαίνουν μόνο στήν φαντασία κάποιων.

**Στή σημερινή** Ἑλλάδα πρέπει νά ἀντιληφθοῦν ὅλοι ὅτι ὁ χρόνος δέν μπορεῖ νά πάει πίσω. Ὁ κρατισμός, ἡ διόγκωση τοῦ κράτους, πού ἔφερε τήν κρίση δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποτελέσει τό παράδειγμα γιά τήν ἀναγέννηση τῆς χώρας. Δέν εἶναι τῆς παρουσίας νά συζητήσουμε τί ἔφταιξε καί φθάσαμε στή διόγκωση τοῦ κράτους. Ἐγιναν λάθη.

**Τώρα ὀφείλουμε** ν' ἀποφασίσουμε γιά τήν Ἑλλάδα τοῦ αὐριο. Γιά τήν Ἑλλάδα στήν ὁποία θέλουμε νά ζήσουμε. Νά δεχθοῦμε ὅτι ὁ λαϊκισμός δηλητηρίασε λαό καί πολιτική ζωή καί ὡς ἐκ τούτου πρέπει νά νικηθεῖ. Ὀφείλουμε νά δώσουμε ἕνα τέλος στίς πρακτικές πού παρουσιάζουν ὡς ἀλήθειες τό χάρδιμα τῶν αὐτιῶν τοῦ πολίτη πού ζεῖ τήν ἀγωνία τῆς κάθε μέρας. Δηλώσεις τύπου «μόνο καφέ μποροῦμε νά κεράσουμε τήν τρόικα», ὁ λαϊκισμός δηλαδή στό ζενίθ, δέν εἶναι δυνατόν νά γίνονται ἀποδεκτές. Διότι εἴτε θά κάνουν στροφή 180 μοιρῶν τήν ἐπομένη τῶν ἐκλογῶν, στήν ὑπόθεση ἐργασίας ὅτι ἡ σημερινή ἀντιπολίτευση κερδίζει, ἢ θά ὀδηγηθεῖ ἡ χώρα ἐκ νέου στίς παθογένειες τοῦ παρελθόντος, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τίς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

**Ὅλοι πρέπει** νά ἀντισταθοῦν στό λαϊκισμό. Ὅλοι καί σέ ὅλες τίς παρατάξεις. Διότι δέν μᾶς ὀδηγεῖ πουθενά. Σήμερα πλέον δέν ὑπάρχει παράδειγμα χώρας πού νά ἀκολουθεῖ μεθόδους κρατισμοῦ καί νά πηγαίνει μπροστά. Μπορεῖ οἱ Ἕλληνες νά ἀρέσκονται σέ ἀνέξοδες λύσεις. Σήμερα ὁμως τά λάθη δέν συγχωροῦνται.

**Μία γρήγορη** ματιά στό διεθνή Τύπο δίνει καθαρά τήν εἰκόνα ἔτσι ὅπως τήν ἀντιλαμβάνονται οἱ δανειστές καί οἱ ἀγορές. Ἐτσι λοιπόν μποροῦμε νά δοῦμε: «θά εἶναι δύσκολο γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ νά μετατρέψει σέ πράξη τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις» (China Daily), «ἡ κρίση δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά νά εὐδοκίμησουν ἀκραῖοι πολιτικοί σχηματισμοί στήν Εὐρώπη, οἱ ὁποῖοι παίρνουν τή μορφή ἀκροδεξιῶν κινήσεων στό Βορρά καί ἀκροαριστερῶν στό Νότο» (Les Echos), «Ἄν ἡ Ἑλλάδα δέν καταφέρει νά ὑπογράψει μία νέα συμφωνία τότε θά ἀντιμετωπίσει τή διαδικασία τῆς χρεωκοπίας» (Wall Street Journal) καί πολλά ἄλλα.

**Ὅ,τι καί νά λέγεται** λοιπόν, πιστεύω ὅτι μόνο ἀφελεῖς νομίζουν ὅτι μία ὁποιαδήποτε ἑλληνική κυβέρνηση μπορεῖ νά μεταβάλει τό πλαίσιο στό ὅποιο κινεῖται ἡ εὐρωζώνη. Ὅτι θά ἐπιβάλουμε ἐμεῖς τίς ἀπόψεις μας. Ὅλοι λοιπόν ἐκεῖνοι πού δέν πιστεύουν κάτι τέτοιο πρέπει νά ἔχουν ὑπόψη τους ὅτι ἡ Ἑλλάδα μέ τίς σημερινές θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μπορεῖ νά χάσει τήν ἐμπιστοσύνη τῆς Εὐρώπης. Ἡ θά πρέπει νά ἀποδεχθοῦν ὅτι πρόκειται γιά τήν ἐπιτομή τοῦ λαϊκισμοῦ. Καί ὅτι γιά μία ἀκόμη φορά εἴτε θά ὀδηγηθοῦμε πρὸς μία ἀγνωστη πορεία ἢ ὁ λαός θά ἔχει ἐξαπατηθεῖ. Ἡ ἐπιλογή εἶναι τῶν πολιτῶν.