

Ο εθνολαϊκισμός στην κυβέρνηση

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Γεννημένος στη Σκωτία από γονείς που μετανάστευσαν στην Αμερική όταν εκείνος ήταν μωρό, ο Τζέιμς Ρέστον έγινε ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, που άφησε εποχή για τη σαφήνεια και την ευθύτητα των ανταποκρίσεών του από το Καπιτώλιο. Ελεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να μεταφέρει στους αναγνώστες την περίπλοκη πραγματικότητα του Κογκρέσου, ήταν να πειθεί τον εαυτό του κάθε φορά που καθόταν να γράψει το κομμάτι του ότι, στην πραγματικότητα, γράφει μια επιστολή σε έναν φίλο του, ο οποίος του έχει ζητήσει να τον ενημερώσει για όσα συμβαίνουν στο Κογκρέσο.

Από τέχνασμα και πάντα πάνει. Θα το χρωστιμοποιήσω και εγώ για να περιγράψω κατά το δυνατόν αποστασιοποιημένα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα.

Θα ξεκινούσα, λοιπόν, την επιστολή λέγοντας ότι αυτές τις ημέρες στην Αθήνα ζούμε την Ιστορία, είτε μας αρέσει η μορφή που παίρνει είτε όχι. Ο εθνολαϊκισμός αναλαμβάνει, για πρώτη φορά, την κυβέρνηση. Για να δώσω το ακριβές μέτρο της σημασίας του γεγονότος αυτού, θα έλεγα ότι ο εθνολαϊκισμός ήδη από τη δεκαετία του 1980 ήταν στην εξουσία, καθώς ως ιδεολογικό ρεύμα διατρέχει οριζοντίως όλες τις παρατάξεις από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά. (Μια παρέκβαση, ελπίζω διαφωτιστική, γιατί δεν αντέχω στον πειρασμό: ακόμη και στην τρομοκρατική οργάνωση «17N» πειρροί του εθνολαϊκισμού ήταν έντονη σε βαθμό ώστε να επικρίνει με προκρύξεις την τον Παπανδρέου το 1987, επειδή δεν τόλμησε να κάνει πόλεμο με τους Τούρκους...). Αυτή, όμως, είναι η πρώτη φορά που ο εθνολαϊκισμός κωρίς να κρύβεται, κωρίς να ντρέπεται



EUKRISIS/ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή συνάντηση του Τσίπρα με τον Σταύρο (χωρίς το σακίδιό του). Συμαντικότερο, ωστόσο, κρίνω την παρουσία του ταύρου στο βάθος, στον ζωγραφικό πίνακα, δεδομένου ότι η κατάστασή μας θυμίζει υαλοπωλείο...

και να απολογείται, γίνεται κυβέρνηση. Αγαπητέ μου, θα έλεγα στον υποθετικό φίλο, είναι, κατά κάποιο τρόπο, ως εάν η Ελλάδα αποκτά

όταν μάλιστα ανακοίνωσε αυτός και όχι ο Άλ. Τσίπρας ότι έχουμε πια κυβέρνηση και, τουλάχιστον, αποφύγαμε τα θρίλερ. (Του συγκεκριμένου είδους, γιατί μας περιένουν άλλα χειρότερα στο κοντινό μέλλον...). Από χθες και επισήμως πλέον η ριζοσπαστική Αριστερά συγκυβερνά με την πιο εκκεντρική και παλαβή από τις ακραίες εκδοχές της Δεξιάς. Αυτοί που πιστεύουν στην αυθεντιά του Μαρξ και του Λένιν συγκυβερνούν με εκείνους που πιστεύουν ότι μας φεκάζουν. (Δεύτερη παρέκβαση, γιατί και πάλι δεν μπορώ να κρατηθώ και να μν

το πω: αν τέλος πάντων πράγματι μας φεκάζουν, παρακαλώ πολύ τους υπευθύνους να αυξήσουν τη δόση του φαρμάκου που μας ρίχνουν - αν και μάλλον περιττεύει να τους το επισημαίνω εγώ, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα...).

Η ιστορική μεταβολή που παρατηρούμε να συμβαίνει, θα έλεγα επίσης στον υποθετικό φίλο, δεν εξέπληξε κανέναν εδώ πέρα: το βλέπαμε να έρχεται. Όλες οι βασικές παράμετροι του προβλήματος που επεσήμαναν πολιτικοί παραπρότες και αναλυτές, αυτά που οι Βρε-

τανοί θα έλεγαν «hard facts» της κατάστασης, αύξησαν την επιρροή τους και διαμόρφωσαν αναλόγως την κατάσταση.

Πρώτον, η Κεντροδεξιά απέδειξε ότι, με τη σημερινή μορφή της τουλάχιστον, βιώνει ένα δικασμό πρωσαποκτήτας, ο οποίος οδηγεί στην αυτοκαταστροφή. (Αλλά ας μην επανέλθω στο καθεστινό θέμα...).

Δεύτερον, η Ευρώπη δεν τα έκανε πάνω της επειδή η «γιορτή της δημοκρατίας» στην Ελλάδα ανέδειξε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και δεν μετέβαλε κατά το παραμικρό τη στάση της. (Παρεμπιπόντως, επειδή ακούγεται το όνομα του Γιάννη «Χόμερ Σίμον» Μπλιού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν νέα κυβέρνηση αντικαταστήσει τον Αβραμόπουλο από τη θέση του επιτρόπου, δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο οι Ευρωπαίοι να δώσουν το ίδιο χαρτοφυλάκιο, δηλαδή το Εσωτερικής Ασφαλείας και Μετανάστευσης, σε συριζαίο. Ας μην αυταπατώμεθα...).

Τρίτον, ελλείφει σοβαρής υπεράσπισης των μεταρρυθμίσεων και με την κυβέρνηση να προσπαθεί απεγνωσμένα να υπερκέρασει από τα αριστερά την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ (Τ-Λ), η πλειοδοσία του λαικισμού επικράτησε.

Τέταρτον, το ποσοστό της «Χρυσής Αυγής» έδειξε στην κοινωνία μας ότι υπάρχει ένας υπολογίσιμος πυρήνας φασιστών, οι οποίοι -το λιγότερο- δεν δείχνουν να έχουν πρόβλημα με τους ναζί και τη σβάστικα.

Πέμπτον και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: τα νούμερα θριάμβευσαν. Ας μην πούμε ονόματα που δεν θα άξιζε να αναφέρουμε, αλλά

Ντροπή

Η πιο οδυνηρή στιγμή για εμένα (φαντάζομαι και για άλλους) ήταν όταν πέντε νταγλαράδες (Καλαματιανοί; Ποιος να ξέρει...) άρχισαν να κραυγάζουν «Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς», εμποδίζοντας τον τέως πρωθυπουργό να ξεκινήσει τη δήλωση του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πείτε το λεπτομέρεια ασήμαντη, παρεκτός για τους «σχολάρες», αλλά η συμπεριφορά των νταγλαράδων δεν προσιδίαζε σε αυτό που υποτίθεται ότι είναι ο Ν.Δ. Καλό είναι να γνωρίζουν οι «αγωνιστές» αυτοί (παρότι δεν θα το χρειαστούν στο μέλλον, γιατί δεν βλέπω να ξαναγίνεται πρωθυπουργός ο Α. Σαμαράς...) ότι με τις αγριοφωνάρες του δεν έκαναν τον Αντώνη Σαμαρά να δείχνει πηγέπις, αλλά μάλλον σαν Μπέος...

οπως είδαμε ο πάνσοφος και φύσει ανώτερος λαός μας όχι απλώς δεν καταψήφισε τους κάθε είδους καραγκιόζηδες που μετέτρεψαν τη Βουλή σε «Δελφινάριο», αλλά τους επιβράβευσε κιόλας με υψηλά ποσοστά.

Επομένως, ας μην περιμένουμε να μας καταπλήξουν αλλαγές οι οποίες θα δώσουν στα πράγματα μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτήν που προδιαγράφουν τα «hard facts» της κατάστασης. Βέβαια, κάποτε (πού θα πάει;) η κατάσταση θα γίνει καλύτερη. Όμως προτού βελτιωθεί, θα γίνει ακόμη χειρότερη...

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimerini.gr