

Πατριωτισμός και Αριστερά

Με αφορμή τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΙΧΕΛΗ*

» Οι προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Άλεξ Τσίπρα, πέραν των καθιερωμένων, εμπειρεύονται και σημαντικά πολιτικά ζητήματα τα οποία διευκρινίζουν και σηματοδοτούν την πορεία της πρώτης κυβέρνησης με κορμό την Αριστερά στην χώρα μας.

Ος τέτοιο σημαντικότατο ζήτημα θεωρώ την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την ανάγκη σεβασμού, απ' όλους, της αξιοπρέπειας της χώρας και του λαού μας, τον σεβασμό της ιστορικής μας διαδρομής, πράγματα αδιαπραγμάτευτα όπως τόνισε. Η τοποθέτηση αυτή τόνωσε το πατριωτικό αίσθημα του λαού, έδωσε αίσθηση αυτοπεποίθησης στον απλό πολίτη, του οποίου η αξιοπρέπεια καταρρακώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Η τοποθέτηση αυτή, σε συνδυασμό με την όλη στάση πρωθυπουργού και κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων στις διεθνείς επαφές τους, δημιούργησε ένα χαρακτήρα κυβέρνησης που διαφέρει απ' όσες έως πρόσφατα γνωρίσαμε. Μια κυβέρνηση όχι εθελόδουλων, αλλά εκπροσώπων ενός λαού και μιας χώρας με παράδοση, Ιστορία και αγώνες. Μια κυβέρνηση αριστερή και πατριωτική. Έτσι μπορεί να αποκτήσει τη συμπαράσταση της πλειοψηφίας του λαού και στηρίζομενη σ' αυτή να προσπαθήσει να επιλύσει τα δύσκολα προβλήματα.

Γιατί όμως αποτέλεσε η στάση αυτή ευχάριστη είδηση σε πολλούς; Ας σταθούμε ιστορικά στο θέμα: Η Αριστερά (κομμουνιστική και ευρύτερη) είχε κατά κανόνα τις αναφορές της στην εργατική τάξη και στα δικαιώματα των ασθενών κοινωνικών ομάδων. Αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά και πρόσφατα, διάφορες ομάδες αυτής δεν απέφυγαν να θέσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης λαών ή μειονοτήτων σε αντιπαράθεση με τον πατριωτισμό (χαρακτηρίζοντας τον τελευταίο ως ακραίο εθνικισμό). Η στάση τους αυτή, που ανέτυπεν αρκετούς αριστερούς αν και διαφωνούσαν, είχε ως συνέπεια να θωριθεί ως άποψη της όλης Αριστεράς. «Χρήστηκες έτσι ως ο μοναδικός υπερασπιστής της πατρίδας της Δεξιάς και, τελευταία, η ακροδεξιά παράταξη. Η προπαγάνδα των μετεμφυλιακών χρόνων, αλλά και μετέπειτα άστοχες πρακτικές, ενέτειναν αυτή την άποψη.

Είναι όμως αυτή η ιστορική αλήθευτη; Ας δούμε τα γεγονότα.

Όλοι γνωρίζουμε για το «Όχι» στην ιταλική απάίτηση για εισβολή - κατοχή στην χώρα μας τον Οκτώβριο του 1940 και την επακόλουθη κήρυξη του πολέμου. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν για την ανοιχτή επιστολή



Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έθεσε το ζήτημα στην ορθολογική του θέση. Η Αριστερά μπορεί και υπερασπίζεται τα δικαιώματα του λαού, των αδικημένων και καταπιεσμένων. Μπορεί να οραματίζεται μια ανθρώπινη κοινωνία. Μπορεί και πρέπει να υπερασπίζεται χωρίς εθνικισμό και με σεβασμό στην αυτονομία των άλλων λαών, μειονοτήτων και πολιτισμών, την πατρίδα, την Ιστορία του λαού και του τόπου. Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα υπερασπίζει την αναγκώντα της διεθνής επαγγελματικής σημασίας της πατρίδας (εθνικοπελευθερωτικός αγώνας 1940-44, κινητοποιήσεις υπέρ του κυπριακού αγώνα 1955-59) και της δημοκρατίας στην χώρα (αγώνας του «1-1-4», αντιδικτατορικός αγώνας 1967-1974). Η μετεμφυλιακή προπαγάνδα, οι ιδεολογίες μιας μερίδας της για το ενδεχόμενο επικράτησης εθνικιστικών απόφεων και οι αδυναμίες προβολής της πατριωτικής της δράσης, έφεραν ακραίες δυνάμεις (στις μέρες μας τους εθνικιστές, τη Χρυσή Αυγή και άλλους) να προβάλουν ως οι μοναδικοί υπερασπιστές της πατρίδας, της Ιστορίας και του πολιτισμού μας.

του Ζαχαριάδη (πολιτικού φυλακισμένου, επικεφαλής του ΚΚΕ) με την οποία κάλεσε όλο τον ελληνικό λαό να συστρατευθεί με την κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους εισβολείς φασίστες στην πατρίδα μας.¹ Πρόσφατα αναφέρθηκε σ' αυτό ο Μανώλης Γλέζος.

Στη συνέχεια, πολλοί αριστεροί πολιτικοί εξόριστοι απέδρασαν και εντάχθηκαν στον απελευθερωτικό αγώνα.

Στη συγκρότηση του ΕΑΜ² είναι γνωστό ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε το ΚΚΕ και η Αριστερά. Συμπύκτηκε έτσι ένα ευρύ λαϊκό - πατριωτικό μέτωπο, την απελευθερωτική δράση (1941-1944), του οποίου γνωρίζουμε και τιμούμε σήμερα. Δεν είναι βέβαια ευρύτερα γνωστό ότι και τότε δεν μετείχαν αρκετά από τα παλαιά πολιτικά κόμματα και γνωστοί πολιτικοί, οι οποίοι επέλεξαν να συνοδεύσουν τον βασιλιά στο Κάιρο, συγκροτώντας αργότερα σκιώδη, υπό την αγγλική επιβολή, κυβέρνηση. Δεν μετείχαν επίσης τροποκοινωνίες ομάδες της κομμουνιστικής Αριστεράς, χαρακτηρίζοντας το ΕΑΜ ως



σύμπραξη του εθνικιστικού - σταλινικού ΚΚΕ με τους αστούς φασίστες. Μετά την απελευθέρωση, οι ομάδες αυτές περιθωριοποιήθηκαν πολιτικά. Εξακολούθησαν όμως να υπάρχουν έως σήμερα.³

Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα υπερασπίζει την αναγκώντα της διεθνής επαγγελματικής σημασίας της πατρίδας (εθνικοπελευθερωτικός αγώνας 1940-44, κινητοποιήσεις υπέρ του κυπριακού αγώνα 1955-59) και της δημοκρατίας στην χώρα (αγώνας του «1-1-4», αντιδικτατορικός αγώνας 1967-1974). Η μετεμφυλιακή προπαγάνδα, οι ιδεολογίες μιας μερίδας της για το ενδεχόμενο επικράτησης εθνικιστικών απόφεων και οι αδυναμίες προβολής της πατριωτικής της δράσης, έφεραν ακραίες δυνάμεις (στις μέρες μας τους εθνικιστές, τη Χρυσή Αυγή και άλλους) να προβάλουν ως οι μοναδικοί υπερασπιστές της πατρίδας, της Ιστορίας και του πολιτισμού μας.

Η πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού έθεσε το ζήτημα στην ορθολογική του θέση. Η Αριστερά μπορεί και υπερασπίζεται τα δικαιώματα του λαού, των αδικημένων και καταπιεσμένων. Μπορεί να οραματίζεται μια ανθρώπινη κοινωνία. Μπορεί και πρέπει να υπερασπίζεται χωρίς εθνικισμό και με σεβασμό στην αυτονομία των άλλων λαών, μειονοτήτων και πολιτισμών, την πατρίδα, την Ιστορία του λαού και του τόπου. Αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα που έθεσε στις προγραμματικές του δηλώσεις ο πρωθυπόγονος.

1. Την 31η Οκτωβρίου 1940 ο Ζαχαριάδης δημοσίευσε το εξής γράμμα:

«Προς τον λαό της Ελλάδας Ο φασισμός του Μουσολίνι κινήθηκε την Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσίπωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλεύουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αφηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοπελευθερωτικό, ενάντια στην φασιστική πολιτική του Μουσολίνι. Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αφηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοπελευθερωτικό, ενάντια στην φασιστική πολιτική του Μουσολίνι. Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αφηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοπελευθερωτικό, ενάντια στην φασιστική πολιτική του Μουσολίνι. Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αφηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοπελευθερωτικό, ενάντια στην φασιστική πολιτική του Μουσολίνι. Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αφηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοπελευθερωτικό, ενάντια στην φασιστική πολιτική του Μουσολίνι. Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αφηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοπελευθερωτικό, ενάντια στην φασιστική πολιτική του Μουσολίνι. Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αφηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοπελευθερωτικό, ενάντια στην φασιστική πολιτική του Μουσολίνι. Σε κάθε περίπτωση την Αριστερά πάντα θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αφηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοπελευθερωτικό, ενάντια στην