



www.mitropoulos.gr
mitropoulos@parliament.gr

άρθρο
του **ΑΛΕΞΗ Π.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ***

* Ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος
είναι πανεπιστημιακός και Α'
αναπρέδρος της Βουλής

Ο ΛΑΟΣ, ως κυρίαρχο σώμα της συντεταγμένης πολιτείας, από τον οποίο προέρχονται και στο όνομα του οποίου ασκούνται όλες οι εξουσίες στα πλαίσια της αστικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αλλά και κάθε πολίτης ξεχωριστά, έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα των περιστάσεων. Γι' αυτό και τάσσεται αναφανδόν, χωρίς επιφυλάξεις, στο πλευρό της κυβέρνησης στον δύσκολο αγώνα που διεξάγει με τη νεοφιλελεύθερη τεχνοδομή της Ε.Ε., η οποία λειτουργεί υπό την επικυριαρχία της γερμανικής αρχοντικής τάξης.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από τα κόμματα. Το καθένα, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, δυσκολεύεται να ξεφύγει από τις προεκλογικές του δεσμούσεις. Ο λαός όμως είναι αυτός που δίνει τον τόνο και το νόημα της νέας πολιτικής και εθνικής προσπάθειας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των πρώτων μετεκλογικών δημοσκοπήσεων είναι αρκούντως διαφωτιστικά. Κατά την προεκλογική περίοδο υπήρχαν εκφοβισμοί, εξαναγκασμοί και εξαρτήσεις σε ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος. Τώρα όμως που η νέα κυβέρνηση άρχισε να διαπραγματεύεται με σθένος και αξιοπρέπεια, όλοι, ακόμη και οι πιο συντριπτικοί πολίτες, φαίνεται πως ξαναβρίκαν την απωθημένη εθνική και κοινωνική τους συνείδηση. Στο βάθος της ψυχής τους αναγνώρισαν τα ιστορικά τους χαρακτηριστικά. Στις ενέργειες της νέας κυβέρνησης είδαν τη συνέχεια του νίματος της μακραίωνης αγωνιστικής πα-

Η μεγάλη μετεκλογική λαϊκή ενότητα

ρουσίας του λαού και του έθνους μας. Αυτός άλλωστε είναι ο μόνος τρόπος ύπαρξης παρουσίας και -γιατί όχι- ευημερίας και μακροπρόμερους του στην πιο ενδιαφέρουσα αυτή γωνιά της Μεσογείου. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν γίνονται λάθη τακτική ή αν τα εμπόδια που ορθώνονται στην ευτυχία κατάληξη αυτής της νέας πατριωτικής διαπραγμάτευσης του ελληνικού ζητήματος είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από όσα περιμέναμε. Σημασία έχει ότι ο λαός με τις καθημερινές του (συντεταγμένες ή μη) εκδηλώσεις σε άπυπες συνελεύσεις, ή ξεχωριστά ο κάθε πολίτης, εύχεται στη νέα κυβέρνηση να αντέξει μέχρι το πέρας αυ-

τού του πανεθνικού αγώνα. Από όλους τους Έλληνες, οπιδήποτε και αν ψήφισαν στις εκλογές, μια φωνή ακούγεται: «Η κυβέρνηση να μην υποχωρήσει από τις βασικές της εξαγγελίες, κυρίως από την κατάργηση του μνημονίου που κατέστρεψε τη χώρα και από την αναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης».

ΔΕΝ έχει σημασία αν στο πολιτικό εποικοδόμημα δεν υπάρχει η διδιά συμπάρασταση προστους κυβερνητικούς χειρισμούς. Σε λίγο, όσοι βρίσκονται σε αντίθεση με το εμφανές αυτό και πολλαπλώς διαδιλούμενο λαϊκό αίσθημα, θα δρέψουν τους πικρούς καρπούς της

πολιτικής τους μοναδιάς. Ο λαός μας έδειξε -και απελευθερώμένος από κάθε φόβο και άγχος θα δεξερεύει ακόμη περισσότερο στο μέλλον- ότι κινέται με μεγάλη άνεση στο πολιτικό και ιδεολογικό πεδίο και όταν βλέπει σοβαρά δείγματα γραφής στην ιδεολογική και προγραμματική συνέπεια, τότε δεν διστάζει να προσχωρήσει στη νέα εθνική κοινωνική και ταξική ενότητα.

ΥΠΟ ΤΟ φως αυτής της μετεκλογικής κινητικότητας πρέπει να μετρίσει η κάθε πολιτική παράταξη τη λαϊκή της απίκηση. Γιατί εάν κέρδισε ή όχι, έκασε λίγο ή περισσότερο εν σχέσει με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν κρίνεται μόνο από τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά κυρίως από τις μόνιμες κοινωνικές-πολιτικές «ροές» που προκαλεί πάνεια πολιτική κατάσταση. Και μια κυβέρνηση που αποδειγμένα μάχεται χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, με γνώμονα τη σταθερότητα στις προγραμματικές της θέσεις, δύσκολα περνά ο πολιτικός χρόνος, τόσο μεγαλύτερης αποδοχής θα τυγχάνει. Και η χώρα, περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο των τελευταίων 40 χρόνων της δημοκρατικής ομαλότητας έχει την ανάγκη αυτής της παλαιάκης ομοψυχίας,

