

Από γελαστοί σε γελασμένοι;

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Υπάρχει θετικό κλίμα στην κοινωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ και τις «ηρωικές» του διαπραγματεύσεις. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, η οποία ενισχύεται από τη στήριξη των νυν και αεί κυβερνητικών Μέσων Ενημέρωσης. Μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση απολαμβάνει για ένα διάστημα την αμέριστη και άκριτη στήριξη των πολιτών. Ο,τι κι αν κάνει. Οι «λεπτομέρειες» της διαπραγμάτευσης ουδόλως ενοχλούν. Για παράδειγμα, το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ ημών και των εταίρων μας αναφέρθηκε πολλάκις στην κοινή συνέντευξη Ντάισελμπλουμ, Λαγκάρντ, Ρέγκλινγκ, Μοσκοβισί. Ναι μεν προηγήθηκε, αλλά η κυβέρνηση το διεύρυνε και κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε. Δεν ενοχλούν επίσης και τα κοντρά γράμματα της συμφωνίας, η οποία θα είναι σαν την προηγούμενη, αλλά με διαφορετικό όνομα.

Γά να πούμε την αλήθεια, δεν υπήρχε άλλη συμφωνία που θα μπορούσε να

υπογράψει η κυβέρνηση με τους εταίρους. Όχι επειδή το ήθελαν οι Γερμανοί, αλλά διότι αυτό επιτάσσει η λογική. Δεν μπορεί να υπάρξει κράτος που θα ξεδεύει εσαεί λιγότερα απ' όσα εισπράττει, όπως δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία η οποία εσαεί θα καταναλώνει περισσότερα απ' όσα παράγει. Αυτά δεν είναι «ευρωπαϊκός μονόδρομος», όπως λέει το αριστερό newspeak. Είναι σαν τους φυσικούς νόμους. Ισχύει παντού και πάντα.

Συνεπώς, το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση πρέπει να πει ξεκάθαρα στους πολίτες τις απλές αλήθειες της οικονομίας, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε τις ασχημίες του 2010. Να θυμίσουμε ότι τότε διάφοροι ούρλιαζαν με τη δικαιολογία «εμένα δεν με ενημέρωσε κανείς». Βεβαίως, σε μια Δημοκρατία το υψηλότερο αξίωμα είναι του πολίτη κι αυτός

ο πολίτης θα πρέπει να είναι ενημερωμένος. Αλλά στη χώρα όπου ανθεί ο λαϊκισμός, τα ΜΜΕ (που δουλειά τους είναι να ενημερώνουν τους πολίτες) ψέγουν τους πολιτικούς γιατί «δεν ενημέρωσαν σωστά»! Ταυτοχρόνως καϊδεύουν τους πολίτες, ασχέτως αν αυτοί δεν διαβάζουν ούτε εφημερίδα και συνεπώς «δεν ενημερώνονται σωστά». Ο λαϊκισμός δεν χρησιμοποιείται μόνο προς άγναν ψήφων, αλλά και τηλεθέσης.

Θα μπορέσει η κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί αυτό το παράθυρο δημοφιλίας; Μπορεί να εξηγήσει και να προωθήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν και αυτήν και τον τόπο; Μακάρι, διότι είναι ο μόνος δρόμος που έχει κι έχουμε. Η πραγματικότητα πάντα εκδικείται και η λαϊκή της αποδοχή δεν θα ζησει επί μακρόν. Πρέπει

να περάσει τώρα τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για αναδιάρθρωση της οικονομίας και την ανάκαμψη. Έτσι θα δημιουργηθεί πλούτος για να μοιράσει στις ευπαθείς ομάδες. Αν καθυστερήσει, όπως οι προηγούμενοι, οι σημερινοί γελαστοί θα νιώσουν γελασμένοι και θα εξαγριωθούν.

Αυτές τις μέρες ζούμε την κατά Δραγσάκη «βίαιη ωρίμανση του ΣΥΡΙΖΑ». Όμως, αυτή δεν είναι ισορροπημένη. Δεν θα αναφερθούμε στον «άγουρο» ακόμη κ. Μανώλη Γλέζο, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη διότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να πουλήσει αέρα για να πάρει λεφτά, αλλά στα στελέχη του κόμματος που μοιράζουν πολλά λόγια χωρίς τραπεζικό αντίκρισμα. Είναι δύσκολη η προσγείωση στην πραγματικότητα, αλλά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Αφού άρχισε να αποποινικοποιείται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διαπραγματεύσεις, όλα είναι δυνατά. Συνεπώς, ένας λογικός ΣΥΡΙΖΑ είναι εφικτός. Εστω ως πιθανότητα...