

# Νεοφιλελεύθερος μαρξισμός!

## Όταν οι πολίτες άρρέσκονται στο ψέμα

Εάν ήθελε κανείς να παίξει με τις λέξεις, θα μπορούσε να γράψει πολλά για να αποδώσει την άλλοπρόσαλλη πολιτική της νέας ελληνικής Κυβερνήσεως: Φιλελεύθερος σοσιαλ-κρατισμός, μαρξιστικός φιλελευθερισμός ή, πιο άκραιο, νεοφιλελεύθερος μαρξισμός! Οποιοσδήποτε διάβασε το περίφημο e-mail που απέστειλε ο ύπουργός Οικονομικών στο Eurogroup, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει. Ότι η πολιτική που πρόκειται να ακολουθηθεί είναι ένας «αχαρμάς» χωρίς κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Άλλοι συνταγές που οι ίδιοι οι Συριζαίοι χαρακτηρίζουν «νεοφιλελεύθερες», όπως η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, και άλλοι έμμονές στον μαρξισμό. Και ο Θεός βοηθός...

Στο χθεσινό εξαιρετικό άρθρο του, ο αρθρογράφος της «Εστίας» κ. Χριστόφορος Ματιάτος μας υπενθύμισε την «Ν.Ε.Π.» (Νοβάρια Έκονομτσέσκαγια Πολίτικα). Την «Νέα Οικονομική Πολιτική» που υιοθέτησε το 1921 ο Λένιν, η οποία είχε έντονα στοιχεία καπιταλισμού. Λόγω της αδυναμίας του σοβιετικού καθεστώτος να ανοικοδομήσει την οικονομία, στηριζόμενο αποκλειστικά σε κονδύλια του δημοσίου, προσέφυγε σε ιδιωτικά κεφάλαια εκ του εξωτερικού. Επομένως δεν είναι ο κ. Τσίπρας ο πρώτος μαρξιστής που αναγκάζεται να διανθίσει την πολιτική του με στοιχεία δανεισμένα από την φιλελεύθερη ιδεολογία. Πρώτος διδάξας ήταν ο ίδιος ο Λένιν. Όμως με τεράστιες αντιδράσεις από τα σοβιέτ, οι οποίες οδήγησαν τελικά την άτυχη Ρωσία στον βάνουσο σταλινισμό. Ελπίζουμε ότι οι εδώ αντιδράσεις δεν θα οδηγήσουν τελικά στον «ορθόδοξο» κομμουνισμό.

Βέβαια στην Ελλάδα του 2015 υπάρχει μία διαφορά. Όλα είναι «μαϊμού» και τελικά ευτελίζονται. Ακόμη και ο μαρξισμός-λενινισμός, τον οποίο «σέρβριρε» επί χρόνια ο Σύριζα στους οπαδούς του, είναι ψευδεπίγραφος. Ήταν τό όχημα για να μπορέσει τό κόμμα αυτό να γίνει άρεστό στους Έλληνες ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν άριστερά αυτιά (και δεξιά τσέπη). Τέτοιος ευτελισμός της μαρξιστικής ιδεολογίας μέσα σε τρεις εβδομάδες από της άνόδου ενός μαρξιστικού κόμματος στην έξουσία δεν έχει ξανασυμβεί. Όχι στην Ελλάδα, αλλά ούτε παγκοσμίως. Οι άνθρωποι διερρήγνυαν τά ίμάτιά τους ότι θα καταργήσουν μέ ένα νόμο όλες τις διατάξεις του κατάρπιστου και νεοφιλελεύθερου μνημονίου. Και τώρα τις διατηρούν σχεδόν όλες στο άκραιο. Μέχρι και μέ τις ιδιωτικοποιήσεις συμβιβάζονται. Όχι μόνον αυτές που έγιναν και δεν θά άκυρωθούν, αλλά και αυτές που θά γίνουν.

Εκλεκτή άναγνώστρια της «Εστίας» μάς γράφει σε έπιστολή της ότι «έχει μπερδευτεί». Συγκεκριμένα γράφει:

*Άγαπητή Έστία,*

*Μπορείς να μέ βοηθήσεις; Στις τελευταίες έκλογές ψήφισα Σαμαρά γιατί πίστευα ότι θά υλοποιήσει τις με-*

*ταρρυθμίσεις της πρώην Τρόικα και νύν «θεσμών» για να σωθεί ή Ελλάδα. Άλλοι φίλοι μου ψήφισαν Τσίπρα επειδή πίστευαν ότι δεν θά κάνει αυτά που έλεγε. Τέλος, μερικοί άλλοι φίλοι, ψήφισαν Τσίπρα επειδή πίστευαν ότι θά έκανε αυτά που έλεγε.*

*Τελικά, ό Τσίπρας κάνει αυτά που έλεγε ό Σαμαράς ότι θά κάνει (εύτυχώς!). Άρα έγω την έπόμενη φορά στις έκλογές πώς θά ξέρω ποιόν να ψηφίσω; Μήπως να βασιστώ σε παράφραση του «όταν θέλω, σύ δεν θέλεις. Θέλω τώρα που δεν θέλω για να θέλεις όταν θέλω»;*

Έν τούτοις δεν έπρεπε να υπάρχει «μπερδεμα». Τά πράγματα είναι άπλά. Ό κόσμος άρρέσκειται στις χίμαιρες. Τό κριτήριο μέ τό όποιο άναδεικνύει τους ήγέτες του είναι ή δημαγωγία και τά ψέματα. Τό 1981 έξέλεξε τόν Α. Παπανδρέου ό όποιος έλεγε «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ τό ίδιο συνδικάτο» και υποσχόταν άποχώρηση και από τά δύο (άπό την ΕΟΚ μέ δημοψήφισμα που ούδέποτε έγινε). Άκόμη έλεγε «Έξω οι Βάσεις του Θανάτου», που τελικά παρέμειναν, καθώς και «κοινωνικοποιήσεις» όλων των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, οι όποιες κατέληξαν στον θλιβερό Όργανισμό Άνασυγκρότησης Έπιχειρήσεων όπου έσπευσαν να ένταχθούν οι «προβληματικές» έπιχειρήσεις. Τό ψέμα δεν είχε άρχή και τέλος. Και ή δημαγωγία έπίσης. Άλλά οι Έλληνες τό έπεβράβευσαν.

Η «Εστία», που έντός των ήμερών συμπληρώνει τό 121ο έτος της, θά άναδημοσιεύσει ένα συγκλονιστικό άρθρο του Άνδρέα Καρκαβίτσα μέ τίτλο «Άληθινά λόγια», που δημοσιεύθηκε τόν Μάρτιο του 1895. Στο άρθρο αυτό ό Καρκαβίτσας κατηγορεί εθέως τόν λαό όχι μόνο για τις έπιλογές του, αλλά διότι είναι αυτός υπεύθυνος για την συμπεριφορά των ήγετων που έπιλέγει:

*«Δέν του έζήτησες να δάση σάρκα στά δοξασιά όνειρα, αλλά στά μισητά πάθη σου. Έζήτησες να σ' αφήση να κλέψης, να σκοτώσης, να πορνέψης έλεύθερα. Έζήτησες ψέμα από τά χείλη του και χολή από την καρδιά του. Τόν άνάγκασες να προσκυνήση τό άτομο και όχι να λατρέψη τό σύνολο.»*

Έτσι και τώρα, οι περισσότεροι ψηφοφόροι έψήφισαν τόν Σύριζα όχι επειδή έπιθυμούν να κάνει αυτά που ευαγγελίζεται, τά όποια θίγουν πρώτα τους ίδιους, αλλά για να μην τά κάνουν. Και υπό τόν μανδύα κάποιου νεφελώδους (για να θυμηθούμε και τόν Άριστοφάνη) μαρξισμού, συνεχίζουν μία πολιτική την όποια οι ίδιοι ως αντιπολίτευσις κατηγορούσαν ως «νεοφιλελεύθερη». Μόνο στην Ελλάδα, όπου ευτελίζονται και έκφυλίζονται τά πάντα, μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είμαστε «κράτος-μαϊμού», όπου άκόμη και οι ιδεολογίες δεν έχουν καμμία ύπόσταση. Όλα είναι δήθεν...