

---

[ακαδημαϊκοί]

## Τα «συν» και τα «πλην» της συμφωνίας

Διακεκριμένοι Ελληνες καθηγητές, με εποπτικούς δραστηριότητα εντός και εκτός συνόρων, αναλύουν στη «Ν» τα «συν» και τα «πλην» της συμφωνίας που επετεύχθη στο Eurogroup και αναδεικνύουν θετικά και αρνητικά δεδομένα που σηματοδοτούν οι τελευταίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις. Στη «Ναυτεμπορική» εκθέτουν τις απόψεις τους οι ακαδημαϊκοί Μιχαήλ Γ. Ιακωβίδης, Ιωσήφ Σηφάκης, Νικόλαος Απέργης και Σταύρος Μαυρουδέας. >6-7



**Ιωσήφ Σπφάκης:** Εύχομαι  
οι κυβερνώντες αιρόμενοι στο ύψος  
των περιστάσεων να αδράξουν  
τη μοναδική αυτή ιστορική ευκαιρία.

**”Μιχαήλ Γ. Ιακωβίδης: Παρ’ όλες τις διαρροές, η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να δέχεται, έστω και με φωνασκίες, τη μεγάλη μεταστροφή.**

- Επιτακτική προώθηση των μεταρρυθμίσεων - «Κλειδί» για την ανάπτυξη τα μέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους

# Η συμφωνία Ελλάδας και Εταίρων

για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος: τον εκουνγχρονισμό της οικονομίας, την πάταιξη της διαφθοράς και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, την κοινωνική προστασία και τη διασφάλιση στοιχειωδών δικαιωμάτων για τους πιο αδύνατους. Οι κυβερνώντες πρέπει να κατανόησουν εγκαίρως γιατί άλλα αυτά τα προφανά αιτίματα έμειναν γράμμα κενό επί δεκαετίες. Θα πάτανεξαιρετικά επικίνδυνο να μένουμε στα προεκλογικά «κλιοέ» και τους πολωτικούς μύθους. Την ξύλινη ριτορική που κυριάρχησε στον δημόσιο διάλογο. Τις φωνές για «προδοσίες» και «ξένη καιοχί» από τη μια μεριά, και τις ηθικοπατριωτικές κορόνες από την άλλη. Τέτοιου είδους «αντιπαραθέσεις» συσκοτίζουν τα πραγματικά αίτια της κρίσης, εμποδίζουν την αντιμετώπιση τους ή και καλλιεργούν προσδοκίες για μαγικές λύσεις. Τα κόμματα, με διαφορετικές ευαθισθοπίες το καθένα, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Υπάρχουν σε όλο το πολιτικό φάσμα άνθρωποι άξιοι που ενετεργίζουν το δράμα για μια εθνική αναγέννηση και πάλι άλλοι που το ανημάχονται είναι ενεργητικά είτε παθητικά. Σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα οργή πρόβλημα στελέχωσης του κρατικού μπλαντινισμού από ανθρώπους που συνδυάζουν τις απαραίτητες ικανότητες με την ηθική ακεραιότητα και την άκαρπη προσπλωση στο κοινό καλδ. Η ανάγκη για ταχύρυθμην αλλα-



**Διακεκριμένοι Ελληνες ακαδημαϊκοί επιστηματίους στη «Ν», αναφορικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup, πως τα περιθώρια για την εφαρμογή πολιτικών που συνεπάγονται δριμαλιόνικό κόπτος έχουν στενέψει πρακτικά**

vo βίμα χωρίζει το υψηλό από το γελοίο.

- Ο κ. Ιωσήφ Συφάκης είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας, καθηγητής Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Αργοναύτης, Βραβείο Turing 2007.

## **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ**

εσωκομματικές ισορροπίες, που είναι ανίκανοι να αποφασίσουν σκεπτόμενοι μόνο πώς θα επανεκλεγούν, αυτό το επάραπτο «πολιτικό κόστος». Οχι παί απλωρούντες και διαπλεκόμενους διοικητικούς που θεωρούν το κράτος τοιχιλίκι τους και το νέμονται με γνωστά και μη εξαιρετέα κυκλώματα.

Εύχομαι οι κυβερνώντες αιρόμενοι στο ύψος των περιστάσεων να αδράζουν τη μοναδικά αυτή ιστορική ευκαιρία. Στις λίγες εβδομάδες διακυβέρνησης είδαμε το καλύτερο και το χειρότερο: από τη μια, αίσθηση ρεαλισμού και μια πραγματική διάθεση για άλλαγές, και από την άλλη, ιδεοληπήσεις, καλλιέργεια πνεύματος λαϊκισμού, και πολύ αυτοσχεδιασμό στην εξωτερική πας πολιτική. Πορορχή ένα μό-

γιοτοποιηθούν τα οφέλη. Μεταρρυθμίσεις που έπρεπε από δεκαετίες να έχουν γίνει, όπως ένα αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα είναι σε θέση και να κάνει δόλους μας να πληρώνουμε ανάλογα με τα έσοδά μας και να προσελκύει ξένες επενδύσεις με δημιουργία θέσεων εργασίας, προσφέροντας ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον, ή ένα αποτελεσματικό ασφαλιστικό σύστημα όπου δόλοι θα απολαμβάνουν ουντάξεις ανάλογα με τις εισιφορές τους, χωρίς περιορισμούς θεμελιώστος και άλλες στρεβλώσεις, και που θα απαγορεύει ρητά σε πολίτες να παίρνουν ουντάξεις στα 35 τους! Το ίδιο ισχύει και με τα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη σημειογραφία.

Φυσικά δεν θεράπευται καί αναφέρω την προσπάθεια και αναγκαιότητα καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης, που πρέπει ΟΜΩΣ να στηρίζεται σε χρηματοδότηση από πρηγές που δεν έχουν φορολογηθεί μέχρι τώρα και όχι στην αύξηση των φορολογικών ουσιελεοτών σε φόρους που νόμιμα και πλήρως πληρώνουμε οι υπόλοιποι.

Στην προσπάθεια αυτή αλλαγής θα περίμενα όμως στη φαρέτα της κυβέζουντος να περιλαμ-

βάνονται κυρίως μέτρα που προ-  
έρχονται από την πλευρά των δη-  
μόσιων δαπανών και που μέχρι  
τώρα γίνονται μεγάλες οπατάλες,  
ενώ είχαν άδικα περιοριστεί δα-  
πάνες ενίσχυσης του προγράμ-  
ματος δημόσιων δαπανών. Πού  
είναι η κατάργηση χρηματοδό-  
τησης των ΜΚΟ (το μεγάλο πάρ-  
τι/φαγοπότι της οπατάλης) και της  
κατάργησης της χρηματοδότησης  
των κομμάτων από τον προϋπο-  
λογισμό; Θα περίμενα στις με-  
ταρρυθμίσεις να περιλαμβάνον-  
ται και μέτρα περιορισμού των δα-  
πανών (π.χ. μισθοδοσία) στους ερ-  
γαζόμενους της Βουλής, όπως και  
το άνοιγμα προολόγιφεων στην Βου-  
λή σε όλο τον λαό και όχι μόνο  
στους συντεκτές των βουλευτών.

Σε γενικές γραμμές, όμως, τα μέτρα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή του τοπίου για την ελληνική οικονομία. Άλλωστε, η αντίδραση των αγορών μέσω οπμαντικής πτώσης των spreads για τα ελληνικά ομόλογα δείχνει τη οσφαρότητα των μέτρων αυτών. Πρέπει, όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι από μόνες τους οι μειωρυθμίσεις δεν φιάζουν. Ο πέλεκυς της συνεχούς χρηματοδότησης του υπέρμετρου δημόσιου κρέος θα αφαιρεί συνεχώς πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν στην πραγματική οικονομία και στην

καταπολέμησε της ανεργίας Εποι., μέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους, με ταυτόχρονη ανάπτυξη του εθνικού εισοδήματος, θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε τελική λύση του δημιουργικού μας προβλήματος και πράγματι να αλλάξουν το οικονομικό τοπίο προς το θειεύσιο. Η καλή Θέση παρέβα-

- Οκτώβριος 2013: Επίκληση στην πανεπιστημιακή σχολή της University of Northumbria στην Αγγλία.

Μετά τη συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ, που εκλέχθηκε το 2012 για να επαναδιαπραγματευθεί με την Ε.Ε. και υποτάχθηκε κυριολεκτικά την επόμενη μέρα, ήρθε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να υποταχθεί επάνω στην εβδομάδα. Η στούντιο συνεργά την δεν είναι ένα μενού αλα καρτ, αλλά μία οφιχτιδεμένη αντιλαϊκή στρατηγική που επιβάλλει μία προδιαγεγραμμένη πορεία με αντιπάρκτους βαθμούς ελεύθεριας και ντυσης.

δα. Η επονεύσιστη συμφρονία του Eurogroup (20/2/2015), καθός και η λίστα των μεταρρυθμίσεων που την ακολούθησε, δηλώνει πων υποταγή στη μητριονιακή στρατηγική της Ε.Ε., δηλαδή πων πολιτική αντιλαϊκής λιτότητας και δομικών αλλαγών που υποβαθμίζουν τη χώρα σε μία «κινέζικη ειδική ζώνη» μέσα στην Ευρώπη (με εξευτελιστικούς μισθούς, φθηνά περιουσιακά οποιχεία, χαμηλή τεχνολογική και παραγωγική εξι-

δίκευσον και υπό τον έλεγχο των δυτικούς ερωταϊκών πολυεθνικών). Βέβαια, οι κυβιστές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ξεκίνησε από πριν. Εγκατέλειψε, ήδη πριν ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση, τη διαγραφή μέρους του χρέους (και στοπιρά το ρεαλιστικό επιχείρημα ότι δεν είναι βιώσιμο) εκληπαρώντας για την επιμήκυνση του (δηλαδί υποβιβάζοντάς το σε απλό πρόβλημα ρευστόπτασης). Το «πρόγραμμα της Θεοσουλονίκης» εγκατέλειψε το κορμικό ζήτημα της οικονομίας (τη ρύθμιση του χρέους) στην καλή θέληση της Ε.Ε. και επικέν-

Δεν χωρούν πλέον ψευδασθήσεις. Μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε. δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη μητριογική λαϊλαπα.

- Ο κ. Σπαύρος Μαυρουδέας είναι καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μαρκόπουλος.

ISID:9256591