



CRASH
Διεθνή

Ο Μαδούρο παρακολουθεί

Της Κάτιας Τσιμπλάκη

«Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»

που κλείνει τα μάτια στη φτώχεια!



την κατάρρευση της χώρας του, ξορκίζοντας εχθρούς που τον υπονομεύουν!

A large, dense crowd of people is gathered outdoors, likely at a protest or demonstration. In the foreground, a man in a black cap and dark clothing is seen from the side, pointing his right arm towards the crowd. He is wearing a white armband with the text 'DM-S CORE' in red and black. The background shows a large group of people of various ages and ethnicities, some looking towards the camera and others looking away. The scene is set in an urban environment with trees and buildings visible in the distance.

«Βλέπει» παντού πραξικοπήματα ανατροπής του και οξύνει τον αντιαμερικανισμό του, την ώρα που η χώρα του βυθίζεται σε ένα σπιράλ οικονομικού θανάτου



Ακρατος λαϊκιστής, αιθεροβάμων, υπέρμετρα φιλόδοξος, απολυταρχικός, πολωτικός. Ο Νικολάς Μαδούρο, ο πληθωρικός πρόεδρος της Βενεζουέλας, ανήμπορος να διαχειριστεί την οικονομία της χώρας του που καταρρέει και την έντονη κοινωνική κρίση που έχει ξεσπάσει, αρνείται πεισματικά να ασχοληθεί με τα του οίκου του και δημιουργεί φανταστικούς εχθρούς.

Όσο διογκώνονται τα προβλήματα τόσο πιο πολύ εφευρίσκει πολιτικούς αντιπάλους, «βλέπει» πραξικοπήματα, καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα, οξύνει τον αντιαμερικανισμό του, συγκρίνει εαυτόν με τον Σιμόν Ντε Μπολιβάρ, δηλώνοντας ότι θέλει να ελευθερώσει του λαούς της Λατινικής Αμερικής από τους δυνάστες που έχουν την έδρα τους στην Ουάσιγκτον.

Το στοίχημα που καλούνταν να κερδίσει μετά την οριακή νίκη του στις εκλογές του Απριλίου του 2013, με 50,76%, ήταν να εξισορροπήσει αντίρροπες δυνάμεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας του όσο και στο εξωτερικό, αλλά φαίνεται πως το έχει χάσει. Το νόμισμα είναι αδύναμο, η δημοσιονομική κρίση μαίνεται, ο πληθωρισμός αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και η ανεργία τραβά την ανηφόρα. Η εγκληματικότητα είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τα δε κοινωνικά προβλήματα δημιουργούν κοινωνική και πολιτική πόλωση. Η συχνή καταπάτηση των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας και ο αυστηρός έλεγχος των τιμών καθιστούν μη ανταγωνιστική

τη Βενεζουέλα. Επιχειρηματίες διοχετεύουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα ακόμη και η Κεντρική Τράπεζα να αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας.

Το επικίνδυνο φλερτ με την Κίνα και ο ανεξέλεγκτος δανεισμός από τον «Κίτρινο Γίγαντα», με αδιαφανείς όρους, χωρίς ο λαός να μαθαίνει πού καταλήγουν τα χρήματα που έρχονται από το Πεκίνο, έχουν βάλει ταφόπλακα στην οικονομία της. **Και όμως, η Βενεζουέλα, πετρελαιοπαραγωγός χώρα, μέλος του ΟΠΕΚ, έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά όχι τη μεγαλύτερη παραγωγή μαύρου χρυσού. Επί Μαδούρο, η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 25% και οι εξαγωγές του μειώθηκαν κατά 50%. Το 95% των εσόδων της χώρας από τις εξαγωγές προέρχεται από τον μαύρο χρυσό και η κάθετη πτώση του έχει συρρικνώσει δραματικά τα ήδη πενιχρά έσοδα του κράτους.**

Η δραματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

ου έχει επιτείνει την αποδυνάμωση του μπολιβάρ. Το εθνικό νόμισμα της Βενεζουέλας έχει απολέσει το 90% της αξίας του έναντι του δολαρίου στη μαύρη αγορά, από το 2013, οπότε και ανέλαβε τα νήια της χώρας ο Νικολάς Μαδούρο. Επίσης, στο πλαίσιο των αμοιβαίων σχέσεων που φιλοδοξούσε να χτίσει ο Μαδούρο με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, συνεχίζοντας την τακτική του Τσάβες, διαθέτει πετρέλαιο σε πολύ χαμηλές τιμές, με αντάλλαγμα παροχές στην ιατρική περίθαλψη.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένα μεγάλο τμήμα από την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου μεταφέρεται στην Κίνα ως πληρωμή σε είδος για το δάνειο των 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει λάβει από τον «Κίτρινο Γίγαντα». Η κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA κλήθηκε να ξεπληρώσει ένα χρέος από χρήματα που δεν κατέληξαν ποτέ σε αυτή και στα αναπτυξιακά της έργα. Έτσι, όταν ξέμεινε από ρευστό, δανείστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Βενε-

Δύο χρόνια μετά την εκλογή του, ο Μαδούρο είναι αντιμετώπος με τεράστια δημοσιονομική κρίση, εκρηκτικό πληθωρισμό, ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα και το μπολιβάρ σε ιστορικά χαμηλά έναντι του δολαρίου



ζουέλας, φέρνοντας και αυτή στα όρια της κατάρρευσης. Θα περίμενε κάποιος ότι η οικονομία μιας πραγματικά πλούσιας χώρας θα έπρεπε να καταγράφει θετικούς δείκτες και οι πολίτες της να ευημερούν. **Η κατάσταση που βιώνει ο μέσος Βενεζουελανός είναι δραματική. Ελλείψεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ακόμα και χαρτί τουαλέτας, σε απορρυπαντικά, σε βρεφικές πάνες. Τα προφυλακτικά έχουν βγει στη μαύρη αγορά. Σε ιστοσελίδα δημοπρασιών, την οποία χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να αγοράσουν είδη που είναι σε έλλειψη, ένα πακέτο 36 προφυλακτικών κοστίζει 755 δολάρια, δηλαδή σχεδόν όσο ο μέσος μισθός στη χώρα. Ελλείψεις υπάρχουν επίσης στα αντισυλληπτικά και στα αντιρετροϊκά φάρμακα για τον HIV**

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται έξω από τα σουπερμάρκετ, στα οποία η κυβέρνηση έθεσε όριο επισκέψεων δύο φορές τον μήνα και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Ο στρατός παραμένει έξω από τα καταστήματα για να διαφυλάττει την τάξη. Σύμφωνα με στοιχεία από Καρακάς, ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στα ύψη, αγγίζει το 64%, αλλά στην πραγματικότητα, όπως εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές, ανέρχεται στο 179%. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής (FED) προειδοποιεί ότι εάν ο Μαδούρο δεν αναδιαρθρώσει την οικονομία και δεν σταματήσει να κόβει χρήματα, τότε ο πληθωρισμός θα εκτοξευθεί στο 1.000%. Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι η Βενεζουέλα είναι η χώρα με την πιο γρήγορη αύξηση του πληθωρισμού στον κόσμο.

Ο Μαδούρο, όπως και ο προκάτοχός του Τσάβες, ακολουθεί πολεμική τακτική για τις ξένες επενδύσεις και αρνείται πεισματικά την ιδιωτικοποίηση των κρατικών εταιρειών. Πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανέλαβε τον έλεγχο της αλυσίδας σουπερμάρκετ «Dia a Dia» και διέταξε τη σύλληψη των ιδιοκτητών της. Ο Μαδούρο έκανε λόγο για «οι-

κονομικό πόλεμο» από «οικονομικά συμφέροντα» τα οποία, όπως είχε χαρακτηριστικά, προσπαθούν να υπονομεύσουν την κυβέρνησή του μέσω της δημιουργίας ελλείψεων σε είδη πρώτης ανάγκης και έστειλε στη δικαιοσύνη τους επικεφαλής της εταιρείας. Κατηγορίες αναμένεται να απαγγελθούν και κατά της αλυσίδας φαρμακείων Farmatodo. «Όσοι χρησιμοποιούν τα καταστήματά τους για να πλήξουν τον λαό, θα το πληρώσουν με φυλακή» δήλωσε ο κ. Μαδούρο. Σε ό,τι αφορά τη φτώχεια, που είναι η μεγαλύτερη πληγή της χώρας, ο Μαδούρο έκανε βήματα για την αντιμετώπισή της, ελέγχοντας όμως τις τιμές των προϊόντων και σφυροκοπώντας την ελεύθερη αγορά.

Η κατάρρευση του μπολιβάρ

Η κυβέρνηση αποδέσμευσε την ισοτιμία του μπολιβάρ (του εθνικού νομίσματος της χώρας) με το δολάριο, προκαλώντας υποτίμηση 69% στο νόμισμα προς το δολάριο. Λίγες ημέρες αργότερα, το εθνικό νόμισμα κατακρημνίσθηκε στα 170 μπολιβάρ προς το δολάριο. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, η απόφαση αυτή συμπίπτει με την εγκαθίδρυση νέου συστήματος συναλλαγματικών συναλλαγών (Simadi) και εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες του Μαδούρο να τονώσει τα έσοδα των κρατικών ταμείων. Το νέο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών Simadi επιτρέπει σε τράπεζες και χρηματιστηριακούς οίκους να συναλλάσσονται σε ρευστό και να ανταλλάσσουν ομόλογα σε ισοτιμία που έχουν συμφωνήσει, σε ένα σύστημα ισοτιμιών που τίθεται υπό τον κρατικό έλεγχο. **Η δημιουργία του νέου συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελεί την πέμπτη προσπάθεια της κυβέρνησης, τα τελευταία δώδεκα χρόνια, να ανταποκριθεί στη διογκούμενη ζήτηση για δολάρια. Αντιμέτωπος με την αναμενόμενη κατάρρευση της οικονομίας της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της αναζήτησε λύση, όχι από το ΔΝΤ το οποίο απέλασε το 2007, αλλά από τη Ρωσία, το Ιράν, τις Αραβικές χώρες και την Κίνα, λέγοντας: «Ο Θεός θα φροντίσει». Μετά από μια επίσκεψη στο Πεκίνο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε πανηγυρικά ότι είχε κερδίσει «περαιτέρω επενδύσεις». Όμως οι επενδύσεις αυτές δεν ήταν άλλες από τη χορήγηση ενός ακόμη δανείου.**

Αναταραχή και διαδηλώσεις

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη Βενεζουέλα έχει βυθίσει τη δημοτικότητα του ριζοσπάστη σοσιαλιστή προέδρου στο 22% και τροφοδοτεί την κοινωνική αναταραχή. Οι συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις σε πολλές πόλεις είναι ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο. Και όσο τα άσχημα μαντάτα για την οικονομία πληθαίνουν τόσο εντείνονται οι διαδηλώσεις. Έντονος αντιδράσεις προκάλεσε ο θάνατος 14χρονου διαδηλωτή από τα πυρά αστυνομικού στην πόλη Σαν Κρι- ➤

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται έξω από τα σουπερμάρκετ, στα οποία η κυβέρνηση έθεσε όριο επισκέψεων δύο φορές τον μήνα. Ο στρατός παραμένει έξω από τα καταστήματα για να διαφυλάσσει την τάξη.

crash ΔΙΕΘΝΗ

▶▶ στομπάλ. Στην ίδια πόλη πέρυσι ξέσπασαν φοιτητικές διαδηλώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Λάδι στη φωτιά έριξε και η σύλληψη του δημάρχου του Καρακάς, που ανήκει στην αντιπολίτευση.

Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι υπόθεση... ρουτίνας στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου των Φυλακών της Βενεζουέλας (OVP) 309 κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια περιστατικών βίας που σημειώθηκαν σε φυλακές το 2014, έναντι 506 το 2013. Σύμφωνα με την OVP από το 1999, που εγκρίθηκε ένα νέο Σύνταγμα που αναγνώριζε για πρώτη φορά τα δικαιώματα των κρατουμένων, 6.572 βίαιοι θάνατοι καταγράφηκαν στα κέντρα κράτησης της χώρας.

Μαδούρο ο ομοφοβικός και ο αθυρόστομος

Στις αρχές του 2012, ένταση προκάλεσε στο εσωτερικό της χώρας ο χαρακτηρισμός που απέδωσε ο Νικολάς Μαδούρο στους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του, αποκαλώντας τους «marginzones» (δηλαδή, μεγάλους πούσ@ηδες). **Ο Μαδούρο αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, όχι για την ύβρι που ξεστόμισε εναντίον της αντιπολίτευσης, αλλά για τους ομοφυλόφιλους και τους υποστηρικτές τους: «Ζητώ συγγνώμη σε όποιον αισθάνθηκε προσβεβλημένος». Το 2013, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της ομοφοβίας και δήλωσε ότι αν ήταν γκέι «θα το φώναζα στους τέσσερις ανέμους. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Όποιον έπρεπε να αγαπώ, θα τον αγαπούσα με όλη την καρδιά μου». Υπενθύμισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση Τσάβες είχε υποστηρίξει τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων από την πρώτη ημέρα που ο Κομαντάντε ανέλαβε την εξουσία προωθώντας τη μη διάκρισή τους.**



Οι σχέσεις της Βενεζουέλας ακροβατούν τα τελευταία δέκα χρόνια σε τεταμένο σχοινί. Έκθεση του FBI από το 2009 κατέταξε τον Μαδούρο στους αντιαμερικανούς ηγέτες. Την ίδια χρονιά, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέθεσε περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια σε αντικυβερνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται μέχρι σή-

μερα. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη Βενεζουέλα με την κατηγορία ότι δεν συνεργάζεται για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Επίσης, κάθε χρόνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην ετήσια έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατατάσσει τη Βενεζουέλα στους συστηματικούς παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον Δεκέμβριο του 2014, το υπουργείο Εμπορίου της Αμερικής επέκτεινε τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας, απαγορεύοντας την πώληση προϊόντων που θα μπορούσαν να προορίζονται για «στρατιωτική χρήση». **Πριν από λίγες εβδομάδες, τον Φεβρουάριο του 2015, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, παρουσιάζοντας την Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τη Βενεζουέλα απειλή και τόνισε ότι θα υποστηρίξει τους πολίτες της που ζουν σε μια χώρα όπου «η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο». Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι ορκισμένος εχθρός των ΗΠΑ. Το 2008, αποκάλυψε τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Νεγκροπόντε, έναν «μικροαστό γραφειοκράτη», στον οποίο καταλόγισε ότι «προσπαθούσε να φέρει τη βία στην περιοχή».**

Βλέπει παντού «πραξικοπήματα»

Μετά την επιδείνωση της οικονομίας και την κοινωνική κρίση που έχει ξεσπάσει, ο Μαδούρο,



Ο Μαδούρο εξασφάλισε χορήγηση δανείου-βοήθειας 45 δισ. δολαρίων από την Κίνα. Κανείς δεν γνωρίζει πού πήγαν τα χρήματα αυτά.



Ο Μαδούρο, όπως και ο Τσάβες, ακολουθεί πολεμική τακτική για τις ξένες επενδύσεις και αρνείται πεισματικά την ιδιωτικοποίηση των κρατικών εταιρειών

καλιστικών οργανώσεων της Βενεζουέλας, πριν εκλεγεί στην Εθνοσυνέλευση το 2000. Κατέλαβε μια σειρά από κυβερνητικές θέσεις υπό τον Τσάβες και το 2006 έγινε υπουργός Εξωτερικών. Το 1992 ηγήθηκε της εκστρατείας για την απελευθέρωση του Τσάβες, από τη φυλακή που κρατούνταν για το πραξικόπημα που σχεδίασε με άλλους στρατιωτικούς. Τότε ο Μαδούρο γνώρισε τη σύζυγό του, τη δικηγόρο Σίλια Φλόρες, που ήταν στην ομάδα νομικών που υπερασπίσθηκε και τελικά αθώωσε τον Τσάβες (1994). Μεταξύ άλλων, ο Μαδούρο διατέλεσε μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης που συνέταξε το νέο Σύνταγμα, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τον Τσάβες μετά το 1999.

Το 1997, ο Μαδούρο έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και το 2000 μέλος του Κοινοβουλίου. Η Φλόρες, είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Βενεζουέλας που διατέλεσε πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης (2006-2011), αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον σύζυγό της. Η τοποθέτηση του Μαδούρο στο υπουργείο Εξωτερικών προκάλεσε επικρίσεις, καθώς όχι μόνο δεν είχε αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο, αλλά και γιατί είχε εγκαταλείψει το σχολείο για να γίνει οδηγός λεωφορείου.

αντί να εξαγγείλει μέτρα για τη διάσωση της οικονομίας, «είδε» πίσω από τις διαδηλώσεις απόπειρα πραξικοπήματος, υποκινούμενο από τις ΗΠΑ, με στόχο την ανατροπή του. «Είναι γελοίος αυτός ο ισχυρισμός» απάντησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. **Ο Μαδούρο, όμως, συνεχίζοντας τη ρητορική του στο ίδιο μήκος κύματος, αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του έχει συλλάβει Αμερικανούς, οι οποίοι θεωρείται πως εμπλέκονται σε «δραστηριότητες κατασκοπείας».** Ανακοίνωσε, δε, ότι η Βενεζουέλα θα απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε ορισμένους αξιωματούχους των ΗΠΑ ως απάντηση σε ανάλογο μέτρο που εφάρμοσε η κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα.

Ποιος είναι όμως ο πληθωρικός πρόεδρος της Βενεζουέλας; Ο Νικολάς Μαδούρο είναι 53 ετών. Γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1962 στο Καράκας. Παρακολούθησε μαθήματα στο δημόσιο γυμνάσιο Liceo José valos στο El Valle, μια εργατική συνοικία στα δυτικά προάστια του Καράκας. Ανατράφηκε σε αυστηρό ρωμαιοκαθολικό περιβάλλον. Μεταγενέστερα ασπάσθηκε τις απόψεις του Ινδού γκουρού Σάτι Σάι Μπάμπα, τον οποίο επισκεπτόταν με τη σύζυγό του μέχρι το 2011, που ο τελευταίος απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών.

Η πρώτη ενασχόληση του Μαδούρο με την πολιτική ήταν στα εφηβικά του χρόνια όταν έγινε μέλος της φοιτητικής ένωσης του γυμνασίου

του. Την πολιτική του καριέρα ξεκίνησε το 1980 ως συνδικαλιστής στο συνδικάτο των οδηγών λεωφορείων. Την ίδια περίοδο εργάσθηκε και ως σωματοφύλακας του José Vicente Rangel, ο οποίος διεκδίκησε το 1983 ανεπιτυχώς την προεδρία της χώρας.

Ο πρώην οδηγός λεωφορείου με το μουστάκι και τα καλαμπούρια ήταν πρόεδρος των συνδι-



Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα το 1980 ως συνδικαλιστής στο συνδικάτο των οδηγών λεωφορείων