

Από τον τοξικό πόλεμο στον ταξικό

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ο Νίκος Βούτσης, ο γλυκύτατος, ολοστρόγγυλος Πόρκυ της κυβέρνησης, που ελπίζω να έμαθε να ξεφορτώνεται την τοίχλα του σε ένα χαρτομάντιλο κι όχι να την πετάει κάτω, διαπιστώνει, από το βήμα της Βουλής μάλιστα, ότι η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο. Η παρομοίωση είναι παλιά: τι χρονιμοποίησαν από την αρχή της κρίσης ο Γιωργάκης, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς κ.ά. Για μια σύντομη περίοδο μάλιστα, είχε γίνει της μόδας να εμπνέονται οι πολιτικοί μας από τον περιφημό λόγο του Τσώρτσιλ πριν από την έναρξη της Μάχης της Αγγλίας (we shall fight them on the beaches κ.λπ.). Ειδικά δε οι Πάγκαλος και Βενιζέλος διακρίθηκαν (και λόγω φυσικού πλεονεκτήματος, ασφαλώς) στη μίμηση του Τσώρτσιλ.

Ο Ν. Βούτσης, όμως, επαναφέρει την παρομοίωση του πολέμου δουλεμένη με το εργαλείο του μαρξισμού: «Βρισκόμαστε σε ταξικό πόλεμο», είπε. Με άφοση με την απορία αν αντιλαμβάνεται τους Ελληνες, συνολικά, ως την εργατική τάξη της Ευρώπης και, κατά συνέπεια, τους άλλους λαούς, αυτούς που μας δανείζουν και περιμένουν να κάνουμε κι εμείς κάτι επιτέλους για να σώσουμε τον εαυτό μας, ως εκμεταλλευτές κεφαλαιοκράτες. Αν αυτό το σχήμα το είχε πράγματι στο κεφάλι του όταν μιλούσε για «ταξικό πόλεμο» της κυβέρνησης απέναντι στον ευρωπαϊκό κόσμο, τότε έχουμε μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση της μόνης πραγματικά γνηγενούς πολιτικής θεωρίας στην Ελλάδα, αυτής που επικράτησε σταδιακά μετά τον Β' Π.Π. και λέγεται «εθνολαϊκισμός»—που είναι, κατά κάποιο τρόπο, η ελληνική εκδοχή του εθνικοσοσιαλισμού.



Ποιος τολμά να τα βάλει με την Ελλάδα;

Εικάζω ότι ο «ταξικός πόλεμος», που μαίνεται μέσα στη σεπτηνιά υπουργική κεφαλή του Ν. Βούτση, είναι επίπτωση του τοξικού/χημικού πολέμου που υπέστη την ελληνική λαός διά του ψεκασμού. Συνιστώ, λοιπόν, να αφήσει την παραγωγή θεωρίας και να συγκεντρωθεί σε κάτι συγκεκριμένο, π.χ. στο κούτι με τα σοκολατάκια, που είμαι σίγουρος

ότι έχει πάντα στο γραφείο του για ώρα ανάγκης...

Επει πτερόεντα

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ZDF, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος ανέφερε «το παράδειγμα της Κύπρου ως ανάλογο με αυτό της προσάρτησης της Κρήτης», όπως διαβάζω.

Πολύ καλά έκανε, μόνο που το είπε μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του κατά της επιβολής κυρώσεων στην Ρωσία για τον διαμελισμό της Ουκρανίας. Αυτό κάνει όλη τη διαφορά, διότι είναι ωσάν ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών να υποστηρίζει ότι δεν πρέπει τώρα να εφαρμοσθούν κυρώσεις στην Ρωσία, επειδή τότε (το 1974) δεν εφαρμόσθηκαν στην Τουρκία.

Αν το καταλαβαίνω καλά, αυτό συνιστά ανατροπή μιας πάγιας ελληνικής θέσης για το Κυπριακό. Διότι, εφόσον ο υπουργός Εξωτερικών (της Ελλάδος, να υπενθυμίσω) είναι αντίθετος με την επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία βάσει του προηγουμένου της Τουρκίας και της εισβολής της στην Κύπρο το 1974, τότε εννοεί ότι καλώς δεν επεβλήθησαν κυρώσεις στην Τουρκία και, άρα, δεν έχουμε λόγο να συνεχίζουμε την κλήφα για τις αδικίες που υποτίθεται ότι υπέστη ο Ελληνισμός στην περίπτωση του Κυπριακού. Να τολμήσω να υποθέσω ότι η εμμέσως εκδηλωθείσα μεταστροφή της χώρας στη συγκεκριμένη πτυχή του Κυπριακού μπορεί να είναι το προανάκρουσμα μιας γενικότερης προσαρμογής της ελληνικής πολιτικής στο ζήτημα; Θα αναγνωρίσουμε την ΤΔΒΚ, λ.χ., και την κατάσταση των πραγμάτων όπως έχει, ύστερα από 41 χρόνια κατοκής;

Μόνος στην κορυφή

Ο Σόιμπλε επεσήμανε ότι «μόνο ο Βαρουφάκης θεωρεί ότι δεν χάθηκε χρόνος». Πράγματι έτσι είναι—και λοιπόν: Είναι απολύτως φυσικό, όσο «απόλυτη» είναι και η Βίσση ως σταρ των Βαλκανίων, ο πιο έξυπνος και ικανός, ο πιο ωραίος και μοιραίος άνθρωπος στην Ευρώπη να είναι μόνος στα δυσθέωρτά υψη της ιδιοφυΐας του. It's lonely at the top, Βόλφγκανγκ. Το έχει τραγουδήσει πολύ ωραια ο Ράντι Νιούμαν...

Πάει να σκάσει

Η παραίτηση του Δ. Λ. Ρ. Ε. Αβραμόπουλου από την αντιπροσεδρία της Ν.Δ. ήταν μια πράξη συμβολική. Θα μπορούσε να μην είχε παραίτηση και τίποτε να μην είναι διαφορετικό σήμερα, και, αντιστρόφως, θα μπορούσε να είχε πα-

Η εποχή τους

Τι κοινό έχουν, σας καλώ να σκεφθείτε, ο Γ. Βαρουφάκης, ο Π. Καμμένος, η Ζ. Κωνσταντοπούλου και ο Ρ. Μακρής; Εκτός της εξουσίας, θέλω να πω, τι είναι αυτό το βαθύτερο, πλην εντελώς ορατό στη συμπεριφορά τους, που τους κάνει να ταιριάζουν όλοι μαζί; Δεν χρειάζεται να το πούμε, αρκεί ότι το γνωρίζουμε. (Παραπέμπω στους σοφιούς πιθήκους: μη λες το κακό, μη βλέπεις το κακό, μην ακούς το κακό...) Εχει σημασία, εντούτοις, να έχουμε επίγνωση του παράγοντος αυτού -του άφατου-, διότι σε τούτη την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος: ποτέ άλλοτε δεν θυμάμαι τόσο πολλούς ιδιόρρυθμους χαρκτήρες να είναι στα πράγματα. Αυτή είναι η εποχή τους. Είθε να επιζήσουμε...

ραμείνει στη θέση και τίποτε να μην έτρεχε, ούτε καν στα γύφτικα. Εδώ πάγιανε για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θυμίζω, και δεν είχε φροντίσει να παραίτησε. Πώς του ήρθε λοιπόν τώρα; Κατ' αρχάς, ο Δημήτριος Λουδοβίκος Ραύμονδος κ.λπ. αισθάνεται πολύ θυμωμένος, μετά την εξαπάτηση που του επεφύλαξε η κυβέρνηση—αυτό έγινε φανερό σε όλους, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Κ. Παπούλια. Προφανώς, λοιπόν, πείσμαστος και επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει παράγων της πολιτικής ζωής. Εξ ου και η παραίτησή του: ήταν η επίσημη λύση της συμμαχίας του με τον Αντ. Σαμαρά...

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimerini.gr