



## Παιδαριώδη ἀλλά ἐπικίνδυνα

Γράφει ὁ Τηλέμαχος Μαράτος

**Π**ασίγνωστο τό ανέκδοτο όπου ὁ Χρουστσόφ ξεναγοῦσε τὸν Νίξον στό, θαυμάσιο, Μετρό τῆς Μόσχας, καὶ ὅταν ὁ Νίξον παρατήρησε ὅτι ἀργοῦσε τὸ τραίνο, εἶπε: «...καὶ ἐσεῖς καταπιέζεται τούς μαύρους». Βεβαίως δέν το εἶπε, γιατί ὁ Χρουστσόφ δέν ἦταν βλάχ. Ωστόσο εἰς τὸ παρόν κυβερνῶν κόμμα ἡ (δῆθεν) ρήσις τοῦ Χρουστσόφ προσελήφθη ὡς «λόγια χρυσά», ἀξίωμα καὶ ὀδηγός διαλεκτικῆς γιά κάθε χρήση καὶ κάθε περίσταση.

**Μέ αὐτόματα** καὶ, προβλέψιμα πλέον, ἀντανακλαστικά, κάθε ἔνα στρατευμένο μέλος τοῦ Εθνικο-Σοσιαλιστικοῦ-Λαϊκοῦ κόμματος πού βρίσκεται στήν ἔξουσίᾳ θά ἀπαντήσει, πάντοτε, μέ το ἵδιο ἄσχετο καὶ ἀνόητο «ἐπιχειρήμα» ὅτι: «Ἐσεῖς καταστρέψατε τὴν χώρα» -ἀκόμη καὶ ἂν τὸ ἔρωτημα εἴναι «Γιατί δέν φέρνετε Συμφωνίες στήν Βουλή». Ή «Ἐπί πέντε (ἢ σαράντα... ὅτιδηποτε) χρόνια κυβερνούσατε καὶ δέν κάνατε κάτι, καὶ τώρα περιμένετε σέ σαράντα (ἢ ὅτιδηποτε) ἡμέρες αὐτή ἡ Κυβέρνηση...» κτλ. Από τοῦ πρωθυπουργοῦ, μέχρι τοῦ τελευταίου ἀφισοκολλητῆ, ἡ τακτική αὐτή εἴναι ἐμπεδωμένη.

Ἡ παιδαριώδης αὐτή τακτική, κατάλληλη γιά «κόντρες» νηπιαγωγείου, βρίσκει ἀπήχηση σέ ἔνα μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ πού παρακολουθεῖ ἀγῶνες ποδοσφαίρου. Άκόμη καὶ ἀπό ραδιοφώνου ἡ ἀπό περιγραφές «ἀθλητικῶν» ἐφημερίδων. Χωρίς νά βλέπει τούς ἀγῶνες -ἀλλά, παρά ταῦτα, μορφώνει φανατικές ἀντιλήψεις γιά κάτι πού δέν εἶδε, οὔτε γνωρίζει. Είναι πάντοτε ἔτοιμοι νά διαδηλώσουν «γιά τὴν ὁμάδα», νά βιαιοπραγήσουν καὶ νά διακινδυνεύσουν, ἀκόμη καὶ τήν ζωή τους. Αὐτή ἡ διαπαιδαγώγηση ἔχει δημιουργήσει τούς «κανόνες» διαλεκτικῆς συζητήσεως, ἀκόμη καὶ μεταξύ καθηγητῶν. Ἡ ιδίως μεταξύ καθηγητῶν καὶ ἀριστερόστροφών «διανοούμενων».

Τήν μετάλλαξη τῶν ψηφοφόρων σέ ὄπαδούς, ἐκμεταλλεύεται καὶ χρησιμοποιεῖ -κατά σύστημα- τό ΣΥΡΙΖΑ. Μέ τήν δημιουργία «έχθροῦ», ὁ ὄποιος λειτουργεῖ ἀθωατικά, συσπειρώνει τήν ὁμάδα καὶ ἰκανοποιεῖ ὅλες τίς ψυχικές ἀνάγκες. «Οπως, π.χ. ἀπομακρύνει τήν ὑποψία τῆς κατωτερότητος καὶ ἀνεπαρκείας μας. «Οχι μόνον ἔχουμε ἔχθρούς, ἀλλά (κατά περίστασιν) οἱ ἔχθροι αὐτοί συνωμοτοῦν ἐναντίον μας, ὅπως δήλωσε σοβαροφανής Εύρωβουλευτής, κατονομάζοντας συγκεκριμένες χώρες. Τό διάτοι μόλις πρό ἡμερῶν αὐτές, οἱ ἵδιες χώρες, παρουσιάζονταν ώς σύμμαχοί μας, στό, φαντασιακό, «μέτωπο τοῦ Νότου», ούδολως ἐπτόπησε τὸν ἐν λόγῳ.

14-03-2015  
**Παραφύάδες** αὐτῆς τῆς παιδικῆς ἀφελείας εἴναι ἡ προσήκη ἐπιθετικῶν προσδιορισμῶν ὅπως, π.χ. «τὸ καταστροφικό», «τὸ μνημονιακό» καὶ ἡ ἀναφορά στήν Κυβέρνηση ὡς: «Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση», «Ἡ ἑθνική Κυβέρνηση», κάτι πού θυμίζει τήν εὐφάνταστη ὄνομασία τῆς Ἀστυνομίας (ἀπό τό ΠΑΣΟΚ) ὡς «Ἑλληνική» -γιά νά μήν συγχέεται μέ τήν ... Σλοβακική ἃς ποῦμε. Αὐτή ἦταν μία κακόγουστη «σκανταλιά» μικροῦ παιδιοῦ, μέ τήν προσθήκη τοῦ ἀκρωνύμου «ΕΛ.Α.Σ.», σε ἔνα σῶμα πού ό. Ε.Λ.Α.Σ. («Δημοκρατικός Στρατός!») ἐσφαγίασε κατά προτεραιότητα.

Προηγουμένως ἀναφέρθηκε τό ΣΥΡΙΖΑ ώς «Ἐθνικό-Σοσιαλιστικό-Λαϊκό» κόμμα. Ὁ χαρακτηρισμός δέν είναι τυχαῖος. Θυμηθεῖτε -έπαναλαμβάνω- ὅτι τά ἀρχικά «Ναζί» είναι σύντησης τοῦ τίτλου τοῦ κόμματος τοῦ Χίτλερ ως «Ἐθνικό Σοσιαλιστικό Ἐργατικό Κόμμα Γερμανίας». «Ολα τά παρόμιοι κόμματα είχαν κυριάρχο στοιχεῖο τόν λαϊκισμό, τήν πατριδοκαπηλία καὶ τήν δημιουργία φανταστικῶν «έχθρων». Κατ' ἔξοχήν ὁ Χίτλερ, ἀλλά οἱ πρῶτοι διδάξαντες ἦταν οἱ ἐπαναστάτες τῆς Γαλλίας. Ἡ ἐπανάστασις αὐτή είχε πραγματικούς ἔχθρούς, οἱ ὄποιοι ὅμως δέν ἦταν ἔχθροί τῆς Γαλλίας, ἀλλά τῆς ἐπαναστάσεως. Ταξικής, πού ἦταν ἡ πρώτη ἀπό διάφορες μεταστάσεις πού δέν ἔπαιψαν νά ἐπανεμφανίζονται. (Είμαστε σέ «ταξικό» πόλεμο δήλωσε ὑπουργός ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς. Καὶ ἡ Βόρειος Κορέα ἐπίσης, θά προσέθετα, τώρα πού ἡ Κούβα καὶ ἡ Βενεζουέλα μᾶς τελειώνουν).

Τό ποδός ἐπικίνδυνο στοιχεῖο αὐτοῦ τοῦ «ρεύματος» πού ἔχει καλλιεργηθεῖ είναι ὁ ἀντιδυτικισμός καὶ ὁ ἀντιευρωπαϊσμός πού ἐπεκτείνεται πολύ πέραν τῶν ὄριών του ΣΥΡΙΖΑ. Τό ιστορικό, προσωπικό, ἐπίτευγμα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλή (πού ἀμνηστεύει διάφορα λάθη) είναι ἡ ἐνταξίς μας στήν Εύρωπη. Αὐτό κινδυνεύει σήμερα καὶ ἔχει ἥδη ἀποτύχει ἀπό πλευρᾶς νοοτροπίας καὶ συμπεριφορᾶς μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἄσυνειδήτως, ἡ ἀκόμη καὶ ὑποσυνείδητα καὶ ἀνομολόγητα, πολλοί ταυτίζονται σέ αὐτό τό σημεῖο μέ τούς Τζιχαντιστές. Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν χαρακτηρισμό τῶν «Σταυροφόρων» ὡς ληστῶν (γιά τήν ἀπελευθέρωση περιοχῶν τῆς Μ. Ἀνατολῆς ἀπολύτως Ἑλληνικές καὶ Χριστιανικές, μέχρι νά ὑποδουλωθοῦν ἀπό τό Ισλάμ), ἔως καὶ σήμερα, ὅταν μᾶς ζητεῖται νά μάθουμε καὶ νά ... «κατανοήσουμε» τό Τζιχάντ.

Ἀνεκδιήγητος ὑπουργός ἀπείλησε ὅτι θά πλημμυρίσουμε τό Βερολίνο μέ Τζιχαντιστές. Στήν Ελλάδα ἔχουμε πλημμυρίσει ἥδη. Συμπεριλάβαν!!!