

Οι απειλές κατά της Δημοκρατίας

Η αποχή των πολιτών από τα κοινά και η παθολογία των πολιτικών κομμάτων.

Σελ. 6

Οι απειλές κατά της Δημοκρατίας



Θ. Π. Τάσσιος

Στην προηγούμενη επιφυλλίδα ομολογήσαμε τις εγγενείς ανεπάρκειες (τα «κουσούρια») της Δημοκρατίας. Τώρα ός συντάξομε έναν σύντομο κατάλογο των παραγόντων που φαίνονται να απειλούν τη Δημοκρατία. Υποστηρίζω ότι και μόνη η υπόμνηση αυτή, χωρίς σπουδαίαν ανάλυση, αρκεί για να αποθαρρύνει τους εραστές των «νομοτελειακών» πολιτικών θεωριών, αλλά και για να κάνει ρεαλιστικότερον τον αγώνα υπέρ της Δημοκρατίας.

Ιδιού, λοιπόν, ο μακρύς κατάλογος των εχθρών της:

α) Η εισβολή «ομάδων ειδικών συμφερόντων» μέσα στον δημόσιο ρύθμο: Ετούτη η απειλή καμουφλάρεται κάτω απ' το ένδυμα της συνδιαλλαγής – απήματος βασικού της Δημοκρατίας. Συνδιαλέγομαι, όμως, σημαίνει υποχώρω – όχι σαλτάρω. Ούτε μπορεί κανείς να φαντασθεί τη Δημοκρατία ως συγκόλληση παροχών προς ομάδες πιέσεως. Θυμηθείτε την Ελλάδα της 20-ετίας 1985-2005: Καμμία (μα καμμία) συντεχνία δεν έμεινε αμέτοχη στο γιουρούσι της βίας. Της βίας – όχι απλώς της απεργίας. Στο όνομα των «δικαιωμάτων του Λαού», αντί για την Ανάπτυξη μέσω πολιτικών προγραμμάτων δημοκρατικώς αποφασιζομένων και πανελλήνιώς εφαρμοζόμενων, προτιμήσαμε (όλοι) το υποκατάστατον της Δημοκρατίας που είναι ο εκβιασμός όλων εναντίον όλων – με αποτέλεσμα την ακατάσχετη αύξηση των αμοιβών (όλων), προκλητικώς υψηλότερα από τις φθίνουσες οικονομικές δυνατότητες της Χώρας. Ετοι γεννήθηκε το τερατούργημα του Δημοσίου Χρέους! Το οποίο ήταν διττώς αντιδημοκρατικό: Πρώτον διοτι προκλήθηκε απ' την υποκατάσταση του δημοκρατικού προγραμματισμού απ' τη γιουρούσια των συντεχνιών μας. Και δεύτερον διοτι,

εν απουσίᾳ εκπροσώπων της μέλλουσας γενιάς, της φεσώσαμε το μέλλον-της.

Το μέγα πρόβλημα βέβαια έγκειται στους «δισταγμούς» της ιντελιγκέντσιας να κατασήσει στον Λαό σαφή αυτήν τη διττή αντιδημοκρατικότητα...

β) Η άμυνα της δημοκρατικής κοινωνίας κατά των εγκληματικών ομάδων είναι δυσχερέστερη. Ιδίως των ανεύθυνων μπαχαλάκητων με τη δήθεν πολιτική περούκα στη φαλάκρα τους. Οι εγκληματικές ομάδες, γενικότερα, φυτρώνουν πιό ανεμπόδιστα μέσα σε καθεστώς ελευθερίας. (Τα αρχικά πάθη της μετακομμουνιστικής Ρωσίας απ' τους μαφιόζους-της είναι ο τραγικότερος μάρτυρας αυτής της απειλής): Μια φανατικότερη και ταχύτερη τάχα πάταξη του εγκλήματος κινδυνεύει να αναιρέσει στοιχεία της Δημοκρατίας. Οι κίνδυνοι της μιωπικότητας καραδοκούν – κι η λύση βρίσκεται μόνον στα χέρια των γρηγορούντων πολιτών – όπως έγινε με τα συλλαλητήρια του ιταλικού λαού ενάντια στις ευτελισμένες «Ερυθρές Ταξιαρχίες».

γ) Η αποχή των πολιτών από συμμετοχικούς ρόλους: Επειδή η Δημοκρατία δυσλειτουργεί, ο πολίτης αποθαρρύνεται (δέν ανακατεύεται με τα πίτουρα), κι η Δημοκρατία χειροτερεύει κι άλλο. Και, βέβαια, ο εν λόγω πολίτης επιχαιρεί κι από πάνω («είδατε που σας τά [λεγα εγώ]»). Γι' άλλη μια φορά η Δημοκρατία δέν δίδεται αλλ' αποχιέται – μέσα απ' τα πίτουρα ακριβώς.

δ) «Ιδεολογική» υπονόμευση της Δημοκρατίας. Ετούτη είναι η πόδονύρεια φορβάς. «Εν ονόματι του Λαού» (ευκλεής αιτιολόγηση), ενδέχεται να παραπομέται το δημοκρατικό παιχνίδι:

● Κατάχρηση του κανόνα της πλειοψηφίας (στα όρια των συνταγματικών επιταγών): Πρόκειται για μια απειλή συχνότερη απ' όσο νομίζομε.

● Παραπομπικοί χειρισμοί απολιτικών απόμονων: Είναι λ.χ. τα ευκαιριακά λεφούσια των πιστών των νυκτερινών κέντρων που...

«εκφράζονταν».

● Ο μεσοπρόθεσμος κίνδυνος της κοινωνικής ρήξεως εξαιτίας νεοφιλελεύθερων οικονομικών μέτρων: Και είναι μέν γνωστόν οτι η παρασκευή ομελέτας προϋποθέτει



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΡΗΜΑΝΝΟΣ/ΕΦΕ/ΕΦΕ

Πανοραμική άποψη της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής. Επειδή η Δημοκρατία δυσλειτουργεί, ο πολίτης αποθαρρύνεται (δέν ανακατεύεται με τα πίτουρα) και η Δημοκρατία χειροτερεύει κι άλλο

ρήξιν ων, αλλά να μή σκοτώνουμε και τα κοτόπουλα τώρα. Μια μεσοπρόθεσμη βελτιστοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων μιας λύσεως συνιστά δημοκρατικότερη λύση.

● Οι σοσιαλιστικοί υπερ-παρεμβατισμοί, αντιθέτως, ενδέχεται να θεραπεύουν βραχυπρόθεσμες ανάγκες, αλλά (εκτός απ' τον αναπόφευκτο περιορισμό της ελευθερίας) μπορεί ν' αποδεικνύονται και πολύ μυωπικές: οι φτωχότεροι θα την πληρώσουν αργύτερα – κι έχομε μπροστά στα μάτια μας την απόδειξη της μετά το 1985 πολιτικής μας... Και δέν αναφέρομαι στην αισθοχία της πολιτικής που ακολουθήθηκε πράγματι δημοκρατικότατα. Αναφέρομαι στις παρενέργειες αυτής της αισθοχίας, δηλαδή στην αμφισβήτηση της δημοκρατίας (του «πολιτικού συστήματος»), ως έναν να μην είμασταν εμείς οι ίδιοι που (με τις στάσεις-μας και τις επαναστάσεις μας) υπαγορεύοντας στους εκπροσώπους-μας το

τεραπούργημα του δημοσίου χρέους και το ξεχαρβάλωμα του δημόσιου τομέα.

● Οι φονταμενταλισμοί, τέλος, ως υποκατάστατα πολιτικών ιδεολογιών, υπάγονται σ' αυτήν την κατηγορία των οιονεί ιδεολογιών απειλών της Δημοκρατίας. Κάποιος μεσοιανισμός (θρησκευτικός ή πολιτικός) υπόκειται πάντοτε αυτών των κινημάτων (στα οποία θα μπορούσε κανείς να εντάξει και τους φαισισμούς της εποχής).

ε) Η παθολογία των πολιτικών κομμάτων συνιστά μια πολυυσζητημένη απειλή κατά της Δημοκρατίας. Κι είναι το θέμα τούτο τόσο μεγάλο, ώστε δέν θ' αποτολήσω ούτε μια συνοπτική υπενθύμιση. Ωστόσο, επιφέψεμου να αναφερθώ ειδικώς σε ένα σύμπτωμα της αρρώστιας: Στην αντιδημοκρατική ανευθυνότητα των ηγετικών ομάδων των μεγάλων Κομμάτων τις παραμονές των εκλογών. Η ασχετούνη μεταξύ προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών πράξεων

συνιστά θελημένη στρέβλωση της πολιτικής διεργασίας – άρα και πλήγμα κατά της διαφάνειας της δημοκρατικής λειτουργίας. Και επειδή είναι παγκοίνως γνωστή, υπονομεύει και το κύρος της Δημοκρατίας στα μάτια των εχθρών της. Το πλέον ανησυχητικό δε, είναι ο μιθριδατισμός μας: Αντί να καταψηφίζουμε τα κόμματα που μετέρχονται αυτό το ευτελές (και προσβλητικό για τη νοημοσύνη μας) τέχνασμα, τα αφινητεύομε με τη φράση «καλά, όλοι έτοι κάνουν, μαρέ». Και το κακό διαιωνίζεται, και την έρμη τη δημοκρατία την παιζόμε θέατρο – αιδώς...

Αλλα νά που άλλος ένας εχθρός της Δημοκρατίας μπορεί να είναι κι ο διαθέσιμος χρόνος ν' ασχολούμαστε με τους εχθρούς της. Άρα, να επανέλθομε: Ή, τώρα που «νίκησε για τα καλά» (λέει), δεν έχει ανάγκη...

Ο κ. Θεοδόσης Π. Τάσιος είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.