

Από ουμανιστική ένωση λαών... Σπήλαιο Ληστών η Ευρώπη!

Όταν στα πρώτα χρόνια της αθωότητας, ο Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτήριζε την τότε ΕΟΚ σπήλαιο ληστών, δεν είχε άδικο! Ούτε είχε άδικο το ΚΚΕ, που ως σήμερα είναι αντίθετο με την πολιτική των Ευρωπαίων! Ούτε είχα άδικο κι εγώ, που παρά το νεαρό της ηλικίας μου, τότε, ήμουν αντίθετος με το δόγμα Καραμανλή «ανήκομεν εις την Δύσιν» και αντίθετος με την ΕΟΚ, πριν ακόμα από τον Ανδρέα Παπανδρέου! Τότε, βέβαια, ο Καραμανλής με επιτιμούσε κι έβαζε τους κοινούς φίλους Μάρτη & Παναγιωτόπουλο να μου «αλλάξουν μυαλά», αλλά δεν το κατόρθωσαν! Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν τραγικό για μένα, γιατί έχασα την εύνοιά του και όλα τα συνακόλουθα, τώρα όμως τα «σπασμένα» εκείνης της επιλογής τα πληρώνει ο Λαός! Πώς να νοιώσω δικαιωμένος για τις προβλέψεις μου, όταν, σήμερα, βρισκόμαστε χρεοκοπημένοι;

Η σημερινή Ε.Ε. δεν είναι η Ευρώπη! Η σημερινή Ε.Ε. δεν είναι η ΕΟΚ των μεγάλων οραματιστών της! Δεν είναι η Ευρώπη των λαών της αλληλεγγύης, της ισότητας, της ισονομίας, της δημοκρατίας και της ίσης αντιμετώπισης, όπως θέλησαν να γίνει μετά την τραγωδία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες! Η σημερινή «Ευρωπαϊκή Ένωση» ξαναέγινε ένα συγγόν καθαρά οικονομικό όργανο, όπως ήταν αρχικά η Ένωση των χωρών της «Μπενελούξ» για τον χάλυβα και τον άνθρακα! Δεν είναι η Ευρώπη του Ζαν Μονέ, του Σουμάν, του Σπα-



Γράφει ο βετεράνος δημοσιογράφος
Βαγγέλης Παπαδόπουλος

ακ και του Σαρλ Ντε Γκώλ! Ο Γάλλος στρατηγός πίστευσε σε μια Ευρώπη των λαών, από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια, ήθελε μια Ευρώπη χωρίς τη Μ. Βρετανία που θα έβαζε επικυρίαρχο τις ΗΠΑ, και διακήρυξε από τον Καναδά μέσα στο κέντρο του Μόντρεαλ «Ζήτω η Γαλλία!».

Η σημερινή «Ευρωπαϊκή Ένωση» δεν είναι πλέον μια Ανώνυμη Εταιρεία όπου όλα τα μέλη της είναι ίσα! Είναι η Γερμανία, η ιδιοκτήτρια και ενοικιαστές όλοι οι άλλοι, όπως φοβάται ο Τσίπρας. Μεταβλήθηκε και έγινε μια Ομόρρυθμος εταιρεία που κύριος μέτοχος είναι η Γερμανία! Και είναι αυτή! Δεν είναι το Ηνωμένο Βασίλειο! Δεν είναι η Γαλλία του Ντε Γκώλ! Είναι η Ε.Ε. που έγινε όργανο της Γερμανίας σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργού του Χίτλερ Βάλτερ Φούνκ, ο οποίος το 1942, παρουσίασε το σχέδιό του για μια ενωμένη (...γερμανική) Ευρώπη! Δεν έχει κύριο μέλημα η Ε.Ε.

της Μέρκελ την πρόοδο και την ευημερία όλων των λαών! Στόχος της είναι η επικυριαρχία. Είναι το ευρώ που πήρε την θέση του Μάρκου. Είναι η ευημερία του Βορρά εις βάρος του Νότου. Είναι η βούλησή της να γίνουν όλοι οι άλλοι λαοί εργάτες στις φάμπρικες της Γερμανίας με μισθούς πείνας, συντάξεις εξαθλίωσης, χωρίς κοινωνικό κράτος και ευρωπαϊκό κεκτημένο (βλέπε Βουλγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα κλπ.).

Η Ελλάδα δεν έχει σχέση με την Δύση. Η Ελλάδα δεν έχει σχέση μ' αυτή την «Ε.Ε.» γιατί αυτή δεν είναι Ευρώπη. Είναι η φραγκοκρατία των «σταυροφόρων» που ανέκαθεν ήταν ο εχθρός της Ρωμιοσύνης! Είναι συγγονί τραπεζίτες, τοκογλύφοι και σταυροφόροι του χρήματος, που απομυζούν τους λαούς! Γι' αυτό και δεν προχώρησαν στην πολιτική Ένωση. Γι' αυτό και δεν έκαναν ενιαίο στρατό. Γι' αυτό και δεν

νοιάζονται για τα ευρωπαϊκά σύνορα στο Αιγαίο. Γι' αυτό και δεν φροντίζουν για την ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο θάνατος των προσφύγων και τα ανθρώπινα θύματα τους αφήνουν ασυγκίνητους! Ο πνιγμός των 700 προσφύγων δεν είναι γι' αυτούς «πιστωτικό γεγονός!». Θα είναι πιστωτικό γεγονός, όμως, αν μια δόση της Ελλάδας μείνει απλήρωτη! Αυτά είναι τα μέτρα και τα σταθμά των Φραγκοούνων! Το χρήμα!

Το κέρδος! Η επικυριαρχία! Δεν ενδιαφέρονται για την ανθρωπιστική κρίση! Είναι ακριβώς ίδιοι με τους προγόνους τους, που έπιναν κρασί με κούπες τα κρανία των θυμάτων τους! Είναι αυτοί που σηκώνουν το δάχτυλο στους Έλληνες!

Σήμερα στον τόπο μας έπρεπε να είμαστε, όλοι με την Κυβέρνηση – όποια κι αν είναι!

Δεν υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση! Όσοι στέκονται δίπλα στους Φράγκους είναι εχθροί της Ελλάδος! Είναι δυνατόν σήμερα Σαμαράς – Άδωνις – Θεοχάρης – Βενιζέλος κι όλη η παρέα να λένε ακριβώς ό,τι λένε οι Μέρκελ – Σόιμπλε κι όλο το σκυλολόι; Ντροπή και αίσχος!