



Εχετε μια ερώτηση για τον πρόεδρο Πούτιν; Προσφάτως, απάντησε σε μια κυρία που ήθελε να πείσει τον σύζυγό της να αγοράσουν σκύλο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ

Τι κάνει τον ηγέτη ηγέτη; Η αδιαμεσολάβητη επαφή με τον λαό του: το μπαλκόνι την παλιά καλή εποχή των προεκλογικών συνάξεων, η τηλεόραση σήμερα. Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί και τις δύο τεχνικές. Οι συγκεντρώσεις του ασφυκτιούν από λαϊκές μάζες και ο επίσης τηλεμαραθώνιός του θυμίζει το θρυλικό «Aló Presidente» του εκλιπόντος προέδρου της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες. Εντάξει, ο ρώσος πρόεδρος δεν βγαίνει κάθε

Κυριακή στο γυαλί για απροσδιόριστης διάρκειας εκπομπή, είναι έτοιμος όμως ανά πάσα στιγμή όχι μόνο να εκλαϊκεύσει την πολιτική του ή να κατακεραυνώσει τους αντιπάλους του, αλλά και να τείνει ευήκοον ους στα προβλήματα όποιου βρεθεί απέναντί του στην τηλεφωνική συσκευή. Την περασμένη εβδομάδα, ας πούμε, στήριξε την απόφασή του να εγκρίνει την παράδοση ενός πυραυλικού αμυντικού συστήματος στο Ιράν, προειδοποίησε αυστηρά τη Δύση να σεβαστεί τα διεθνή συμφέροντα της Ρωσίας και παραχώρησε φιλικές συμβουλές σε ακροατές με οικιακές διενέξεις.

Η τελευταία περίπτωση, σύμφωνα με το BBC, αποτελεί τον καλύτερο οδηγό για τη στρατηγική σκέψη με την οποία προσεγγίζει τα προβλήματα ο Πούτιν. Στο ερώτημα «μια φίλη μου θέλει έναν σκύλο, ο σύζυγός

της, όμως, ο οποίος είναι στρατιωτικός, διαφωνεί. Θα μπορούσατε να τον διατάξετε να ικανοποιήσει την επιθυμία της;» προσέφυγε αρχικά στο χιούμορ, υποδεικνύοντας στον Μπόρις να αγοράσει στη σύζυγό του μια γούνα. Επειτα παραδέχθηκε τη θεσμική αδυναμία του να επιλύσει αυτό το ζήτημα κυνοφιλίας με τη μέθοδο «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Τέλος, επέλεξε να απευθυνθεί δημοσίως στο φιλότιμο του συζύγου: «Μπόρις, σε παρακαλώ, άσε τη γυναίκα σου να αγοράσει έναν σκύλο. Θα κάνει την οικογένειά σου πιο δυνατή!». Ιδού το μεγαλείο του λαϊκισμού σε μικρογραφία: σε πείθει ότι ενώπιος ενωπίω ο λαοπρόβλητος ηγέτης σε αντιμετωπίζει ως ίσο του, κι αν όλες οι υποθέσεις των πολιτών περνούσαν μόνο από τα δικά του χέρια, παντού θα έρρεε μέλι και γάλα. Μπόρις, αν τολμάς τώρα, μην πάρεις σκύλο... – Μ.Κ.