

**ΣΧΟΛΙΟ | ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ**

## Ανάγκη ισχυρών πηγετών

**Το κενό πηγεσίας** στο μπλοκ των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων της χώρας είναι προφανές. Εβλεπα χθες την ιστορική ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1976 στη Βουλή όταν είπε εκείνο το περίφημο «Ανήκομεν εις την Δύσιν». Σκεπτόμουν πόσο κόντρα στο λαϊκό αίσθημα πήγαινε εκείνη την ώρα, σε μια μεταπολιτευτική Ελλάδα που έβραζε και είχε αρχίσει να κατακλύζεται από το τσουνάμι του άγριου λαϊκισμού. Και όμως. Με ισχυρή δυναμική και πειθώ στήριξε το αυτονότο. Δεν χάιδεψε τα αυτιά του λαού και δεν πήγε με το ρεύμα. Απέναντι του είχε έναν Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τον κατηγορούσε για την επιλογή της παραμονής στο NATO και την προσπάθεια ένταξης στην EOK. Πολλές φορές σκέπτομαι τι θα είχε γίνει αν για κάποιο παράδοξο λόγο ο Καραμανλής επέλεγε να πάει σε δημο-

ψήφισμα για την EOK. Ρωτώντας τους παλαιότερους διαπίστωσα αυτό που υποψιαζόμουν, ότι δηλαδή η έκβασή του δεν ήταν καθόλου προδικασμένη. Αυτή η δυναμική και η πηγετικότητα λείπουν σήμερα από τον φιλοευρωπαϊκό πολιτικό κόσμο. Δεν στάθηκε και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ποτέ δεν υπερασπίσθηκε την ανάγκη γενναίων μεταρρυθμίσεων. Ακόμη και η αντιπολίτευση που κάνουν ορισμένοι στη σημερινή κυβέρνηση είναι αστεία. Υπό τον φόβο να χαρακτηρισθούν μνημονιακοί καταφεύγουν σε μια λαϊκιστική κριτική που στερείται αξιοπιστίας. Οι πολίτες θέλουν καθαρά μπνύματα, σταράτες κουβέντες. Η πλειονότητα της κοινωνίας που θέλει την παραμονή της χώρας στο ευρώ έχει τεράστια αγωνία και νιώθει ότι δεν εκφράζεται πολιτικά

αυτή την ώρα. Αναζητεί ανθρώπους με αξιοπιστία, εμπειρία, αλλά και σχέδιο για να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στη λαιλαπα του λαϊκισμού, το ξήλωμα κάθε λογικής μεταρρύθμισης και την επικράτηση μισαλλόδοξων, ακραίων απόψεων. Αναζητούν κάπου να ακουμπήσουν οι πολίτες που έχουν πληρώσει τους φόρους τους, δουλεύουν ακατάπauστα και αγωνιούν για το μέλλον του τόπου. Δεν έχουν καμία διάθεση να περιμένουν να οδηγηθούμε στον απόλυτο πάτο και σε μια καταστροφή για να έλθει καθυστερημένα οιοσδήποτε μεσσίας. Τώρα που όλα παιζονται έχουν ανάγκη να δουν και να ακούσουν ισχυρούς πηγέτες. Μετά θα είναι πολύ αργά, ειδικά για όσους έβλεπαν αλλά έκαναν ότι δεν έβλεπαν, για όσους καταλάβαιναν αλλά προτίμοσαν να σιωπήσουν.