

**ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ** Ο ΝΕΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ

# ΡΗΞΗ ΜΕΤΣ ΕΛΠΤ



**Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλά αποκλειστικά στην «Ε»**

**«ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  
ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ  
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ»**

- «Αν παραβιαστούν  
οι κόκκινες γραμμές,  
τον λόγο θα έχει ο λαός»
- «Διαπιστώσαμε  
δυσλειτουργίες και ένα  
κενό συντονισμού»

Ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στην πρώτη συνέντευξή του μετά την «αναβάθμισή» του προαναγγέλλει πακέτο μέτρων, που θα αναζητά νέες πηγές εσόδων από τη φορολόγηση δραστηριοτήτων που είτε είναι πολυτελείς είτε διέφευγαν τη φορολογικού μπχανισμού. Παραδέχεται το λάθος της κυβέρνησης να παραμείνει σε προφορική διαβεβαίωση των δανειστών για χρηματοδότηση και εκφράζει την πίστη του σε μια λύση εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς πάντως να αποκλείει τη λαϊκή παρέμβαση, αν αυτό χρειαστεί.

ΣΕΛ. 8

«Διαποτώσαμε δυσλειτουργίες και ένα κενό συντονισμού, το οποίο θα καλύψω με τον νέο ρόλο μου» διευκρινίζει ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδης Τσακαλώτος, στην πρώτη συνέντευξή του μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Απόρροια, πάντως, και της προσωπικής ευγένειας και του ίθους του κ. Τσακαλώτου είναι το γεγονός ότι παρέχει απλόχερη στήριξη

στον κ. Βαρουφάκη. Παράλληλα, επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί υφεσιακά μέτρα, όπως οι περικοπές στις συντάξεις, η αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων και η αύξηση του ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθαρίζει ότι, αν απειληθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει η κυβέρνηση, τότε «τον λόγο θα πρέπει να έχει ο λαός για να παρέμβει και να τις διασφαλίσει».

## Ευκλείδης Τσακαλώτος

Ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων μιλάει στην «Ε»

# Ανοιχτό μέτωπο με την εξουσία των ελίτ

■ Συνέντευξη στους  
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ  
ΚΑΙ ΕΦΗ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΝ

**Ας αρχίσουμε, κύριε υπουργέ, με μία ερώτηση που απασχολεί τους πάντες: Θα υπάρχει τελικά συμφωνία;**

Εξακολουθούμε να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό για το καλό σενάριο και την ποιότητα της συμφωνίας.

**Είπατε ότι πάντα λάθος της κυβέρνησης που έβαλε την υπογραφή της στη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου από τη στιγμή που δεν εξασφάλισε παράλληλα τη χρηματοδότηση προς τη χώρα. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτό το λάθος;**

Είναι εντυπωσιακό ότι παρουσιάζεται ως κορυφαία ειδύπει των ημερών κάτι που είχε ειπωθεί εξαρχής από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ηταν λάθος που παραμείναμε στην προφορική διαβεβαίωση για χρηματοδότηση και δεν επιμέναμε σε γραπτή αποτύπωσή της στη συμφωνία. Θα πάντα μεγαλύτερο λάθος να μην κάναμε την αυτοκριτική μας και να μη διορθωνόμασταν. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα λέμε την αλήθεια στον λαό, γιατί μόνο έτοι κερδίζονται οι εμπιστοσύνη και η ποιότητα τους. Και μία ακόμη αλήθεια που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό το λάθος δεν είναι του Βαρουφάκη ή κάποιου άλλου μεμονωμένα. Είναι λάθος όλης της διαπραγματευτικής ομάδας. Δουλεύουμε συλλογικά και έχουμε συλλογική ευθύνη για τα αποτέλεσμα των πράξεών μας. Χτίζουμε συλλογικά θεμέλια και πάνω σε αυτά προχωράμε κάνοντας οργανωτικές ή άλλου τύπου βελτιώσεις όταν και όπου κρίνουμε ότι χρειάζεται.

**Πολλοί αναρωτιούνται αν με τον νέο ρόλο σας ως συντονιστή της πολιτικής διαπραγμάτευσης παραγκωνίζεται ο υπουργός Οικονομικών. Τι τους απαντάτε;**

Αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση η οποία εκτυλίσσεται σε πολλά, διαφορετικά επίπεδα: Σε επίπεδο πρωθυπουργού, σε επίπεδο Eurogroup, σε επίπεδο Frankfurt group, Brussels group, τεχνικών κλιμακίων. Διαποτώσαμε δυσλειτουργίες και ένα κενό συντονισμού, το οποίο θα καλύψω με τον νέο ρόλο μου. Δεν παραγκωνίζεται ο υπουργός Οικονομικών. Αυτός, άλλωστε, παραμένει ο υπεύθυνος της ομάδας διαπραγμάτευσης. Τα σχέδια παραγκωνισμού του Βαρουφάκη υπάρχουν εδώ και καιρό, εκπορεύονται από εκθρικούς προς την κυβέρνηση κύκλους και, στην ουσία, είναι σχέδια παραγκωνισμού ολόκληρης της κυβέρνησης. Χτυπάν ένα βασικό μέλος της για να χτυπίσουν, επί της ουσίας, την ίδια.

**Αυτό που ρωτάνε όλοι, είναι αν και ποια μέτρα θα περιλαμβάνει η συμφωνία γέφυρα.**

Τα πρώτα μέτρα, έκτακτα και μόνιμα, για την ανεύρεση εοδών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αναδιάρθρωση των φορολογικών βαρών προς όφελος των ασθενέστερων θα αναδείξουν τη σοβαρότητά μας για μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα. Αρχίσαμε με τον νόμο για τις 100 δόσεις, που απέφερε πολύ περισσότερα από αυτό που προσδοκούσαμε και εμείς και οι πιστωτές μας. Προχωράμε αυτές τις πημέρες με ένα πακέτο μέτρων που θα αναζητά νέες πηγές εοδών και θα στοχεύει στη φορολόγηση δραστηριοτήτων που είτε είναι πολυτελείς είτε διέφευγαν του φορολογικού μπλαντισμού. Η κατεύθυνση μας είναι να αυξήσουμε τα έσοδα του κράτους από εκείνους που μπορούν και τόσα χρόνια απέφευγαν να συνεισφέρουν, ώστε να έχουμε μια πολιτική δαπανών προς εκείνους που υποφέρουν λόγω της κρίσης και συνεισφέραν περισσότερο απ' όσο μπορούσαν. Κανείς δεν εγγυάται ότι αυτή η πολιτική θα επιβραβευθεί, τελικά, από τους εταίρους μας. Άλλα έχει έρθει η ώρα να αποδείξουν και εκείνοι ότι ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν την εξουσία των ελίτ που τόσα χρόνια ακούγαμε και ποτέ δεν βλέπαμε.

“  
Δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό για το καλό σενάριο και την ποιότητα της συμφωνίας

**Ποιες είναι ακριβώς οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης σε αυτή τη διαπραγμάτευση; Στην περίπτωση που τα πράγματα φτάσουν σε οριακό σημείο, υπάρχει στο τραπέζι η σκέψη για δημοφύλαξη ή, ακόμα, και για εκλογές; Και με ποιο διλήμμα;**

Έχουμε επανειλημμένως τονίσει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε επιπλέον υφεσιακά μέτρα που επεκτείνουν τη λιτότητα, όπως για παράδειγμα οι οριζόντιες αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ. Δεν πρόκειται να προχωράσουμε σε νέες μειώσεις συντάξεων. Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε την αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων. Και σε δι, τι αφορά τις ιδιωτικοποίσεις, θα επιμείνουμε σε ένα μοντέλο διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Αυτά αποτελούν τις «κόκκινες γραμμές» μας. Δουλεύουμε πάντα για το καλό σενάριο της συμφωνίας έχοντας πνεύμα συνεργασίας. Άλλα οι «κόκκινες γραμμές» πρέπει να υπάρχουν με δι, τι αυτό συνεπάγεται. Αν κινδυνεύουν να διαταραχθούν, τον λόγο θα πρέπει να έχει ο λαός για να παρέμβει και να τις διασφαλίσει.



## «Αναζητάμε λύσεις μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο»

**Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε ομιλία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε παροτρύνει την Ελλάδα -εάν το θέλει- να δανειστεί από τη Ρωσία και την Κίνα. Από τις μέχρι τώρα επαφές που έχετε με αυτές τις δύο χώρες θεωρείτε εφικτό -εάν χρειαστεί- να λάβουμε χρηματοδότηση με επιτόκια και όρους ευνοϊκότερους από εκείνους των Ευρωπαίων και του ΔΝΤ;**

Το ότι συζητάμε με ένα ευρύ φάσμα χωρών για ένα ευρύ πεδίο θεμάτων δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει ο

προσανατολισμός της χώρας. Είμαστε στην Ευρώπη και αναζητάμε λύσεις μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Ευρώπη πέρασε από πολύ σκοτεινές και αιματοβαμμένες περιόδους πριν να αποφασίσει δι, τι, τελικά, η ενοποίηση της και π από κοινού λύση των προβλημάτων της είναι ο σωστός δρόμος. Δεν βλέπω τον λόγο να σπάσει αυτή η στρατηγική απόφαση, τουλάχιστον όχι από την πλευρά μας. Θεωρώ, λοιπόν, δι, τι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί εντός Ευρώπης. Οι δι, τι προβλήματα άλλο θα συνιστά ευκαιριακή και όχι μόνιμη λύση στο κοινό πρόβλημά μας.