

Ξορκίζοντας και ασκώντας λαϊκισμό

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ που καλούνται να διαχειριστούν μείζονες οικονομικές κρίσεις οφείλουν να κάνουν το αυτονόπτο: Πρώτον, να εντοπίσουν την κεντρική αιτία της κρίσης. Δεύτερον, να εξηγήσουν καθαρά ποια είναι η πληγή αυτή και γιατί δημιουργήθηκε. Τρίτον, να κάνουν αποφασιστικά τις αναγκαίες αλλαγές, ώστε η πληγή να αρχίσει να κλείνει. Αυτά δεν έγιναν ούτε από την κυβέρνηση Παπανδρέου ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά. Τα μηνύματα προς την κοινή γνώμη ήταν και παραμένουν θολά. Ενώ οι αναγκαίες αλλαγές ίσανεν με μισή καρδιά ή δεν έγιναν καθόλου.

ΓΡΑΦΕΙ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΗΣ
www.johnloulis.gr



ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, που βιώνουν διάφορες κρίσεις, η χώρα μας αντιμετώπισε μία σοβαρότατη κρίση του κράτους. Η χώρα διέθετε και συνεχίζει να διαθέτει ένα σπάταλο, διεφθαρμένο και λειτουργικά αποτυχημένο κράτος (failed state). Άρα, πάσχει η σπουδαία περιφέρεια της σπλήνα. Επειδή όμως το κράτος ήταν δημιουργήμα δύο παθογενών πελατειακών κομμάτων, ουδεὶς ήθελε να το ομολογήσει. Ούτε καν η παραδοσιακή Αριστερά, που βρισκόταν εκτός κυβέρνησης, η οποία όμως δογματικά είναι υπέρ του κρατισμού.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΟΡΟΣ του κρατισμού είναι ο λαϊκισμός. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν τον λαϊκισμό στο DNA τους. Γι' αυτό και τα δύο αυτά κόμματα, με την όποια σύνθεση των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Σαμαρά, αντιστέκονταν στις μεταρρυθμίσεις στο κράτος. Τις προωθούσαν μισερά. Ή τις τορπίλιζαν. Από την ώρα που δεν σχηματίζονταν κυβερνήσεις με ικανούς εξωκομματικούς, που να ξέρουν να διοικούν, οι μεταρρυθμίσεις ήταν καταδικασμένες να άρνονται. Και επειδή σέρνονταν, το δημοσιονομικό κόδος για την

Η κοινωνία έχει εθιστεί από τον ανεύθυνο λαϊκισμό όλων των αντιπολιτεύσεων. Ό,τι έκανε ο Παπανδρέου στον Καραμανλή («λεφτά υπάρχουν»), το έκανε ο Σαμαράς στον Παπανδρέου και τώρα το κάνει ο Τσίπρας στον Σαμαρά

υπόλοιπη κοινωνία ήταν ουτρυπτικό. Ταυτόχρονα, χωρίς μεταρρυθμίσεις, οι προσπικές ανάκαμψης μοιάζουν όνειρο θερινής νυκτός, την ώρα που οι άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας ανακάμπτουν, διότι κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ δικομματική κυβέρνηση φθείρεται ραγδαία πολιτικά, διότι ενοχικά δεν άρθρωσε ένα μεταρρυθμιστικό αφήγημα, που να συνοδεύεται με αντίστοιχες πράξεις, ώστε να δώσει ελπίδες στην κοινωνία και προσπικές στην χώρα. Γι' αυτό ευνοείται ο ΣΥΡΙΖΑ ως απλώς το μικρότερο κακό. Και τούτο παρά το ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε χειροπαστή μεταρρύθμιση, κρυπτόμενος πίσω από ασφείς «αλλαγές στο κράτος». Άλλωστε, η κοινωνία έχει εθιστεί από τον ανεύθυνο λαϊκισμό όλων των αντιπολιτεύσεων. Ό,τι έκανε ο Παπανδρέου στον Καραμανλή («λεφτά υπάρχουν»), το έκανε ο Σαμαράς στον Παπανδρέου και τώρα το κάνει ο Τσίπρας στον Σαμαρά.

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ, ο πρωθυπουργός σε βαρύδουσπο άρθρο του εμφάνισε εαυτόν ως αφεπτήρια μιας «νέας μεταπολίτευσης», υποτίθεται ως σταυροφόρος κατά του λαϊκισμού. Όμως, δεν ήταν ο ίδιος που επανήλθε στο πολιτικό οκνηκό πήγούμενος της ΝΔ ως κατ' εξοχήν λαϊκιστής; Αν και ως πρωθυπουργός έβαλε πράγματι νερό στο λαϊκίστικο κρασί του (διότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς), υπουργοποίησε προσφάτως τους πιο ανεπαρκείς λαϊκιστές του κόμματός του.

Ο ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -ένα σπάνιο είδος στον χώρο της πολιτικής- έχει απόλυτο δίκιο όταν διαπιστώνει πως ο λαϊκισμός διαπερνά οριζόντια όλα τα κόμματα. Γι' αυτό, άλλωστε, πέρα από τα δομικά προβλήματα της οικονομίας, η χώρα θα βρίσκεται στην κόμη του ξυραφιού, στο έλεος πολιτικών που ασκούν λαϊκισμό, την ώρα που τον ξορκίζουν.

Υ.Γ. Ο ΓΡΑΦΩΝ θα επανέλθει στην «Η» στις 30 Αυγούστου.