

Αφέλειες

Με αφορμή τα 40 χρόνια από την πτώση της χούντας



Tou
**Οδύσσεος
Δαφέρης**

Στον φίλο που των
ενόχλησαν οι καθαρίστριες

«Οι παλιές ιδέες, οι
παλιοί φίλοι, θα έλεγα, «για
πάντα φύγαν». Τούτοι οι τελευταίοι σύντελοι ωρά
έχουν να επιστρέψουν. Ολοι
απόφοιτοι του Πολυτεχνείου,
και όχι μόνο, στις αρχές της
δεκαετίας του '70. Τότε που
όλοι οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί μετά την πτώση
της χούντας.

Το αξιακό σύστημα του καθενός, έστω και
αν δεν το είχε συνειδοποιήσει πλήρως, τον
έστελνε στο ένα ή στον άλλο δρόμο. Άλλοι
εραστές της επιστήμης ή της δημιουργίας,
άλλοι των χρημάτων, άλλοι της εξουσίας και
κάποιοι στο περιθώριο με τις κοινωνικές τους
ευαισθησίες.

Ήταν τότε που αυτοπειθαρχημένοι ή/και
έχυντοι μαθήτες μπορούσαν να περάσουν και
στις πιο απαιτητικές σχολές, ανεξάρτητα από
την κοινωνική τάξη καταγωγής τους. Και περ-
νούσαν και διακρίθηκαν στον αντιδικτατορικό
αγώνα. Ρίσκαραν συγκρατημένα ή όχι.

Πέρασαν τα χρόνια. Εξυπνοί, κατά κανόνα,
εργαλειακά ή διαλεκτικά, πέτυχαν προσωπικά.
Κάποιοι διακρίθηκαν στην επιστημονική τους
περιοχή, κάποιοι αναρριχήθηκαν με όχημα την
«επιστήμη», κάποιοι συμβιβάστηκαν ολικά με
την ηθική της μεταπολίτευσης επαγγελματικά ή
πολιτικά, άλλοι κράτησαν την ηθική τους μαίνοντας
στο σύστημα, χωρίς όμως να συγκρουούνται
με την αθλιότητα του περιβάλλοντος,
άλλοι παρέμειναν στο περιθώριο.

Και ήρθαν τα άγρια! Με ποια πολιτική εί-
σαι; Με εκείνη των δανειστών ή με εκείνη
που υπηρετεί την κοινωνία και τις ανάγκες της;
Του λαϊκισμού, όπως την αποκαλούν αριστο-
κρατικά, απαξιωτικά και ανόπτα. Και βέβαια
με τους δανειστές – με κάποιες λίγες αλλά
αξιοσημείωτες εξαιρέσεις. Θα μας φτιάξουν
κράτος, ισχυρίζονται. Λες και είδαν ποτέ στην
Ιστορία να φτιάχνεται κράτος από τους ξένους!
Οι τελευταίοι ενδιαφέρονται, αποκλειστικά και
μόνο, για τα συμφέροντά τους.

Ηνιοί στην αρχή. Ήταν όλα, εξάλλου, δικά
τους. Το σύστημά τους πορεύεται, όπως και
όπου πορεύεται, δίκως σοβαρή αμφισβήτη-
ση. Οι ίδιοι αφελημένοι. Από τις λαϊκές τάξεις
καταγωγής τους αναρριχήθηκαν στη μεσαία
τάξη. Το σύστημα λειτούργησε προς όφελό
τους. Ποιος ο λόγος αμφισβήτησης του; Ποια
ισότητα; Ποια ισοπολεία; Ποια ισονομία; Ποια
ανθρώπινα δικαιώματα; Όλα στον βωμό της
όμορφης (:) ζωής που κατέκτησαν. Έχουν πε-
ράσει εξάλλου τα χρόνια. Ολοι διάγουν την 7η
δεκαετία της ζωής τους. Χρόνος δεν υπάρχει.
Τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα κουρασμένα
και η υλική ευημερία παρούσα. Ποιος ρομα-
ντισμός; Ποιος ιδεαλισμός; Ποια ουτοπία; Ποια
κοινωνική ευαισθησία; Τώρα η κυβέρνηση, η
αστυνομία και βέβαια οι ξένοι πρέπει να κάνουν
ανενόχλητοι τη δουλειά τους! Στηρίζουν ενερ-
γά και επιθετικά από τη Δράση έως το κακέ-

κτυπο της Ελίας με ενδιάμεσο χώρο τη φτωχή
ΔΗΜΑΡ.

Μόλις εμφανίστηκε η Αριστερά (χώρος της
πολιτικής τους καταγωγής), με αξώσεις κατά-
ληψης της κυβερνητικής εξουσίας, αγρίεψαν!
Εδώ η λογική των ευφυών σπουδαστών και
των επιτυχημένων επαγγελματιών πάει περί-
πατο. Απλοϊκά έως ανόπτα επιχειρήματα και
παράλογες ατάκες επιστρατεύονται εναντίον
της Αριστεράς. Στηρίζουν τον θύτη (τα κόμματα
εξουσίας) για να σώσει το θύμα του (τη χώρα)!
Αν είναι ποτέ δυνατόν!

Η κοινωνική ευαισθησία είναι απολύτως
ανύπαρκτη. Είναι πλήρως αδιάφοροι για τη μη
τίρηση του Συντάγματος, για τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης των μεταναστών, για τα βασα-
νιστήρια, για τη βία της αστυνομίας, για τους
ακροδεξιούς της κυβέρνησης και βέβαια για
τη δυστυχία της κοινωνίας.

I σχυρίζονται ότι το κράτος φταίει για όλα
(ακραία νεοφιλελεύθερη θέση) και πρέπει
να σμικρυνθεί στο ελάχιστο. Στηρίζουν τον ιδι-
ωτικό τομέα έστω και αν βοά η αθλιότητά του,
είτε τις τράπεζες κοιτάζεις είτε τις εταιρείες
ενέργειας είτε τους «εθνικούς εργολάβους».
Δεν βλέπουν ούτε τους ποινικά διωκόμενους ή/
και προφυλακισμένους μεγαλοεπιχειρηματίες.

Στην αρχή νομίζεις ότι κάνουν λάθος. Τι
αφέλεια! Απαράδεκτη αφέλεια. Συζητάς, πα-
ραθέτεις στοιχεία, επιχειρήματα και παραδείγ-
ματα με βάση την εμπειρία άλλων χωρών που
τους επιβλήθηκε η ίδια οικονομική πολιτική.
Το αποτέλεσμα, μπρενικό. Απόλυτη, δογματική
προσήλωση στο Μνημόνιο. Αρχίζεις να απο-
ρείς. Σκέφτεσαι και ξανασκέφτεσαι. Συζητάς
και μαθαίνεις! Και πονηρεύεσαι. Και λογίζεσαι
πια σε άλλο επίπεδο. Και προσπαθείς να ερμη-
νεύεσαι. Ανθρωποί, κάποτε κοινωνικά ευαισθη-
τοί και με δράση. Τι έπαθαν; Και καταλήγεις ότι
η κοινωνική τους άνοδος, δεχόμενων την ηθική
του συστήματος (ενεργητικά ή παθητικά), τους
αποστέρησε όλες τις κοινωνικές ευαισθησίες.
Πέρασαν και περνούν καλά, τι άλλο θέλουν;

Δεν βλέπουν καν ότι σε όλο τον κόσμο αυ-
ξάνονται οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι άστεγοι
και οι ανισότητες, δίκως να λαμβάνεται κα-
νένα μέτρο για την ανιμετώπιση αυτών των
φαινομένων. Δεν θέλουν να το δουν; Έχουν
γίνει κυνικά ατομιστές; - άλλο μια αξία της νε-
οφιλελεύθερη ιδεολογίας. Έχουμε μια ανθρω-
πολογική μεταμόρφωση; Καθολικά απούσα η
ενσυναίσθηση. Καθολικά, όμως, απούσα και
η διορατικότητα. Με αυτή την οικονομική πο-
λιτική πού πάει ο κόσμος; (40.000 άνθρωποι
πεθαίνουν την πημέρα από έλλειψη τροφής και
από αντιμετωπίσμες ασθένειες.)

Διερωτάσαι: Δεν υπάρχουν άλλες ανθρώ-
πινες διαστάσεις εκτός εκείνων του ευδαιμο-
νισμού και του οικονομισμού; Συναισθηματική
αναπνορία προβάλλει απειλητικά; Αντικοινω-
νικοί ζώντας μέσα στην οργανωμένη κοινωνία;
Που δίκως αυτή δεν θα μπορούσαν να επι-
βιώσουν; Και παρατηρείς τους νέους. Μόνη
παρηγοριά στη μελαγχολία σου. Από αυτούς
θα έρθει το νέο. Αυτό που θα αντισταθεί και θα
αντιπαλέψει με επιτυχία τη νεοβαρβαρότητα.
Πότε:

odafe73@yahoo.gr