

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

**Διέξοδο μπορεί
να δώσει μόνο
η οργάνωση
της πάλης
του λαού**

Συνέντευξη παραχώρησε χτες
το πρωί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
σε τηλεοπτική εκπομπή.

ΣΕΛ. 6 - 7

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παραχώρησε χτες συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ωρα MEGA» και τους δημιογράφους Δ. Καμπουράκη και Γ. Οικονομέα.

Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης.

- Καλημέρα κ. Κουτσούμπα, καλή πολιτική σεζόν.

– Καλή χρονιά για τους μαθητές που αρχίζουν σήμερα τα σχολεία, ιδιαίτερα στα πρωτάρια, είτε του νηπιαγωγείου είτε του δημοτικού, αλλά και των άλλων τάξεων. Τα παιδιά που πάνε στα ΑΕΙ, με σοβαρά προβλήματα, οι πρωτοετείς και οι οικογένειές τους που σκέφτονται πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε...

- Πολλοί σκέφτονται να παρατήσουν και τις σπουδές τους γι' αυτό το λόγο.

– Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν, ιδιαίτερα αν είναι μακριά. Οι εστίες είναι πάρα πολύ λιγές και πριν μερικά χρόνια, κάτω απ' την πίεση και την πάλη του κινήματος και των φοιτητών, των γονιών, πήραν κάποια μέτρα, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Μέχρι και ξενοδοχεία νοίκιαζαν οι σχολές για να μπορέσουν να καλύψουν τα παιδιά, αυτό θα πρέπει να γίνει ξανά. Ιδιαίτερα για τα παιδιά των ανέργων, για τα παιδιά οικογενειών οι οποίες όχι μόνο δεν έχουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, αλλά ούτε το καθημερινό φαΐ...

| Να καταργηθεί η εντελώς ο ΕΝΦΙΑ

- Αυτό, πώς το βλέπετε τώρα; Η κυβέρνηση έχει πάθει μεγάλη πολιτική ζημιά και δοκιμάζεται κάθε μέρα, σκοτώνονται μεταξύ τους.

– Είναι απαράδεκτο. Και όλη αυτή η συζήτηση λειτουργεί και αποπροσανατολιστικά. Πρέπει να καταργηθεί εντελώς ο ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Είναι διαφορετικό πράγμα να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, η μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία - και μάλιστα η πρόταση νόμου του ΚΚΕ που έχουμε καταθέσει μιλάει για 45% φορολόγηση όλων των αυτών - είναι άλλο να έχεις 50 οικόπεδα, 60 διαμερίσματα, 10 βιλές και άλλο να έχεις μια κατοικία, που την έφτιαξες με κόπους μιας ζωής και να έχεις και μια δευτερεύουσα κατοικία, αυτή που σου άφησε ο πατέρας σου, αυτά δεν πρέπει να φορολογούνται. Και πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια, διαφορετική κλιμάκωση για τα μεγάλα εισοδήματα, οι μικροί πρέπει να απαλλαγούν από τέτοιους φόρους.



Η μόνη λύση είναι να καταργηθεί εδώ και τώρα ο ΕΝΦΙΑ, γιατί δε λύνεται το πρόβλημα με τις δόσεις, δεν απαλλάσσεται κανείς, γιατί πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη, αν θα το βάλει σε 6 δόσεις ή σε 10 ή 20 δε λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει να πληρώσει.

- Αφού, λοιπόν, λέτε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ και αφού από μόνοι σας δεν μπορείτε να τον καταργήσετε, γιατί δεν υποστηρίζετε τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει εξαγγείλει την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, να βγει κυβέρνηση και να τον καταργήσει;

– Ο ΣΥΡΙΖΑ και σ' αυτό το ζήτημα βρίσκεται «αλλού γι' αλλού», σκόπιμα κατά τη γνώμη μας. Οι προτάσεις του για το φορολογικό - θα τις ακούσουμε βέβαια μεθαύριο στη ΔΕΘ για να δούμε τι ακριβώς θα πει, για να τοποθετηθούμε και πιο συγκεκριμένα - όμως μέχρι τώρα αυτά που λένε στο πρόγραμμά τους, αυτά που λένε τα στελέχη του και η ίδια η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γενικόλογες διακηρύξεις, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αυταπάτες σ' έναν κόσμο, κοροϊδεύουν.

Γιατί αυτό που λέει, γενικόλογα, «φορολόγηση του πλούτου και πάταξη της φοροδιαφυγής», σε συνθήκες όπου υπάρχουν πλείστοι φορολογικοί παράδεισοι ανά τον κόσμο, όπου υπάρχει αδιαφάνεια, όπου υπάρχει ανωνυμία των εταιρειών δεν μπορεί να γίνει ούτε έλεγχος, ούτε ουσιαστική πάταξη της φοροδιαφυγής. Επίσης, είναι γενικόλογες οι διακηρύξεις του και οι θέσεις του για τη φορολογία του εφοπλιστικού κεφαλαίου, έχει σταματήσει να μιλάει τι θα γίνει με την εκκλησιαστική περιουσία.

Δηλαδή, είναι μια σειρά ζητήματα σ' αυτό που λέμε συνεχής μετατόπιση θέσεων, προκειμένου πάση θυσία να γίνει κυβέρνηση, αφήνοντας τον κόσμο στη μοίρα του, στη φτώχεια του, στην ανημορφιά του και στην αυταπάτη μήπως κάτι καλύτερο κάνει.

Να γιατί λέμε ότι δεν μπορεί να στηριχείς ένα τέτοιο κόμμα ή να συνεργαστείς όταν δεν έχει ένα συνολικό πλέγμα. Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα π.χ. το ύψος του κατώτερου μισθού, το οποίο είναι και πρόταση του εργατικού κινήματος και δική μας, όμως αν το δεις απομονωμένο μπορεί να γίνει το όχημα για να πέσει κι άλλο ο μέσος μισθός. Γιατί σε επιχειρήσεις, σε κλάδους που είναι κερδοφόροι και δινούν 800 ή 1.000 ευρώ στους εργαζόμενους, έτσι θα μπορούν να δώσουν 751 ευρώ. Αρα, λοιπόν, αυτά τα 751 ευρώ - που αν έρθει στη Βουλή βεβαίως, εμείς το προτείνουμε και με νόμο να γίνει - πρέπει να συνδυαστεί με άλλα ζητήματα, όπως τη Συλλογική Σύμβαση, να δεις την απλήρωτη δουλειά και μια σειρά άλλα ζητήματα. Το ίδιο και τις συντάξεις, η πρόταση του ΚΚΕ είναι συγκεκριμένη. Θα πρέπει οι συντάξεις

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Διέξοδο μπορεί να δώ

Συνέντευξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην εκπομπή «Κοινωνία Ωρα MEGA»



και τα επιδόματα να πάνε στα επίπεδα του 2009, εκεί να είναι το όριο. Το λέει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν το λέει. Ο 13ος - 14ος μισθός τι θα γίνει; Και για τους εργάτες και για τους συνταξιούχους.

επί τη ευκαιρία θα βάλει πόδι και στη Συρία και μια σειρά τέτοια ζητήματα.

- Υπάρχει μια πελώρια επιχείρηση ενημέρωσης ή προπαγάνδας με τους αποκεφαλισμούς, που, αν πει κάποιος αφήστε τους «τζιχαντιστές» ή συχους, ο κόσμος θα εναντιωθεί, θα πει ότι αυτοί το έχουν παρακάνει, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι εύκολη η θέση να τους αφήσεις εκεί και να κάνουν ό,τι θέλουν.

– Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, αλλά είναι διαφορετικό ζήτημα να τους εξοπλίζει τόσα χρόνια εσύ ο ίδιος. Να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, πώς έγιναν οι «τζιχαντιστές», πώς έγινε το «Ισλαμικό Κράτος». Η αμερικανική πολιτική, μυστική και επισήμη, τους εξόπλισε...

- Ma σκοτώνουν κόσμο...

– Σκοτώνουν κόσμο, γιατί ο άλλος αντιδρά, γιατί υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Δεν είναι οι «τζιχαντιστές», είναι πίσω τους άλλες δυνάμεις, είναι μεγάλα συμφέροντα εκεί, είναι μονοπωλιακά συμφέροντα, είναι κράτη και σ' αυτό τον ανταγωνισμό και τις αντιθέσεις που υπάρχουν ποσοστώσεις και περιορισμούς και στο γάλα, και στο κρέας, και στη ζάχαρη κ.λπ. Εκεί δε βγάζει τοπισμό για την ΕΕ. Δεσμά για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική οικονομία, που αφορά τους εργαζόμενους, που αφορά το λαό μας, με ελέγχους και περιορισμούς σε κλάδους σημαντικούς, όπως είναι η ναυπηγική βιομηχανία, η αμυντική βιομηχανία της χώρας, όπως είναι οι αερομεταφορές, οι μεταφορές και μια σειρά άλλοι τομείς που σου βάζει ποσοστώσεις και περιορισμούς και στο γάλα, και στο κρέας, και στη ζάχαρη κ.λπ. Εκεί δε βγάζει τοπισμό γι' αυτό, πώς θα λύσει τα προβλήματα της οικονομίας.

Οταν λές για το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, ο ένας προεκλογικά λέει ότι δεν αμφισβητεί τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, τώρα βάζει, όπως συνηθίζει, κάποια στελέχη να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για διάλυση του ΝΑΤΟ. Μα το ΝΑΤΟ αποφάσισε εκστρατευτικά σώματα στην Ουκρανία και ανά τον κόσμο. Ανακοινώθηκε η διακήρυξη του Ομπάμα ενάντια στους «τζιχαντιστές», τους οποίους ο ίδιος εξόπλισε, χρόνια τώρα, ενάντια στη Συρία, για τα δικά του συμφέροντα, στο Ιράκ και αλλού, τους δημιούργησε και τώρα που του δημιούργοντα προβλήματα στην πολιτική των ΗΠΑ, λέει θα πάει να τους βομβαρδίσει. Και δε θα βομβαρδίσει μόνο τους «τζιχαντιστές» και το «Ισλαμικό Κράτος», αλλά

– Και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όλα τα κόμματα λέω και για την κυβέρνηση. Επρεπε να πει «όχι». Για παράδειγμα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία που έγινε, έπρεπε να πει «όχι» στο εκστρατευτικό σώμα του ΝΑΤΟ, που θα στείλει ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία, γιατί εκεί πέρα θα είναι και Ελληνες στρατιώτες. Επρεπε να πει «όχι», γιατί δε συμφέρει και από άλλη σκοπιά, εκτός απ' τα ζητήματα πολέμου, εμπλοκής, που είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και έχει ανοίξει η βεντάλια των συγκρούσεων, των ανταγωνι

σει μόνο η οργάνωση της πάλης του λαού

ρουν οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα ζητήματα, για να μπεις σε μια κυβέρνηση για να τους σπρώξεις να γίνουν καλύτεροι. Ακόμη και σε μικρά ζητήματα. Να σας πω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποια είναι η θέση τους;

Δεν έχει μέτρο η πολυγλωσσία του ΣΥΡΙΖΑ

- Μπορείς να τους τα επιβάλεις αυτά. Άς πούμε τώρα που μιλάμε έστειλε μήνυμα ο Αλέξης ο Μητρόπουλος και θέλει να σας μεταφέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επαναφορά του μισθού από 586 σε 751 ευρώ και ότι καταβάλλεται παραπάνω θα προστατευθεί.

- Τι θα προστατευθεί, στον ιδιωτικό τομέα θα προστατευθεί; Για πού μιλάει ο κ. Μητρόπουλος; Γ' αυτό λέω, αυτή η πολυγλωσσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα μέτρο και θα παρακαλούσα όσους απ' τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρεμβαίνουν ή στέλνουν μηνύματα, θα κάνουν πολύ καλά να τα βρουν μεταξύ τους. Στα συλλογικά τους όργανα, να καταλήξουν τι ακριβώς προτείνουν και να είναι ξεκάθαροι στις θέσεις τους. Εμείς, και από τη ΔΕΘ, βάλαμε συγκεκριμένα ερωτήματα τόσο προς την κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ όσο και προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάνω σ' αυτά πρέπει να μιλήσουμε.

Λένε, για παράδειγμα, «να ενισχύσουμε τη ρευστότητα», τώρα βέβαια το λέει και ο Ντράγκι - η ΕΚΤ - το λέει και το ΔΝΤ, οι δύο απ' τους τρεις της τρόικας ή μάλλον οι δυόμισι, γιατί και η Κομισιόν το λέει, μόνο η Γερμανία δεν το λέει ακόμη, μπορεί να το πει αύριο. Για την επεκτατική πολιτική, να δώσουν ζεστό χρήμα οι τράπεζες να ανακάμψει η οικονομία κ.λπ. Αλλά λέω, εντάξει η ρευστότητα, μπορεί να φτιάξεις μια τράπεζα αναπτυξιακή ή όπως αλλιώς την ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Βεβαίως, θα υπάρχει χρηματοδότηση, θα υπάρχει κάποια ρευστότητα, όμως τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι φορείς των εργαζομένων από τις 770 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι κυρίως αυτοαπασχολούμενοι, οικογενειακές επιχειρήσεις ή με λίγους εργαζόμενους, 65 χιλιάδες θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν, διότι έτσι «κρίνονται» βιώσιμες. Αλλά οι τράπεζες, το ξέρει και το μικρό παιδί, χρηματοδοτούν με βάση το ποσοστό κέρδους που έχει το κεφάλαιο που θα επενδυθεί. Αν δεν έχει αξιόλογο ποσοστό κέρδους, αν δεν είναι «βιώσιμη» η επένδυση όπως τη βλέπει η τράπεζα, δε θα τη χρηματοδοτήσει, γιατί αλλιώς θα πέσει έξω η τράπεζα και θα αναγκαστεί πάλι να χρηματοδοτείται από το κράτος. Λοιπόν, δε γίνονται αυτά τα πράγματα. Το να χρηματοδοτήσεις 60 χιλιάδες είναι ένα βηματάκι, μόνο που αφορά μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με προσωπικό, με δυνατότητες να επενδύσουν κ.λπ. Οι υπόλοιποι 700 χιλιάδες τι θα γίνουν και αν μετρήσεις και τις οικογενειακές τους μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους.

Λοιπόν, δεν είναι σοβαρές προτάσεις αυτές, που έστω δίνουν μια ανακούφιση για ένα διάστημα, γιατί η συνολική λογική και όταν πας στο συγκεκριμένο ένα - ένα και τα μετράς σε οδηγεί στο να λες πρέπει να απορρίψω αυτήν την πρόταση, πρέπει να προετοιμάσω τον ελληνικό λαό για τα δύ-



σκολα που έρχονται, γιατί τα δύσκολα εξακολουθούν να είναι μπροστά μας.

Τεχνάσματα για λαϊκό αποπροσανατολισμό

- Εσείς βλέπετε ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή πάμε για εκλογές;

- Δε ξέρω ακόμη τι θα γίνει μέχρι το Φεβρουάριο, με βάση τα δεδομένα δε φαίνεται ότι συγκεντρώνονται οι 180...

- Θα γίνουν εκλογές; Ποια είναι η στρατηγική δική σας, ποιος είναι ο στόχος σας;

- Η στρατηγική δική μας είναι αυτό που είπαμε και πρόσφατα στη ΔΕΘ, ότι χρειάζεται να σημάνει από τώρα - και η αρχή έγινε από το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη - μια αντεπίθεση του λαϊκού κινήματος, των εργαζομένων, να οργανωθεί η λαϊκή πάλη. Εκεί είναι η ουσία, αυτό είναι που θα δώσει διέξοδο. Μια εκλογή μόνο, διαφόρων τεχνασμάτων κοινοβουλευτικών, συνταγματικών, «παίρνει 180 στην τρίτη ψηφοφορία ή δεν παίρνει», «να μην ψηφίσουμε τώρα Πρόεδρο για να γίνουν εκλογές και να βγει μια άλλη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, γιατί μπορεί να είναι καλύτερη απ' την προηγούμενη» και αυτό καταλαβαίνει ένας κόσμος... Αλλά δυστυχώς και οι πολιτικές ηγεσίες οδηγούν εκεί τη σκέψη του κόσμου. Και να βγάλουμε μετά από ένα διμήνιο, αφού βγει η νέα κυβέρνηση, τον Πρόεδρο, δε λύνονται τα προβλήματα. Αυτά είναι κουτοπονηριές, είναι παιχνίδια μέσα στο σύστημα, που δε βοηθάνε το λαό.

Είναι διαφορετικό πράγμα να γίνουν εκλογές κάτω απ' τη λαϊκή πίεση, την οργάνωση του κινήματος με συμμετοχή του λαού και είναι άλλο πράγμα να πεις κάνω μια κοινοβουλευτική διαδικασία, τους ρίχνων παρότι συμφωνώ - γιατί έτσι λένε τα άλλα κόμματα. Εμείς έχουμε διαφορετική θέση, είναι ξεκάθαρη δεν αφορά το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την ουσία του θεσμού, τι ρόλο παίζει δηλαδή ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρα μπαίνουν σε μια διαδικασία που είναι κοροϊδία.

- Επ' αυτού σας ασκούν κριτική, θα το πω όχι με κομμουνιστική γλώσσα, ότι βγάζετε την ουρά σας απέξω συνέχεια.

- Οχι, μέσα είναι η ουρά μας.

πορεία θα γίνει σίγουρα. Θυμάστε την περιπτώση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούσαν ούτε να συνομιλήσουν, ούτε να τα βρουν, ο ένας έβριζε, και μάλιστα χυδαία στα κανάλια, τον άλλο και μετά τα βρήκαν. Αυτό γίνεται γιατί αυτά είναι κόμματα που βρίσκονται στην ίδια γραμμή πλεύσης. Δεν είναι ίδια, έχουν διαφορές, γιατί δεν μπορεί και να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς να έχει δύο διαφορετικά κόμματα, αλλά ίδιας κοπής, ίδιας στρατηγικής.

Δεν θα ωφεληθεί ο λαός από τις αλλαγές στο αντιλαϊκό μείγμα διαχείρισης

- Εγώ είδα τον Τσίπρα στην Ευρώπη και τους τα είπε τώρα. Είπε για καταστρόικα, δεν υπάρχει αυτό που έλεγαν παλιά ότι άλλα λέει μέσα και έξω άλλα.

- Ο Τσίπρας έχει ξεκάθαρη γραμμή και είναι αυτή που προβάλλει η Λαγκάρντ του ΔΝΤ, είναι αυτή που προβάλλει η γαλλική και η ιταλική άποψη μέσα στην Κομισιόν, δεν είναι με την κυρίαρχη άποψη της Γερμανίας και που προβάλλουν και τημάτα στην Ελλάδα. Είναι τα δύο μείγματα διαχείρισης, σου λέει εγώ θέλω να κυβερνήσω, ή οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν πρέπει να έχουν μεγαλύτερη δημοσιονομική χαλαρότητα, ευελιξία.

Η πρόταση που κατέληξε η ΕΚΤ, με λιγότερα επιτόκια, με αγορά ενυπόθηκων τίτλων, ομολόγων κ.λπ. ώστε να ανακουφιστεί λίγο, να υπάρξει ρευστότητα, επίσης δημιουργεί αδιέξοδα και επίσης δε δημιουργεί λύση προς το συμφέρον του λαού. Δηλαδή, δε θα ωφεληθεί σε τίποτα ο εργάτης, ο επαγγελματίας, γιατί σου λέει ο Ντράγκι - και συμφώνησε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ότι κοιτάζετε να δείτε πρέπει να συνεχίσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις. Ακούγεται ωραία, σου λέει ο άλλος μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε, διαρθρωτικές αλλαγές θα έχουμε, όμως αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές τις έχουμε, όμως αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές τις έχουμε ζήσει. Τέτοιες θα είναι όπως ήταν μέχρι τώρα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και παραπέρα ιδιωτικοποίηση ενεργειακών πόρων κ.λπ. και θα προχωρήσουν σ' αυτό που λέμε φτηνή εργατική δύναμη. Ρίξε κι άλλο τα μεροκάματα...

