

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ «R»



«Η τρομοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ για τον Πρόεδρο δεν περνάει»

«Είναι άθλια, αισχρή
και υβριστική για τους
Ελληνες βουλευτές»

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα
δανεικά! Και δεν θα μπορούσε
να υπογράψει "νέο μνημόνιο"
για χρήματα που δεν χρειάζεται...
Με τη πήξη του προγράμματος η
τρόικα θα φύγει. Οπως έγινε στην
Ιρλανδία και στην Πορτογαλία»

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ Ν.Δ. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ
ΤΩΝ 40 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τι δηλώνει ο Αντώνης
Σαμαράς για τους
Ευάγγελο Βενιζέλο,
Δημήτρη Αθραμόπουλο,
Φώτη Κουβέλη, Γκίκα
Χαρδούβελη και Γιάννη
Στουρνάρα

© Σελ. 8-11

Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα δανεικά!»

«Δεν θα μπορούσε να υπογράψει «νέο μνημόνιο» για χρήματα που δεν χρειάζεται. Η χώρα του χρόνου θα καλύπτει όχι μόνο τα έξοδά της, αλλά και τους τόκους του χρέους της»

Στη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΗ
ch.korai@realnews.gr

Tο μήνυμα ότι η Ελλάδα «δεν θα μπορούσε να υπογράψει «νέο μνημόνιο» για χρήματα που δεν χρειάζεται» στέλνει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στη Realnews. «Με τη λίξη του προγράμματος η τρόικα θα φύγει, όπως έγινε στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία», τονίζει και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι έως το τέλος του χρόνου η χώρα θα λάβει πιστοποίηση της βιωσιμότητας του χρέους. Κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για «λαϊκιστικές υποσχέσεις που οδηγούν μαθηματικά πίσω, σε νέο μνημόνιο» και αποκλείει καπηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα ήταν «μεγάλος συνασπισμός», μάλλον το... «Μεγάλο μας τσίρκο» θα θύμιζε!», δηλώνει απαρχιτικά. Για τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσει από ευθύνες τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. «Ασφαλώς και τον σπρίζω», τονίζει για τον νυν υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη. Ο πρωθυπουργός προαγγέλλει ότι «οι Έλληνες φορολογούμενοι ταμειακά θα πληρώνουν από το 2015-16 33% λιγότερα από όσο πλήρωσαν το 2013». Για τους 180 ψήφους εξαπολύει επίθεση: «Προσπαθούν να «τρομοκρατίσουν» τους βουλευτές, ώστε να μη βγει Πρόεδρος. Η τρομοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ δεν περνάει», τονίζει. «Την πολιτική ομαλότητα δεν είναι η κυβέρνηση που τη χρειάζεται. Είναι η χώρα που την έχει ανάγκη», επισημαίνει.

■ **Αν η τρόικα, στα τέλη Σεπτεμβρίου που θα επιστρέψει στην Αθήνα, δεν αποδεκθεί τη δημοσιονομική αποτίμηση της κυβέρνησης, θα προχωρήσετε μονομερώς σε φοροελαφρύνσεις;**

Δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Στα δημοσιονομικά είμαστε πλέον όχι μόνο μέσα στους στόχους, αλλά πάνω από τους στόχους. Κι όχι για πρώτη φορά, αλλά για δεύτερη χρονιά. Και μάλιστα νωρίτερα απ' ότι προέβλεπε το πρόγραμμα.

■ **Η αύξηση στις δόσεις για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο θα προχωρίσει; Ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο;**

Ναι, όπως το ανέφερα και στη Θεσσαλονίκη, θα προχωρήσει. Χρειάζονται πολλές παραπάνω δόσεις σε περισσότερα χρόνια και όχι μόνο... Μια συνολική αλλαγή είναι απαραίτητη (και στα πρόστιμα και στους τόκους), ώστε να αρχίσουν οι άνθρωποι να μπαίνουν στην «κανονικότητα». Γιατί υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που θέλουν να αρχίσουν να πληρώνουν κι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν. Τώρα λοιπόν, που ξεκινάει η ανάκαμψη της οικονομίας, ήλθε η ώρα να αντιμετωπιστεί

αυτό. Δίνοντας ανακούφιση σε πολύ κόσμο και χρήματα στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Άλλα όλα αυτά πρέπει να γίνουν σωστά. Ωστε να ανακουφιστεί πραγματικά ο κόσμος. Οχι να παραλύσουν τα πάντα...

■ **Αξιωματούχοι της Ε.Ε. δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν ένα νέο δάνειο στην Ελλάδα, το οποίο, βέβαια, θα συνοδεύεται και από νέο πακέτο μνημονιακών δεσμεύσεων; Εξετάζετε αυτό το ενδεχόμενο;**

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα δανεικά! Και δεν θα μπορούσε να υπογράψει «νέο μνημόνιο» για χρήματα που δεν χρειάζεται. Η Ελλάδα του χρόνου θα καλύπτει όχι μόνο τα έξοδά της, αλλά και τους τόκους του χρέους της. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα μπορεί να μπονίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα.

Μόνη περίπτωση να χρειάζομασταν νέο μνημόνιο θα ήταν αν επαναλαμβάναμε τις παλιές κακές συνήθειες εκτοξεύοντας ελλείμματα ξανά, οπότε θα μας απέρριπταν πάλι οι αγορές και τότε, όντως, θα έπρεπε να ξαναδενειστούμε από τους εταίρους μας. Οι οποίοι, φυσικά, θα μας έβαζαν και αυστηρότερους ακόμα «όρους». Μιλάω γι' αυτά ακριβώς που προαναγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ!

Ο κ. Τσίπρας επιστρέφει στο «λεφτά υπάρχουν» που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Είναι λαϊκιστικές υποσχέσεις που οδηγούν μαθηματικά πίσω σε νέο μνημόνιο!

Εμείς βγαίνουμε από το μνημόνιο οριστικά και δεν θα ξαναχρειαστούμε δανεικά. Αυτή είναι η βασική διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ...

■ **Προγραμματίζονται νέες έξοδοι στις αγορές για δανεισμό;**

Η Ελλάδα γίνεται «κανονική» χώρα. Και θα δανειζεται κανονικά μόνο για να ξεπλωνεί το χρέος της, πέρα από τη μείωση του χρέους που θα χρηματοδοτεί από τα δικά της πλεονάσματα, της ιδιωτικοποίησης κ.λπ.

Γι' αυτό και δημιουργεί σιγά-σιγά «καμπύλη χρέους», δηλαδή κανονικά κρατικά ομόλογα που διαπραγματεύονται ελεύθερα στις αγορές και με διαφορετικές διάρκειες. Αυτή την «καμπύλη» κτήζουμε τώρα προσεκτικά.

Είναι μέσα στα βήματα «επιστροφής στην ομαλότητα» που κάνουμε. Και μάλιστα το αρχίσαμε δύο χρόνια νωρίτερα από τις προβλέψεις (τον Απρίλιο του 2014 αντί για τον Απρίλιο του 2016) και πάει πολύ καλά! Ήδη τα πενταετή ομόλογα του περασμένου Απριλίου διαπραγματεύονται με αποδόσεις -δηλαδή επιπόκια- κάτω από 3,8%, ενώ εκδόθηκαν με επιπόκιο 4,95%.

■ **Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την επίσκεψή του στο ΣΔΟΕ, δήλωσε ότι από τις 2.062 υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ έχουν ερευνηθεί οι 25! Οταν η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι μείζον θέμα και πορεία των εσόδων θα κρίνει το δημοσιονομικό και χρηματοδοτικό κενό, δεν υπάρχουν ευθύνες γι' αυτή την καθυστέρηση;**

Δεν είναι ακριβές ότι από την περιβόλητη λίστα έχουν «διερευνηθεί» μόνο 25! Έχουν διερευνηθεί σχεδόν όλοι! Απλά για 25 ολοκληρώθηκε ήδη ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις

“
Είμαι αισιόδοξος. Γιατί ως τώρα πιάσαμε τους στόχους μας. Και θα πιάσουμε κι αυτόν, τον τελευταίο στόχο. Η Ελλάδα θα πάρει «πιστοποίηση» για τη βιωσιμότητα του χρέους”

και βρέθηκαν στοιχεία που αξίζει να εξεταστούν περισσότερο. Μην ξενάγατε ότι το κλείσιμο καθεμίας από τις υποθέσεις αυτές απαιτεί και τελικό έλεγχο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Εξάλλου μέχρι πρόσφατα υπήρχαν και θεσμικά εμπόδια τα οποία παραμερίσαμε. Και μέχρι



πρόσφατα δεν υπήρχε μηχανισμός για έρευνες τετοιας κλίμακας. Τον μηχανισμό αυτό τώρα τον δημιουργήσαμε.

Γι' αυτό και τώρα, κάθε μίνα πλέον, διερεύνωνται πολύ περισσότερες υποθέσεις απ' όσες παλιότερα δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν ούτε σε χρόνια!

Από την άλλη πλευρά, πάνω από τους μισούς λογαριασμούς της λίστας αυτής ήταν κλειστοί ή μηδενικοί. Το σύνολο των καταθέσεων που περιλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ ήταν δύο δισεκατομμύρια περίπου. Και αν ακόμη όλα αυτά ήταν προϊόντα φοροδιαφυγής που δεν ήταν, και αν ακόμη επιβάλλονταν σε όλους τα ανώτατα πρόστιμα, θα πάρναμε 800 εκατομμύρια εφάπαξ!

Εμείς με τις πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει, εισπράττουμε πλέον από το κτύπημα της φοροδιαφυγής και μόνον πρόσθετα έσοδα 800 εκατομμύρια κάθε χρόνο!

Κι αυτό το ποσό αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο και δεν συμπεριλαμβάνεται έμμεσα κέρδη από το κτύπημα της φοροδιαφυγής.

Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή έπρεπε να χτυπήθει μεθοδικά και συστηματικά. Και για πρώτη φορά χτυπιέται και με αποτελέσματα.

«βασικός». Άλλα θα ανέβουν μαζί με την ανάπτυξη. Και θα ανέβουν για να πάνε ακόμα ψηλότερα, όχι για να μας φέρουν σε παρόμοια κρίση και να ξαναγρίσουμε πάλι στα ίδια.

■ Δεν είναι πολύ «βαρύς» ο ΕΝΦΙΑ; Τα 2,65 δισ. ευρώ υπάρχει περίπτωση να μειωθούν το 2015 και πάσο;

Το 2013 ο φόρος ακινήτων συνολικά μειώθηκε σε σύγκριση με το 2012. Μειώθηκε για δόλους κατά 15%! Και το 2014 το συνολικό ποσό έμεινε το ίδιο, 2,65 δισεκατομμύρια, αλλά διευρύνθηκε η φορολογική βάση, δηλαδί «μοιράστηκε» το κόστος σε περισσότερους. Αρα, οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα κι από το 2013. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους έχουμε καταγεγραμμένο το σύνολο της περιουσίας των Ελλήνων, κάτι, δηλαδί, που άλλα κράτη έχουν εδώ και έναν αιώνα!

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μόνο έτσι μπορούν να μοιραστούν τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια και να κτυπηθεί η φοροδιαφυγή πιο αποτελεσματικά. Θυμάστε που λέγαμε, λίγο πριν, για κτύπημα της φοροδιαφυγής. Τώρα που κάποιος εμφανίζεται με εισόδημα, ας πούμε, κάτω των 10 χιλιάδων τον χρόνο για πολλά χρόνια, κι όμως έχει σημαντική ακίνητη περιουσία και μάλιστα που αυξάνει κιόλας, αυτό προκύπτει τώρα πλέον πλεκτρονικά. Δεν κρύβεται πια... Μιλάμε για έναν φόρο που ισοδυναμεί με 1,45% του ΑΕΠ! Γι' αυτό μιλάμε! Και θα υποχωρεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια στο 1% του ΑΕΠ. Και θα γίνει ανταποδοτικός, δηλαδί θα δοθεί ως το βασικό έσοδο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να εκπληρώσουμε έτσι ένα όνειρο δεκαετιών! Ο φόρος ακινήτων λοιπόν έγινε ενιαίος, θα γίνει ανταποδοτικός, μειώνεται κάθε χρόνο για τους περισσότερους, θα συνεχίσει να μειώνεται και πλέον πληρώνουν όλοι. Εκείνο που τον έκανε δυσβάστακτο -πράγματι- είναι ότι συνέπεσε με άλλους φόρους μαζί. Κι ότι πληρώθηκαν σε δύο χρόνια όσα δεν είχαν πληρωθεί τα τρία προηγούμενα.



Και για πρώτη φορά άνθρωποι πιάνονται και λογοδοτούν. Για πρώτη φορά...

■ Είναι δίκαιο να αποκατασταθεί ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ, όπως δεσμεύτηκε ο κ. Τσίπρας;

Αν αρχίσουμε αυτά, να ρωτήσω κι εγώ: γιατί 751 κι όχι 1.000; Θέλετε να μπούμε σε τέτοια «πλειοδοσία»; Αντέχει η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας υψηλότερο βασικό μισθό; Ή αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανεργία; Το πρόβλημα δεν είναι να ανέβει ο βασικός -δηλαδί ο εισαγωγικός- μισθός. Το πρόβλημα είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, δηλαδί να υπάρξουν επενδύσεις, να υπάρξει ανάπτυξη, να μπορέσουν οι άνεργοι να βρουν δουλειά και οι εργαζόμενοι να παίρνουν σιγά-σιγά αυξήσεις. Σε όλη την κλίμακα, όχι μόνο στην εισαγωγική.

Οταν είκαμε 751 ευρώ βασικό μισθό, η Ελλάδα ζύγισε σε χρόνια απο-επένδυσης και δεν παρήγε ούτε... καρφίτσες! Κι όταν με τόσο χαμηλή παραγωγικότητα, όπως είκαμε τότε, διαπρούσαμε παρ' όλα αυτά τέτοιες αποδοχές, η Ελλάδα δανειζόταν για να βγάλει τη χρονιά της. Ξέρετε κανέναν να δανειζεί για μια χώρα που δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδά της; Εκεί θέλετε να επιστρέψουμε; Προσέξτε. Οι αμοιβές στην Ελλάδα θα ανέβουν. Κι όχι μόνο ο

πρόγραμμα ζητώντας δανεικά «για να βγάλουμε τη χρονιά». Γιατί όπως και να αποτιμήσουμε το έργο της τρόικας, πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τις δικές μας ευθύνες. Ωστε αυτά που μας οδήγησαν στο μνημόνιο να μην επαναληφθούν ποτέ πια...

■ Είστε αισιόδοξος ότι θα υπάρχει λύση για το χρέος έως το τέλος του χρόνου; Η μετάθεση της διαπραγμάτευσης για το 2015 θα πάταν επιζήμια;

Είμαι αισιόδοξος. Γιατί ως τώρα πιάσαμε τους στόχους μας. Και θα πιάσουμε κι αυτόν, το τελευταίο στόχο. Η Ελλάδα θα πάρει «πιστοποίηση» για τη βιωσιμότητα του χρέους. Ήδη ο ένας διεθνής οίκος μετά τον άλλο αναβαθμίζουν συνεχώς την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας. Μόλις προχθές είχαμε μια ακόμα αναβαθμίση. Για πολλοστή φορά τους τελευταίους μήνες.

Μοιάζει σαν να έχουν περάσει δεκαετίες από την εποχή που εκτοξεύονταν τα «σπρεντ». Θυμάστε; Κι όμως ήταν μόλις πριν δύο-δυόμηνια χρόνια! Και φαίνονται πια τόσο μακριά... Αυτά όλα τι δείχνουν; Οτι η Ελλάδα κερδίζει συνεχώς την αξιοποιησία της. Πολύ σύντομα αυτό θα αναγνωριστεί και με τον πιο επίσημο τρόπο. Πράγμα που θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκό για να επιταχυνθούν οι επενδύσεις. Άλλα και για την επιστροφή καταθέσεων. Δηλαδί για να δοθεί νέα ώθηση στην ανάκαμψη, ίσα-ίσα τη σπιγμή που ξεκινάει.

■ Εχετε διαμορφώσει μια ελληνική πρόταση για την ελάφρυνση του χρέους; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της; Υπάρχουν κόκκινες γραμμές; Περιλαμβάνει «κούρεμα»;

Επιτρέψτε μου να μην τα συζητώ αυτά δημόσια πριν την ώρα τους. Πάντως, να είστε σίγουρη ότι πολύ σύντομα το ελληνικό χρέος θα θεωρείται απολύτως «βιώσιμο». Άλλωστε, ανεπισήμως, ήδη πολλοί το θεωρούν βιώσιμο. Πέρα από τις συνεχείς αναβαθμίσεις εκ μέρους των διεθνών οίκων, οι τόκοι που

«Γιατί 751 κι όχι 1.000; Θέλετε να μπούμε σε τέτοια «πλειοδοσία»; Αντέχει η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας υψηλότερο βασικό μισθό;»

Άλλα αυτό τελειώνει πια. Και ταμειακά οι Ελλήνες φορολογούμενοι θα πληρώνουν από το 2015-16 λιγότερα (33% λιγότερα!) από όσο πληρώσαν το 2013. Γιατί δεν θα υπάρχουν πια «υπόλοιπα» από τα προηγούμενα χρόνια.

■ Τα λάθη του ΕΝΦΙΑ έκαναν μεγάλη ζημιά στην κυβέρνηση. Ποιος είχε την ευθύνη; Το επιπλέον Στουρνάρα; Και ποιος τελικά θα τημωρηθεί;

Ενα σημαντικό λάθος έγινε, κι αυτό διορθώθηκε. Δεν το πλήρωσε τελικά ο κόσμος. Και μάλιστα με την ευκαιρία διόρθωσης του λάθους εκείνου, κάναμε και κάποιες πρόσθετες βελτιώσεις στο αρχικό. Οπως την έκπτωση στα μη πλεκτροδοτούμενα ένοικιαστα ή την απαλλαγή των «διατηρητέων». Κι ακόμα θα υπάρχει και πλήρης οδηγός από το υπουργείο, ώστε μόλις ανοίξει το σύστημα οι φορολογούμενοι να διορθώσουν λάθη που έκαναν οι ίδιοι κατά την πλεκτρονική υποβολή της δηλωσης.

Μην ξενάγτε πως για πρώτη φορά έκουμε πλεκτρονική χρέωση και πλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για το σύνολο των φορολογουμένων. Κι αυτό χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής. Και μάλιστα ενώ δεν παρήγει καμία αιδίοπτη βάση δεδομένων προηγουμένων.

Αλλά κι αυτά τα λάθη δεν θα τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Για όποιον έφταξε τα είπα ήδη στη Θεσσαλονίκη. Ομως, ασφαλώς δεν ευθύνεται ο προηγούμενος υπουργός.

■ Η τρόικα πρέπει τελικά να φύγει, κ. πρόεδρε; Πότε εκπιμάτε ότι θα γίνει αυτό; Και τη συνολική παρουσία της στη χώρα μας την κρίνετε θετικά ή αρνητικά;

Με τη λίξη του προγράμματος η τρόικα θα φύγει. Οπως έγινε στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να τελειώσει το πρόγραμμα και να γίνουμε ξανά «φυσιολογική» χώρα. Στόχος μας ήταν -και παραμένει- να γίνουν όλα όσα γίνεται ταχύτερα: γι' αυτό και βγάλαμε πρωτογενή πλεονάσματα πιο νωρίς απ' ότι προέβλεπε το πρόγραμμα...

Και στόχος μας, επίσης, είναι να μην χρειαστεί -ποτέ ξανά- να μπούμε σε τέτοιο

πληρώνουμε κάθε χρόνο δεν αντιστοιχούν σε χρέος που φτάνει το 176% του ΑΕΠ. Αντιστοιχούν σε χρέος που δεν ξε



■ Κάποτε είχατε καταγγέλει το μνημόνιο. Μετά όμως εφαρμόσατε το μνημόνιο. Τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος, τι λέτε για όλα αυτά; Πράγματι, είκα πει τότε, και το 2010 και το 2011, και μέσα στη Βουλή και απ' έξω, ότι ήταν «λάθος συνταγή» και «φαύλος κύκλος λιτόπτας και ύφεσης». Είχα μιλήσει για τους λάθος πολλαπλασιαστές του ΔΝΤ και ενάμιση χρόνο μετά με δικαίωσε το ίδιο το ΔΝΤ. Θα μπορούσα να στέκομαι από μακριά και να παρακολουθώ τη χώρα να βουλιάζει μέσα στον «φαύλο κύκλο» λέγοντας ότι «δικαιώνομαι!» Αντί γι' αυτό, προτίμησα να αλλάξω τη «συνταγή» και να σπάσω τον «φαύλο κύκλο». Και τώρα βγαίνουμε από την ύφεση και από την εποχή των μνημονίων. Προσέξτε όμως. Και τότε στήριζα -από την αντιπολίτευση- περικοπές σπάταλης που έπρεπε να γίνουν. Και τώρα, ως κυβέρνηση, ολοκληρώσαμε τη δημοσιονομική προσαρμογή. Και τότε στήριζα και πρότεινα διαρθρωτικές αλλαγές. Και τώρα, ως κυβέρνηση, κάναμε τις πιο τολμηρές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ. Και τότε κατήγγειλα τον λαϊκισμό που με το «λεφτά υπάρχουν» γονάτισε τη χώρα. Και τώρα σπάνουμε ξανά τη χώρα στα πόδια της, έχοντας απέναντί μας πάλι τον άκρατο λαϊκισμό που επικειρεί να τη γυρίσει στο «λεφτά υπάρχουν». Γ' αυτό νιώθω δικαιωμένος και τότε και τώρα: Τότε, γιατί αυτό που διαπίστωνα αποδείχθηκε σωστό. Και τώρα, γιατί γίνεται πραγματικότητα αυτό που επιδίωκα - η χώρα να ξανασταθεί στα πόδια της, μέσα στην Ευρώπη, που είναι το σπίτι της...
■ Κάποιοι λένε για τα «Ζάππεια» όπου δύνατε κι εσείς «μεγάλες υποσκέψεις»...

Μεγάλες τομές κάναμε τότε! Γ' αυτό και κάποιοι δεν μπορούν να τα ξεχάσουν εύκολα. Αν ήταν απλώς «λόγια του αέρα», θα είχαν ξεχαστεί προ πολλού. Άλλα ήταν μεγάλες τομές που τώρα έχουν γίνει μακροχρόνια κυβερνητική πολιτική: Τότε μιλήσαμε για πρώτη φορά για αξιοπόίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Κάποιοι θέλουσαν να βγάλουν και νόμο να το... απαγορεύσουν! Τώρα είναι πολιτική της κυβέρνησης. Τότε μιλήσαμε για σταδιακή μείωση δόλων των φορολογικών συντελεστών. Ήταν για πρώτη φορά που κόμμα στην Ελλάδα ζητούσε τη συνολική μείωση των φορολογικών συντελεστών! Δεν είπαμε ποτέ ότι

Κάπης

«Πριν ακόμα τις εκδογές και ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ό,τι πετύχαμε θα κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα. Προσέξτε: Την πολιτική ομαδότητα δεν είναι η κυβέρνηση που τη χρειάζεται. Είναι η χώρα που την έχει ανάγκη!»

θα γίνει σε μια μέρα ή σε έναν χρόνο και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης. Ομως έχουμε ήδη αρχίσει τις πρώτες φοροελαφρύνσεις και θα εξαγγείλουμε «οδικό χάρτη» για τη συνολική μείωση φορολογικών συντελεστών. Τότε είπαμε ότι σε μερικά χρόνια μπορεί να μπονειστεί το έλλειμμα. Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ στην Ελλάδα πις τελευταίες δεκαετίες! Μερικοί μάλιστα το χλεύασαν, αν θυμάστε...»

Ε, λοιπόν, βάσει του προγράμματος -που ήδη πιάνουμε όλους τους στόχους του- 2015, δηλαδί στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του, θα έχουμε σχεδόν μπονείσει το έλλειμμα!

■ **Γιατί θα ήταν «πολιτική αυτοκτονία» οι πρώτες εκλογές και όχι αναβάπτιση της λαϊκής εντολής ενόψει και της κρίσης μη διαπραγμάτευσης για το χρέος;**

Μα νομίζω ότι είναι προφανές: Για φανταστείτε τη σπιγμή που η χώρα ετοιμάζεται να βγει από το μνημόνιο να γίνουν εκλογές, με την αντιπολίτευση να ζητά να επιστρέψουμε ξανά σε όριο «παροχών»! Για σκεφτείτε, πριν ακόμα τις εκλογές, τι αναστάτωση που δημιουργήθει... Πού θα μας πάνε οι αγορές. Και πόσο πίσω θα μας πάει όλο αυτό... Η αίσθηση σταθεροποίησης της Ελλάδας που με τόσες θυσίες του λαού μας δημιουργήσαμε, θα ακυρωθεί. Η δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας θα ανατραπεί. Η αβεβαιότητα και η αστάθεια που θα ακολουθήσουν θα αποτελείσουν την ολική καταστροφή.

Πριν ακόμα τις εκλογές και ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ό,τι πετύχαμε θα κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα. Προσέξτε: Την πολιτική ομαδότητα δεν είναι η κυβέρνηση που τη χρειάζεται. Είναι η χώρα που την έχει ανάγκη!

Το 2012 χρειάστηκε να γίνουν εκλογές γιατί προηγουμένως εί-

«Και μόνο που είπαν για εξαγορές και εκβιασμούς είναι άθλιο, αισχρό και υβριστικό για τους Ελληνες βουλευτές»

«Η τρομοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ για την προεδρική εκλογή δεν περνάει»

χαν μπλοκάρει τα πάντα. Και γιατί με την πρόταση δημοψηφίσματος που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση η Ελλάδα κινδύνευε να βρεθεί εκτός ευρώ. Ομως στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν έγιναν τεράστιες αλλαγές που χώρα προχώρησε από κάθε άποψη. Υπέφερε, αλλά προχώρησε! Και πρέπει τώρα να ολοκληρώσει την προσπάθειά της. Οχι να «εκτροχιαστεί» τη σπιγμή που πάει να «απογειωθεί». Σε δλεγτικές εκλογές για «ανανέωση της λαϊκής εντολής» γίνονται κάθε τετραετία. Στην Ελλάδα ήταν σπάνια «εξαίρεση» αυτό που παντού αλλού είναι ο «κανόνας».

Πρέπει, λοιπόν, να γυρίσουμε στην «ομαλότητα» και σε αυτό: να έχουμε εκλογές στη λαϊκή τετραετία, όπως συμβαίνει σε δλεγτικές σταθερές δημοκρατίες. Εξάλλου, αυτό θέλει και η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας. Κάποιοι προσπαθούν να σύρουν τη χώρα σε εκλογές επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι η χώρα πλησιάζει να βγει από το μνημόνιο. Οπότε τι θα έχουν να καταγγέλλουν μετά;

■ **Ο κ. Τσίπρας σε συνέντευξή του στην «R» είχε δηλώσει ότι «δεν θα βρείτε τους 151 για τη ΔΕΗ και θα βρείτε τους 180»; Δίλιγε, επίσης, ότι «εκλογή κατεψυγμένου Προέδρου σημαίνει συνέχιση και ολοκλήρωση της καταστροφής»...**

Η προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ανωμαλία με αφορμή τη ΔΕΗ έπεισε στο κενό! Θυμάστε: Τι νομίζετε ότι θα συμβεί με την προεδρική εκλογή; Οταν σε κάθε σφυγμομέτρηση οι πολίτες δηλώνουν με συντριπτικά ποσοστά ότι δεν θέλουν πρώτες εκλογές κι όταν γύρω από την Ελλάδα φλέγεται το σύμπαν -και στην Ουκρανία και στη Συρία και στο Ιράκ και στη Λιβύη- πόσοι θα βρεθούν να διακινδυνεύουν την αποσταθεροποίηση της χώρας που θα βγαίνει από την κρίση και ενώ ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί πρόωρες εκλογές

■ **Εχετε τις 180 ψήφους για να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να αποτραπούν πρόωρες εκλογές; Είστε κοντά;**

Δεν μου αρέσουν οι «μεγάλες κουβέντες». Σας

λέω, όμως, ότι είναι πολύ πιθανότερο σήμερα απ' ότι ήταν μέχρι πριν από έξι μήνες. Και μάλλον θα είναι πολύ πιθανότερο μετά από δύο μήνες απ' ότι είναι σήμερα...

■ Η υποψηφιότητα Κουβέλη παραμένει «ζωτική»; Έχουν πέσει άλλα ονόματα στο τραπέζι;

Οπως καταλαβαίνετε, δεν θα σχολίασω υποψηφιότητες, ούτε μπορώ να μπω σε ονοματολογία, όσο κι αν εκτιμώ τα πρόσωπα που μου αναφέρετε.

■ Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι υπάρχουν εξαγορές ή απόπειρες εξαγορών και εκβιασμοί βουλευτών προκειμένου να φφίσουν για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς το σχολιάζετε;

Και μόνο που είπαν κάτι τέτοιο είναι άθλιο, αισχρό και υβριστικό για τους Ελληνες βουλευτές. Προσπαθούν να «τρομοκρατίσουν» τους βουλευτές, ώστε να μη βγει Πρόεδρος. Η τρομοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ δεν περνάει... Απλά, υποβαθμίζει ανεπίρεπτα την πολιτική μας ζωή.

■ Πολλά στελέκη και ψφοφόροι της Ν.Δ. εκφράζουν τη δυσαρέσκεια ότι «κυβερνάει» το ΠΑΣΟΚ. Ποια η σχέση σας με τον Ευάγγελο Βενιζέλο;

Ακούγονται κατά καιρούς διάφορα τέτοια και μέσα στο ένα κόμμα και μέσα στο άλλο: ότι στην κυβερνητική συνεργασία το ένα κόμμα δίθεν «καπελώνεται» από το άλλο. Δεν έχουν καμία βάση όλα αυτά. Απλούστατα, στην Ελλάδα δεν υπήρχε προηγούμενο τέτοιας μακροχρόνιας συγκυβέρνησης δύο διαφορετικών κομμάτων. Και μερικά πράγματα ξενίζουν πολλούς και από δω και από εκεί. Άλλα σε γενικές γραμμές γνωρίζουν όλοι τα όριά τους και σέβονται τις αντοχές της κυβέρνησης. Και φυσικά σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά ότι, παρά τις διαφωνίες μας, καταφέραμε να συνεννοθούμε με τον κ. Βενιζέλο. Να σας θυμίσω ότι δύο χρόνια πριν οι περισσότεροι πίστευαν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα βγάλει ούτε ένα εξάμινο! Σύντομα συμπληρώνει δυσόμισι χρόνια κι αν όλα πάνε καλά με την εκλογή Προέδρου θα ξαντλήσει την τετραετία. Είμαστε δύο διαφορετικά κόμματα, αναμφίβολα. Άλλα μπορούμε να συνεννοθούμε για το καλό του τόπου. Και μέσα σε σύντομο χρόνο καταφέραμε όσα έχουν γίνει παντού αλλού, αλλά εδώ σε μας δεν είναι γίνει για πολλές δεκαετίες.

■ Η λεγόμενη επανένωση της Κεντροδεξιάς με τι όρους θα έπρεπε να γίνει; Θα καλέσετε πίσω πρόσωπα; Σκέφτεστε τη συνεργασία με κόμματα;

Δεν μιλάμε για απλή «επανένωση!» Μιλάμε για ανασυγκρότηση της παράταξης με πγετικό ρόλο, ώστε να οδηγήσει στη Νέα Ελλάδα, στην Ελλάδα της νέας μεταπολίτευσης. Αυτό ήδη άρχισε εξάλλου. Και προφανώς θα ενώσει δυνάμεις και πρόσωπα που βρέθηκαν κάποια στιγμή «εκτός». Ή που δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν μαζί μας. Και τώρα νιώθουν κοντά μας... Είναι προσκλητήριο για όλους εκείνους που πιστεύουν στις αρχές μας και στηρίζουν τη δύσκολη προσπάθειά μας τώρα που δικαιώνεται και μπαίνει στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση της. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο σταθερή και πιο συμπαγής δύναμη αυτή τη στιγμή. Κράπτε όρθια την Ελλάδα και παραμένει συμπαγής και όρθια μέσα από τόσες δοκιμασίες. Πάνω σε αυτό το σουδαίο κεφάλαιο πρέπει να κτίσουμε την επόμενη μέρα, συσπειρώνοντας όλους εκείνους που θέλουν να κάνουμε μαζί το άλμα προς τα μπρος. Και πιστέψτε με, είναι πολλοί και μέρα με τη μέρα γίνονται περισσότεροι. Θα το δείτε σε λίγες μέρες που θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια μας.

■ Αν οι κάλπες δείξουν την ανάγκη ενός μεγάλου συνασπισμού, θα συνεργαζόταν η Ν.Δ. με τον ΣΥΡΙΖΑ;

Με ποιον απ' όλους τους ΣΥΡΙΖΑ; Με εκείνου που λέει ότι θα βγει από το ευρώ ή με εκείνου που λέει ότι θα παραμείνει; Ή με εκείνου που

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Δεν μιλάμε για απλή «επανένωση!» Μιλάμε για ανασυγκρότηση της παράταξης με πγετικό ρόλο, ώστε να οδηγήσει στη Νέα Ελλάδα, στην Ελλάδα της νέας μεταπολίτευσης. Αυτό ήδη άρχισε εξάλλου. Και προφανώς θα ενώσει δυνάμεις και πρόσωπα που βρέθηκαν κάποια στιγμή «εκτός». Ή που δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν μαζί μας. Και τώρα νιώθουν κοντά μας»

ΣΥΡΙΖΑ

«Το περίεργο είναι ότι όλους αυτούς τους ανότοτους ισχυρισμούς, ότι τάχα η Χρυσή Αυγή «διώκεται για τα φρονήματά της», τους καλύπτει κάθε φορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντός κι εκτός Βουλής. Δημόσια! Τέτοιος καιροσκοπισμός...»

ΤΣΙΡΚΟ

«Μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν «μεγάλος συνασπισμός». Μάλλον το... «Μεγάλο μας ταίριο» θα θύμιζε!»

ακόμα το... σκέπτεται; Με εκείνον που λέει ότι θα μας γυρίσει πίσω εκεί που ήμασταν ή με εκείνον που προσπαθεί να πέσει ότι δεν θα τα αλλάξει όλα; Με εκείνον που λέει ότι θέλει να διαλύσει το ΝΑΤΟ ή με εκείνον που λέει ότι για την ώρα δεν πρέπει, ίσως αργότερα, θα δούμε; Κάτι τέτοιο, λοιπόν, δεν θα ήταν «μεγάλος συνασπισμός». Μάλλον το... «Μεγάλο μας ταίριο»»

■ Μερικοί στον ΣΥΡΙΖΑ ενοχλούνται πολύ όταν βγάζετε αυτή την ειρωνεία σε βάρος τους. Δείχνει αυτό «αντιπάθεια» εκ μέρους σας;

Οχι βέβαια! Σας θυμίζω, όμως, ότι για πολλές δεκαετίες ο Αριστερά εξαντλούσε την ειρωνεία της σε βάρος της δικής μας παράταξης και μάλιστα πολλές φορές στα όρια της κακοθείας. Τώρα που τους ανταποδόθουμε την ειρωνεία, και μάλιστα πολύ πιο αθώα απ' ότι έκαναν εκείνοι, δεν το αντέχουν. Οταν σε κάθε την που λένε να μπλέκονται συνεχώς, λένε τα πάντα και άλλα τινά, τα αυτά και τα ανάποδα και κάποια άλλα ακόμα, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ειρωνευτούμε.

Και το δυσκολότερο: να τους πάρουμε στα σοβαρά...

Δεν υπάρχει καμία «αντιπάθεια». Πολλές φορές μου γίνονται και συμπαθείς όταν πασχίζουν να μαζέψουν τα ασυμμάχητα. Άλλα να διαχειριστούν τη χώρα δεν μπορούν. Να σταθούν στην Ευρώπη δεν το μπορούν.

Και το χειρότερο: Μπερδεύουν ακόμα τα ξεφισμένα σύμβολα μιας Αριστεράς που χρεοκόπησε από χρόνια με τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα που έχει ήδη φύγει μπροστά έπει φωτός.

Η εμμονή τους με το ΝΑΤΟ η είναι; Η αποστροφή τους προς τη σημερινή Ευρώπη δεν είναι; Τα τριποκομικά και λατινο-αμερικάνικα «κολλήματά» τους είναι;

Μοιάζουν με πάρκο ιδεολογικών «δεινοσιάρων», αληθινό «Τζουράσικ Πάρκ!»

Μέσα στο οποίο περιφέρονται διάφοροι «Δον Κιχύτηδες» που κυνηγούν «ανεμόμυλους», νομίζοντας ότι σκοτώνουν «δράκους» από το παρελθόν. Κι από πίσω τους τρέχουν διάφοροι που παριστάνουν τους «Σάντος Πάντσα» και προσπαθούν, δίθεν, να τους συμμαζέψουν. Θέλετε να το πείτε αυτείο; Θέλετε να το πείτε τραγικό; Πάντως σοβαρό δεν είναι.

■ Εναν χρόνο μετά τη δολοφονία Φύσσα, πώς εκτιμάτε τις πολιτικές και δικαιοπικές εξελίξεις σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή; Σας προβληματίζει ότι στις ευρωεκλογές διαπήρησε υψηλά ποσοστά, παρά τα όσα μεσολάβησαν;

Σας θυμίζω ότι οι περισσότεροι προεξόφλουσαν στις ευρωεκλογές διψήφιο ποσοστό για τη Χρυσή Αυγή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η δυναμική τους ανακόπηκε! Ο κόσμος κατάλαβε αυτό που εμείς το λέγαμε από την αρχή: Ότι είναι επικίνδυνοι. Και τώρα βγαίνουν και τους καταγγέλλουν ως «εγκληματίη οργάνωση» ακόμα και πρών «δικοί τους». Τους αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε, με σταθερότητα και με απόλυτη προσήλωση στη συνταγματική νομιμότητα. Γιατί η δημοκρατία μπορεί να νικήσει τους εχθρούς της αλλά δεν πρέπει ποτέ να γίνει ίδια με αυτούς. Η δημοκρατική νομιμότητα είναι πάνω απ' όλα! Κι αυτό ισχύει προς όλες τις κατευθύνσεις.

Τώρα ο πολιτική μας άρχισε να αποδίδει. Κι όσο η κατάσταση στη χώρα θα εξομαλύνεται και η ανάκαμψη θα επιστρέψει, τόσο θα ξεφουσκώνουν τα ποσοστά τους. Το περίεργο είναι ότι δύο αυτούς αυτούς τους ανότοτους ισχυρισμούς, όπι τάχα η Χρυσή Αυγή «διώκεται για τα φρονήματά της», τους καλύπτει κάθε φορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντός κι εκτός Βουλής. Δημόσια! Τέτοιος καιροσκοπισμός...

■ Πώς θα χαρακτηρίζετε τις σχέσεις σας με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας;

Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Βέβαια, για παράδειγμα στο Κυπριακό, δεν παραιτούμαστε από τις θέσεις μας και δεν παραιτούνται από τις δικές τους. Ομως και ο δύο πλευρές κάνουμε προσπάθεια να διαπροθεί πίσω κλίμα μεταξύ μας χωρίς «αναταράξεις», ενόψει και των μεγάλων προκλήσεων που εμφανίζονται στη γειτονιά μας. Κι οι δύο χώρες βλέπουν τι γίνεται δίπλα τους και δεν έχουν καμία διάθεση να διαταράξουν την πρεμία που επικρατεί μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια.

■ Πόσο πιθανή θεωρείτε μια λύση στο Κυπριακό μετά τις νέες προκλήσεις