

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Πίσω ολοταχώς!

ΤΟΥ Ι.Κ.
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΧΘΕΣ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑ υπερήφανος ως πατέρας. Ακούγοντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εξαγγέλλει το «κυβερνητικό πρόγραμμα» του κόμματός του στη ΔΕΘ, συνειδητοποίησε ότι τόσα χρόνια στο σχολείο τα παιδιά μου δεν έγραφαν εκθέσεις ιδεών.

ΕΓΡΑΦΑΝ κυβερνητικά προγράμματα.

ΜΗ ΓΕΛΑΤΕ όμως. Ακόμη και μια έκθεση ιδεών είναι χρήσιμη στην πολιτική. Επιτρέπει τουλάχιστον να καταλάβουμε τις ιδέες εκείνου που τις εκθέτει.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΘΩ λοιπόν στο τζάμπα ρεύμα, δωρεάν φάρμακα, νέα επιδόματα, κουπόνια διατροφής, δώρα Χριστουγέννων και αυξήσεις μισθών που μοίρασε απλόχερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΘΩ στα χρέη που θα διαγράψει και σε άλλα που θα χαρίσει.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΘΩ σε πρωτόλειους αριθμητικούς υπολογισμούς, ούτε σε γραφικές πολιτικές εικασίες.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΘΩ καν στην επίκληση της αυτοδυναμίας ως έσχατη καταφυγή αισιοδοξίας.

ΟΥΤΩΣ Η ΆΛΛΩΣ, δεν είναι ο πρώτος που παίζει αυτό το παιχνίδι. Ο Παπανδρέου διαβεβαίωνε αρειμανίως ότι «λεφτά υπάρχουν!» και ο Σαμαράς είχε λύσει τα οικονομικά προβλήματα του τόπου σε δυοτρία Ζάππεια.

ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΗ ο Τσίπρας ακολουθεί απλώς την παραδοσιακή πατέντα όσων στην πολιτική εύκολα τάζουν και δύσκολα βάζουν.

ΘΑ ΣΤΑΘΩ ΟΜΟΣ στην κεντρική ιδέα που διαπερνούσε την παρέμβασή του.

ΠΟΙΑ ΉΤΑΝ ΑΥΤΗ; Πώς με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση η Ελλάδα θα γυρίσει πίσω στο 2009.

ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΑΝ ΤΟΤΕ. Οι μισθοί, οι συντάξεις, τα εργασιακά, τα ελλείμματα... Οι απολυμένοι θα ξαναπροσληφθούν και οι τυφλοί θα ξαναβρουν το φως τους. Ακόμη και το χρέος θα γυρίσουμε πίσω. Σαν να μην συνέβη τίποτα.

ΚΑΙ ΤΟΤΕ όλα θα είναι ξανά όπως πριν.

ΣΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ που, αν κατάλαβα καλά, θα περάσουν στα χέρια μιας μελλοντικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ίσως το μόνο νέο στοιχείο που προστίθεται στη δοκιμασμένη συνταγή της χρεοκοπίας – μάλλον για να την κάνει πιο αναπόφευκτη!..

ΒΡΙΣΚΩ ΤΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ λίγο θλιβερή για έναν νέο πολιτικό κι ένα κόμμα που διατυπωνίζει ότι ανήκει στον προοδευτικό χώρο.

ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2009 ήταν ίσως μια πλουσιότερη αλλά όχι μια καλύτερη χώρα. Μπορεί αρκετοί να ζούσαν καλύτερα, αλλά είναι η Ελάδα που χρεοκόπησε.

ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΛΛΑΔΑ που αφήσαμε πίσω μας αμετάκλητα ακριβώς επειδή χρεοκόπησε, ακόμη κι αν είχε καλύτερες συντάξεις, πλουσιότερα επιδόματα και υψηλότερο βασικό μισθό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ με μεγαλύτερη σαφήνεια από ποτέ έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το σύνθημα «πίσω ολοταχώς!».

ΑΣΦΑΛΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣΕΙ κάποιους απελπισμένους ή δυστυχισμένους. Δύσκολα όμως θα τον ακολουθήσει συνολικά η ελληνική κοινωνία.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ότι οι λαοί δεν αυτοκτονούν. Είναι ότι και οι κοινωνίες δεν αναπαλαιώνονται.

jpretenteris@dolnet.gr