

Μιχάλης Πιτσιλίδης
Εκδότης του περιοδικού
«Life Positive»



Ο λαϊκισμός κοστίζει ακριβά στην Ελλάδα

ΤΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ομόλογο που εξέδωσε η ελληνική κυβέρνηση στις 24 Σεπτεμβρίου διατέθηκε στις αγορές με επιτόκιο 6,1%. Το επιτόκιο γι' αυτό που εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου ήταν 5,6%. Δυστυχώς πιάση είναι ελαφρώς ανοδική και, βέβαια, το επιτόκιο 6,1% είναι 4 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 2% με το οποίο μας δανείζουν οι «τοκογλύφοι Ευρωπαίοι».

Το 2015 χρειαζόμαστε 16 δισ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση ισόποσων ομολόγων που λήγουν. Αν τα δανειστούμε με επιτόκιο 6% και όχι από τους εταίρους με 2%, τότε αυτό θα σημαίνει ένα επιπλέον κόστος στις πλάτες μας περίπου 6,5 δισ. ευρώ στη δεκαετία ή 640 δισ. ευρώ το χρόνο ή 55 εκατ. ευρώ το μήνα, για τα οποία θα απαιτηθούν είτε νέοι φόροι είτε αντίστοιχες περικοπές στις δαπάνες του Δημοσίου. Μα, θα σκεφτεί κανείς, γιατί κάνουμε τέτοιες σκέψεις; Ποιος δανείζεται με 6%, όταν μπορεί να δανειστεί μόνο με 2%;

Κι όμως! Η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, τελώντας σε πλήρη άγνοια και σύγχυση από το συστηματικό αποπροσαντολισμό, απαιτεί να αποχωρήσει η τρόικα και να τελειώνουμε με τα Μνημόνια. Ετσι, πιστεύουν οι αφελέστεροι, θα γυρίσουμε σιγά σιγά το ρολό στα χρόνια της κραιπάλης και της ζωής με δανεικά.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, κάνει το τραγικό λάθος, πιεσμένη ασφυκτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, να επιμένει σε ένα success story που πιστοποιείται με την απομάκρυνση της τρόικας και την επιστροφή στις αγορές. Μα είναι δυνατό να πιστέψει κανείς ότι οι δανειστές θα αφήσουν στην... καλή πρόθεσή μας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του χρέους των τριών και πλέον εκατοντάδων δισ. ευρώ για να παίξουν κι αυτοί ένα μικρό ρόλο κομπάρου στο έργο success story;

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, δέσμιος του ακατάσχετου λαϊκισμού και της σταλινικής νοστροπίας, αναλόγως για ποια συνιστώσα μιλάμε, ομνύει στη μονομερή κατάργηση του χρέους, έτοιμος όμως να συμβιβαστεί και να επιβάλει ακόμα σκληρότερα Μνημόνια. Μόνο που, κατά την προσφιλή μέθοδο που δίδαξε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τα πράγματα θα αλλάξουν όνομα και όχι ουσία.

Τα νέα Μνημόνια θα λέγονται π.χ. ΜΕΡΗΑ (Μέτρα Εφαρμογής Ρίτρας Ανάπτυξης) ή κάπως έτσι... Γιατί, βέβαια, στην παραμικρή κίνηση του βλεφάρου του Αλέξη Τσίπρα προς την κατεύθυνση μονομερών ενεργειών, το επιτόκιο 6% στις αγορές θα γίνει 16% ή 26% σε μια νύχτα - για να μην πω ότι θα κλείσουν εντελώς οι πόρτες...

Η κυβέρνηση, για να επιστρέψουμε στο σήμερα, κάνει λάθος που επιζητεί, για λόγους εντυπωσιασμού, την πρωική έξοδο στις αγορές. Αν συνεχιστεί αυτό το παραμύθι, δεν βρισκόμαστε πολύ μακριά από την πρώτη φωνή που θα υψωθεί σε κάποιο από τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια και θα λέει: «Μα, αφού αυτοί επιμένουν να δανείζονται με 6% και 7%, εμείς γιατί τους δανείζουμε με 2%;». Ελα ντε! ■