



«Λαϊκό, είναι ό,τι είναι εφικτό και λαϊκισμός είναι το ευκταίο»

Ο λαός ζήτησε κοινωνική πολιτική και η Κυβέρνηση προσφέρει λαϊκισμό

● Οι νέοι υπουργοί λαϊκίζουν ασυστόλως χωρίς να προσφέρουν λύσεις ● Απαράδεκτες οι τηλεοπτικές συζητήσεις που ευτελίζουν την πολιτική ζωή ● Ευτελίζονται καθημερινά οι δημοσιογράφοι και η δημοσιογραφία

Οι τελευταίες ευρωεκλογές έδειξαν και έστειλαν μήνυμα στην Κυβέρνηση, ότι οι αντοχές του λαού εξαντλήθηκαν και ότι χρειάζεται πλέον κοινωνική πολιτική για την ανάκουφισή του. Φαίνεται, όμως, ότι ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του διάβασαν ανάποδα το μήνυμα του λαού και αντί κοινωνικής, πολιτικής του προσφέρουν λαϊκότητα! Βεβαίως, είμαι απ' αυτούς που δέχονται τον λαϊκισμό και δεν τον απορρίπτω, όπως πολλοί, οι οποίοι παριστάνουν τους έξυπνους και όχι μόνον τον καταδικάζουν αλλά και κακίζουν όσους τον επιθυμούν! Είναι όμως αφελείς και κακόδοξοι. Λαϊκό, είναι ό,τι είναι εφικτό και βιώνεται από τα λαϊκά στρώματα. Και λαϊκότικο είναι το ευκταίο! Δηλαδή, ο πόθος των απλών ανθρώπων του λαού για μια καλύτερη ζωή! Δυστυχώς, η Κυβέρνηση, παρά τις όποιες επιτυχίες της για την διάσωση του συστήματος και των συμφερόντων του, δεν κατόρθωσε ως τώρα να προχωρήσει σε μια κοινωνική πολιτική που ν' ανακουφίσει τα λαϊκά στρώματα, που υποφέρουν! Έτσι, ίσως και από ανικανότητα των στελεχών της,

όχι μόνον δεν προσφέρει το λαϊκό και αυτονόητο, αλλά τα νέα πρόσωπα που μπήκαν με τον ανασχηματισμό στην Κυβέρνηση, λαϊκίζουν ασύστολα, προκαλώντας μεγαλύτερα προβλήματα!

Ιδιαιτέρως οι βουλευτές που εκλέγονται στη Β' Αθηνών έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ελευθεριότητας, που προσβάλλει τη λογική και τα όρια του πολιτικού λόγου. Έκπληκτοι παρακολουθούμε στα κανάλια τα όσα λένε καθ' υπερβολή και νοιώθουμε το συναίσθημα της αποστροφής, όταν η συζήτηση αγγίζει τα όρια της γελοιότητας!

Βεβαίως, φταίμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, που αφήσαμε να δημιουργηθεί κενό και δώσαμε τη δυνατότητα στους πολιτικούς και άλλους να παριστάνουν τους δημοσιογράφους, τους σχολιαστές, τους κριτικούς και τους ελεγκτές, ενώ θα έπρεπε αυτοί να ασκούν πολιτική και να ελέγχονται! Τέτοια χαρούζα στην πολιτική ζωή του τόπου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και οι συζητήσεις στα κανάλια, σε δεκάδες ομοειδείς εκπομπές, από τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα καθημερινώς, δίνουν την εικόνα του καφενείου της γειτονιάς και του χωριού, όπου ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν! Χώρια που γίνονται φυτώρια για να δημιουργούνται τηλεοπτικά νούμερα και γελωτοποιοί...

Το δυσάρεστο συμπέρασμα που προκύπτει απ' αυτήν την άθλια κατάσταση είναι ο διασυρμός της δημοσιογραφίας και των δημοσιογράφων που εκτίθενται και γίνονται ρεζλι, δηλαδή ρόμπες, κατά το κοινώς λεγόμενο!

Τουλάχιστον δεν κρατούν τα προσχήματα;