



Ο λαϊκισμός κερδίζει ξανά έδαφος

ΒΑΣΙΛΗΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ >



«Μέτρον άριστον». Μια φράση που θα έπρεπε να την ξέρουν τόσο καλά οι Ελλήνες, αφού πρόκειται για μια κληρονομιά ανεκτίμητη. Όπως και η λαϊκή έκφραση «τα παθήματα, γίνονται μαθήματα».

Αλλιώς, στην Ελλάδα δεν έχουν φροντίσει να μάθουν ούτε ότι το μέτρο οδηγεί στην επιτυχία, ούτε και πως όταν στο παρελθόν έχουν συμβεί τόσα δεινά, θα έπρεπε να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί.

Είπετα από έξι πολύ οκληρά χρόνια θα περίμενε κανένας μια διαφορετική Ελλάδα, τουλάχιστον όχι εκείνη που προκάλεσε την καταστροφή. Θα πίστευε κάποιος ότι τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και ο λαός θα έχουν γίνει πολύ ωριμοί και ποιο σφορί για να αντιμετωπίσουν ανάλογες καταστάσεις.

Και το κυριότερο: Θα έπρεπε λογικά να βάλει τον άκρατο λαϊκισμό στο χρονοντόπαιο της ιστορίας. Έναν λαϊκισμό που οδήγησε στην χρεοκοπία μια χώρα, που οποία είχε πολλές δυνατότητες να αναπτυχθεί με μια βιώσιμη ανάπτυξη και με μια οικονομία που θα στηρίζεται σε γερές βάσεις.

Δυστυχώς, οι λογικές που καταδύκαστηκαν στο παρελθόν επανέρχονται και απειλούν ξανά. Κι όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση ή από περιθωριακά κόμματα που δεν έχουν να χάσουν τίποτε υποσχόμενα τα πάντα και σε όλους. Άλλα και από την κυβέρνηση, από υπουργούς μικρόνες και θεσμήρες, οι οποίοι φοβούνται το πολιτικό κόστος, βάζοντάς το πάνω από το εθνικό συμφέρον.

Δυστυχώς οι λογικές που καταδύκαστηκαν στο παρελθόν επανέρχονται και απειλούν ξανά. Κι όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση ή από περιθωριακά κόμματα που δεν έχουν να χάσουν τίποτε υποσχόμενα τα πάντα και σε όλους

Χαρακτηριστική περίπτωση πολιτικού προσωπικού που αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων, είναι το θέμα που έχει προκύψει με την αξιολόγηση των υπαλλήλων στους δήμους και με τον έλεγχο των πιστοποιητικών τους.

Το πρώτο δείγμα γραφής για τον τρόπο που θα ασκήσει εξουσία στην Περιφέρεια έδωσε ο Ρένα Δούρου. Αρνητή να εφαρμόσει τους νόμους, προτροπή στους δημάρχους να «αντισταθούν» στην αξιολόγηση και μια νοοτροπία του παρελθόντος που προβλέπει υπόγειες συμφωνίες με τους συνδικαλιστές, ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. «Θα κάνουμε δική μας αξιολόγηση», διαμηνύουν οι δήμαρχοι και κατηγορούν τους πολιτικούς που έκαναν διορισμούς. Μα γιατί δεν έκαναν τόσα χρόνια αξιολόγηση του προσωπικού που προσέλαβαν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι δήμοι να είναι χρεοκοπημένοι;

Ο λαϊκιστικός λόγος και τα πολιτικά «deals» ώστε να μη χάσει κανείς την εξουσία του, ακόμη κι αν χαθεί πιο κάτω. Και μαζί μ' αυτούς συμπαρατάσσεται και ο υπουργός Εσωτε-

ρικών, Αργ. Ντινόπουλος, που θα έπρεπε να πρωτοστατεί στην ανατροπή των κακών κειμένων της Αυτοδιοίκησης. Πρώπων δήμαρχος, όμως, κι ο ίδιος και αντίπαλος στη Β' Αθήνας του υπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης, Κυρ. Μποστάκη, βάζει πάνω απ' όλα την πολιτική του επίβιωση, αφού βλέπει ότι οι εκλογές πλησιάζουν.

Μαζί με όλα αυτά, αίφνης η πλειοδοσία υποσχέσεων είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Τάζουν διαγραφή χρεών, ακόμη και από τους επαγγελματίες φοροφυγάδες. Μιλούν για σεισάχθεια, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν επιταγές χωρίς αντίκριση. Το «Τσοβόλα δώσο' τα όλα» αντικαταστάθηκε από το «Αλέξη δώσο' τα όλα».

Απειλούντων δανειστές με μονομερείς διαγραφές του εξωτερικού χρέους, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο θα είναι καταστροφικό. Κλείνουν το μάτι σε όλες τις συνδικαλιστικές ομάδες, που απαιτούν να επιστρέψει η Ελλάδα στην εποχή των «παχιών αγελάδων».

Και η κυβέρνηση φοβούμενη μόνως μείνει πίσω στις εξαγγελίες, αρχίζει να ανοίγει το πουγκί που με τόσο κόπο και τόσες θυσίες μισογέμισε την τελευταία διετία.

Κάπως έτοις ξεκινά, όπως, όλα δείχνουν, μια μακρά προεκλογική περίοδος, στην οποία είναι δεδομένο ότι θα επικρατήσει ο άκρατος λαϊκισμός. Αυτός που έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από την απόλυτη χρεοκοπία. Το ζήτημα είναι ένα: Υπάρχουν ακόμη υγιείς πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις να αντισταθούν στο «τέρας»;