

Συζητήσεις στην ΕΕ για τό μεταναστευτικό

του Παναγιώτη Μποκοβού

Η Σύνοδος Κορυφής –τυπικά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο– των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθε στις 23/4 για να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, προς Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία, συνεκλήθη μάλλον βιαστικά, υπό την πίεση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ανθρωπιστικών οργανώσεων και ύστερα από τούς μαζικούς πνιγμούς επίδοξων λαθρομεταναστών που σημειώθηκαν στη Μεσόγειο, κατά τούς πρώτους μήνες του 2015. Πολλοί κατηγορήσαν την ΕΕ για αναληθσία, ιδίως όταν πνίγηκαν 800-900 μετανάστες που ήταν κλειδωμένοι στα άμπάρια ενός σαπιοκάραβου που ξεκίνησε από τη Λιβύη, με προορισμό την Ιταλία και από εκεί άλλους επίγειους παραδείσους της Ευρώπης. Προφανώς δεν εκπλήττεται κανείς για την κτηνωδία των διακινητών που επί σειρά ετών κερδίζουν εκατομμύρια δολλαρίων ή ευρώ με την έγκληματική συμπεριφορά τους, ούτε για την αφέλεια των ρακένδυτων ταξιδιωτών που πιστεύουν όσα τούς λένε «κάποιοι» και οι μεταφορείς τους, περί ευρωπαϊκών παραδείσων. Διερωτόμαστε όμως, που βρίσκουν τά χρήματα για την άμοιβή των διακινητών –3000-5000 ευρώ–τό άτομο, πάμπτωχο άνθρωποι που τά ποσά αυτά στίς χώρες τους είναι μυθώδη. Υποπτεύομαι ότι «κάποιοι», μουσουλμάνοι και αυτοί, όπως και οι διακινούμενοι, καταβάλλουν τίς άμοιβές-είσιτήρια, εκπληρώνοντας τούς σκοπούς συγκεκριμένου σχεδίου. Αυτοί οι «κάποιοι» ίσως είναι οι ίδιοι –πλούσιοι Άραβες ή πλούσιες σέ πετρέλαια άραβικές χώρες– που άποδεδειγμένα χρηματοδοτούσαν την Άλ Κάιντα, καθώς και τούς τζιχαντιστές. Πάντως, συνολικά, πρόκειται για χορό δισεκατομμυρίων δολλαρίων που προκαλούν τά κράτη-μέλη της ΕΕ, σέ διενέργεια έμπιστευτικών έρευνών.

Η βιασύνη στή σύγκληση της Συνόδου Κορυφής άποτυπώθηκε στά συμπεράσματά της που άποτελούν συρραφή έφαρμοζόμενων ή κατά καιρούς προτεινόμενων μέτρων που έν πολλοίς άποτελούν εύχολόγιο, άφου δεν φτάνουν στή λήψη έπώδυνων μέτρων. Δεν τολμούν νά αναφερθούν σέ ναυτικά άποκλεισμό της Τουρκίας και της Λιβύης, τίς δύο χώρες άπό τίς όποιες ξεκινούν βασικά οι λαθραίοι ταξιδιώτες άπό Άσία και άπό Άφρική. Η Τουρκία είναι συντεταγμένο κράτος, αλλά δεν έφαρμόζει τίς συμφωνίες με την ΕΕ, για έπαναπρόωθηση των λαθρομεταναστών.

Άντίθετα διευκολύνει και αυτούς και τούς διακινητές τους. Στή Λιβύη δεν ύφίσταται κράτος, αλλά ομάδες άτάκτων ένόπλων των διαφόρων φυλών. Άρα δεν μπορεί νά γίνει καμμία συζήτηση, αλλά είναι δυνατός ένας ναυτικός άποκλεισμός, με πολεμικά σκάφη πλοίο των άκτών που θά άπαγορεύουν τή διέλευση και όσους τυχόν διασώζουν θά τούς άποβιβάζουν στίς άκτές άπό όπου ξεκίνησαν. Άντί όλων αυτών, προτείνει ή Σύνοδος, νά ενισχύσουμε ένεργά τίς προσπάθειες του ΟΗΕ για τήν άποκατάσταση κρατικής έξουσίας στή Λιβύη, δηλαδή νά περιμένουμε μερικές δεκαετίες, όπως και στήν Κύπρο. Έξωπραγματικό εύχολόγιο. Η Σύνοδος ζητά νά καταστρέφονται τά πλοία-πλοιάρια των διακινητών προτού χρησιμοποιηθούν. Στή Λιβύη ίσως μπορεί νά γίνει. Στήν Τουρκία θά θεωρηθεί πολεμική ένέργεια έναντίον της.

Η Σύνοδος προτείνει νά αντιμετωπιστεί τό πρόβλημα της μετανάστευσης τοπικά, με ύποστήριξη προς χώρες, όπως ή Τυνησία, ή Αίγυπτος, τό Σουδάν, τό Μάλι, ό Νίγηρας, ώστε νά έπιτηρούν και νά έλέγχουν τά σύνορά τους για νά άποφευχθεί ή πρόσβαση μεταναστών στίς άκτές της Μεσογείου. Καί αυτό άποτελεί εύχη. Όρθή πρόταση άποτελεί ή αντιμετώπιση της οικονομικής έξαθλίωσης στίς χώρες αυτές, με τή δημιουργία περιφερειακών προγραμμάτων άνάπτυξης και προστασίας για τή Β. Άφρική και τό Κέρας της Άφρικής. Πλήν άπαιτεί δισεκατομμύρια ευρώ και μερικά χρόνια

Η συνέχεια στην τελευταία σελίδα

Η συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Συζητήσεις στην ΕΕ για τó μεταναστευτικό

του Παναγιώτη Μποκοβού

για την ύλοποίησή τους. Αυτά άφοροῦν καί ἐξυπηρετοῦν κυρίως τήν Ἰταλία καί δευτερευόντως Μάλτα καί Ἰσπανία. Γιά τούς οἰκονομικά ἐξαθλιωμένους Ἀσιάτες –Πακιστανούς, Ἀφγανούς, Σύρους– πού μέσω Τουρκίας καταφθά- νουν στήν Ἑλλάδα ὡς τσουνάμι, οὐδέν προτείνεται.

Ἡ Σύνοδος Κορυφῆς θυμῆθηκε καί τήν ἐσωτερική ἀλληλεγγύη καί πρότεινε πιλοτικό πρόγραμμα γιά τή με- τεγκατάσταση τουλάχιστον 5.000 προσφύγων, ἀπό τό νό- το στόν βορρά. Στό κείμενο συμπερασμάτων πού χρησι- μοποιῶ, ὑπάρχει αὐτή ἡ διάταξη, ἐνώ ἄλλες πληροφορίες λένε ὅτι ἀποσύρθηκε, μᾶλλον ὡς γελοία. Δέν γίνεται μνεία γιά ἀλλαγὴ τῶν συνθηκῶν τοῦ Δουβλίνου, πού με- ταβάλλουν τίς νότιες χώρες ὑποδοχῆς σέ ἀποθηκῆς λα- θρομεταναστῶν καί τῆς δυστυχίας Ἀσίας καί Ἀφρικῆς, ἐνώ κάπου γίνεται μνεία γιά καταγραφή τῶν λαθρομετα- ναστῶν καί λήψη δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων, ὥστε νά μποροῦν οἱ ἔξυπνοι βόρειοι νά ἐπιστρέφουν στά κορόϊδα τοῦ νότου, ὅσους συλλαμβάνουν στά ἐδάφη τους.

Ἡ Σύνοδος προτείνει –δηλαδή εὔχεται– νά ἐπιστρέ- φουμε περισσότερους λαθρομετανάστες στίς χώρες προ- ἐλευσῆς τους, μᾶλλον μέ τή θέλησή τους, γιατί δέν ἀνα- φέρεται σέ μαζικές ἀπελάσεις, ἂν καί οἱ δύο αὐτοὶ τρόποι εἶναι σχεδόν ἀνεφάρμοστοι καί λίγοι ἐπιλέγουν τήν ἐπι- στροφή στίς πατρίδες τους, καίτοι προσφέρονται οἰκονο- μικά κίνητρα, π.χ. ἀεροπορικά εἰσιτήρια καί μετρητά.

Θά μπορούσε ἡ Σύνοδος Κορυφῆς νά υἱοθετήσῃ σκληρά καί ἀποτελεσματικά μέτρα –στρατιωτικοῦ χαρα- κτήρα μοιραίως– νά προωθήσῃ τήν κατάργηση τῶν συνθηκῶν τοῦ Δουβλίνου καί τήν ἐσωτερική ἀλληλεγγ- γύη καί νά ἀποφασίσῃ μιά γιά πάντα γιά τήν τύχη τῶν λαθρομεταναστῶν καί τήν ἐκδίωξή τους ἢ τή δίκαιη κα- τανομή τους σέ ὅλες τίς χώρες-μέλη. Δυστυχῶς παρέ- μεινε στό εὐχολόγιο καί στίς ἀνθρωπιστικές διακηρύ- ξεις πού ἱκανοποιοῦν κάποιους κύκλους, ἀλλά δέν λύ- νουν τό πρόβλημα. Οἱ ἀρχηγοὶ κρατῶν καί κυβερνήσε- ων, συνηθίζουν νά κουκουλώνουν τά καυτά προβλήμα- τα τῆς ΕΕ καί τῆς Εὐρωζώνης καί γι' αὐτό φτάσαμε στό σημερινό σημεῖο, νά χλευάζουν οἱ λαοὶ τῆς ΕΕ, ἀπέχον- τας ἀπό τίς ἐκλογές γιά τó Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί ἀναδεικνύοντας ἀντιευρωπαϊκά κόμματα.

Εὐτυχῶς ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ζ.- Κ. Γιούνκερ, ἀντιλήφθηκε τίς ἀδυναμίες τῶν συμπερα- σμάτων τῆς Συνόδου Κορυφῆς, τά ὅποια χαρακτήρισε ἐλλιπῆ καί ὁμιλώντας στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλω- σε ὅτι θά καταθέσῃ στίς 13 Μαΐου πρόταση γιά καθιέρωση ἐνιαίου συστήματος ἐπανεγκατάστασης προσφύγων σέ ὅλη τήν ΕΕ, ἐνώ ὁ ἀρμόδιος Ἐπίτροπος Δ. Ἀβραμόπουλος τόνισε στήν ἴδια συνεδρίαση, ὅτι θά πρέπει νά ἐξετάσουμε τή λειτουργία τῆς συνθήκης τοῦ Δουβλίνου.