

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟ ΛΑΪΚΙΣΜΟ»

► Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ, αναλύει στην «Α» το όραμά του για την ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς, αναφέρεται στην επόμενη ημέρα του κόμματός του και ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της



Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να μετασχηματιστεί ώστε να εκπροσωπήσει και πάλι τους προοδευτικούς πολίτες, δηλώνει στην «Α» ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του κόμματος στο κρίσιμο συνέδριο του Ιουνίου. Αποκρυσταλλώνοντας το όραμά του για την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς, ως εκφραστής της νέας γενιάς, εξάρει την ανάγκη «να θεμελιωθεί ξανά η χώρα μέσα από δημοκρατικές δομές και αντιλήψεις». Ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στις διαπραγματεύσεις και χαρακτηρίζει «μπλόφα» την αναφορά του πρωθυπουργού για δημοψήφισμα, υπενθυμίζοντας ότι παλαιότερα ο ίδιος είχε αποδοκιμάσει τον Γ. Παπανδρέου επί του ιδίου ζητήματος.

Συνέντευξη στην ΕΡΗ ΤΣΑΚΩΝΑ

- Ο πρωθυπουργός έβαλε στο τραπέζι την πιθανή διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία που ξεπερνά τα όρια της λαϊκής εντολής. Θεωρείτε ότι είναι κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια για τη χώρα;

- Ο κ. Τσίπρας πρέπει να συνειδηποτοίσει, και να ξεκαθαρίσει εντός της κυβέρνησής του, ποια πραγματικά είναι η πεντολή που έλαβε στις 25 Ιανουαρίου,

που ήταν εντολή μιας νέας διαπραγμάτευσης, εντός του ευρώ. Κατόπιν τούτου, καλό θα είναι να αποφασίσει επιτέλους να κυβερνήσει. Η συζήτηση για δημοψήφισμα είναι μια τεράστια μπλόφα, στο πλαίσιο του γενικότερου επικοινωνιακού παγίνιου της κυβέρνησης. Οι κ. Τσίπρας και Καμμένος είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό και τώρα πρέπεινατο πουν πναλήθεια. Οίδιος ο κ. Τσίπρας το 2011, όταν είχε τεθεί το θέμα του δημοψηφίσματος, είχε πει κατά λέξη σε συνέντευξή του στον κ.

Χατζηνικολάου ότι η τότε κυβέρνηση «δεν θα προλάβαινε να φτάσει στο δημοψήφισμα, γιατί θα είχε καταρρεύσει η χώρα» και την παρότρυνε να αφήσει «τα τρίκ με το δημοψήφισμα, γιατί, αν θέλει, ένας ήταν ο δρόμος: οιεκλογές».

- Πιστεύετε ότι συμφωνία με τους επαίρους είναι ένα βήμα πιο κοντά έπειτα από την «καναδόμπο» της διαπραγματευτικής ομάδας από τον πρωθυπουργό και την αναβάθμιση του κ. Τσακαλώτου;

«Ο χώρος της Κεντροαριστεράς δεν έχει στερέψει»

- Ως υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, έχετε ταχθεί ανοικτά υπέρ της ανασύστασης του χώρου της Κεντροαριστεράς. Ποιες θα είναι οι δεξαμενές που θα τροφοδοτήσουν αυτό το εγχείρημα;

- Ο χώρος της Κεντροαριστεράς και της συγκριτικής πολιτικής στη χώρα μας δεν έχει στερέψει, παρά τους ευσεβείς πόθους μερικών. Η κρίση, η οικονομική πίεση, η πολιτική ή πιθική απογοήτευση διασκόρπισαν συγκυριακά τους προοδευτικούς πολίτες σε άλλα κόμματα από την άποψη της εκλογικής προτίμησης, αλλά δεν έχουν διαλύσει αντιλήψεις, αξίες, ιδανικά και πολιτική ιδεολογία. Αυτοί

οι προοδευτικοί πολίτες αναζητούν τον πολιτικό φορέα μέσα από τον οποίο θα εκφραστούν. Αναζητούν τον πολιτικό χώρο μέσα στον οποίο θα μπορέσουν ξανά να συζητήσουν, να διαβουλευθούν, να χαράξουν πολιτική πρόταση για τη χώρα μας. Διεκδικούν τη συμμετοχή τους, αλλά μέσα από ένα νέο κόμμα, μια νέα σχέση, μια νέα εμπιστοσύνη. Αυτοί οι πολίτες αποτέλεσαν την αστείρευτη δεξαμενή της παράταξής μας τα προηγούμενα χρόνια. Τη δική τους συμβολή επιδιώκουμε και πάλι, αλλά μέσα από έναν ξεκάθαρο μετασχηματισμό της παράταξής μας.

- Ας μην κοροϊδευόμαστε. Η κυβέρνηση είναι η ίδια, πτελική ευθύνη ανήκει πάντοτε στον πρωθυπουργό. Φυσικά οι ικανότητες, η ευγένεια, ο χαρακτήρας, το ήθος και το πολιτικό αισθητήριο του κάθε υπουργού πάζουν ρόλο – όμως και για την επιλογή των προσώπων ο πρωθυπουργός ευθύνεται. Στην πολιτική όλα και όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Και μέχρι στιγμής το μόνο αποτέλεσμα της διάθεσης «διαπραγμάτευσης» είναι η ύφεση. Ο κ. Τσίπρας έβαλε τη χώρα σε ύφεση χωρίς να πάρει ούτε ένα μέτρο!

- Οπικεφαλής του Ποταμούδηλωσε ότι θα έβλεπε θετικά τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση Κεντροαριστεράς με πρωθυπουργό τον Α. Τσίπρα, υπό την προϋπόθεση ωστόσο της προώθησης κομβικών μεταρρυθμίσεων. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε θέση σε αυτή τη σύμμαχη;

- Το Ποτάμι και ο κ. Θεοδωράκης αναζητούν ακόμη την οριστική πολιτική τους πυξίδα. Στις ιδεολογικές τους περιπλανήσεις, μερικές φορές μοιάζουν να ξάνθονται, παρασυρμένοι ίσως από καλή πίστη ή αγαθή προαιρεση. Όμως η κυβέρνηση ακολουθεί έναν επικίνδυνο δρόμο, μακριά από τον Ευρώπη, μακριά από τον ίδιο τον ρεαλισμό και την πολιτική σύνεση. Το τελευταίο διάστημα αναμετρώνται στο πολιτικό σκηνικό της πατριδασμόντιθετες λογικές, δύο διαφορετικοί κόσμοι: ο απομονωτισμός με την ευρωπαϊκή προοπτική, το αδιέξοδο με τη λύση, ο παραπίδεις με τον ρεαλισμό, οιδανοί αυτόχειρες με όσους παλεύουν για την επιβίωση. Ως ΠΑΣΟΚ - Δημοκρατική Παράταξη, επιλέγουμε την Ευρώπη, τη λύση, τον ρεαλισμό, την επιβίωση της χώρας. Ηθέση μας ήταν και παραμένει απεναντί από τον αριστερό και τον δεξιό λαϊκισμό. Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι τον κ. Τσίπρα δίθεν δεν τον αφήνει ο κ. Λαφαζάνη! Αυτό είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σπηλαίον πολιτική όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Και μέχρι στιγμής το μόνο αποτέλεσμα της διάθεσης «διαπραγμάτευσης» είναι η ύφεση. Ο κ. Τσίπρας έβαλε τη χώρα σε ύφεση χωρίς να πάρει ούτε ένα μέτρο!»

- Γιατί γύρισαν την πλάτη το ΠΑΣΟΚ οι υφυπουργοί; Ήταν συνεργασίας με μια από τις δεξιότερες εκφάνσεις της Ν.Δ., ή το ότι υποστηρίζετε μέτρα που έπληξαν τα κοινωνικά στρώματα που αποτελούσαν τον εκλογικό κορμό του ΠΑΣΟΚ;

- Οι λόγοι ήταν πολλοί. Η ιστορική συγκυρία υπήρξε άτεγκτη μαζί μας, όπως και με τη χώρα μας. Τα έχουμε αναλάβει όλα αυτά, πολλές φορές. Μεγαλύτερη σημασία έχει τώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στο μέλλον. Ανήκω σε μια νεότερη γενιά, που αγωνία περισσότερο γιατού αύριο παρά για το χθες. Και τώρα είναι η ώρα να θεμελιώσουμε ξανά το αύριο της χώρας μας: μια παιδεία με αριστεία και αξίες, ένα κράτος με αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα, μια κοινωνία με ισότητα, δικαιοσύνη, ασφάλεια, μια πολιτεία με δημοκρατικές δομές και αντιλήψεις, ποιοτική εργασία με αξιοπρέπεια για όλους. Αυτά πρέπει επιτέλους να εκφραστεί, να εκπροσωπηθεί και να εκπροσωπήσει, όχι μόνο τη δική μας παράταξη, αλλά και όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους. Ειδικά για τη Δημοκρατική Παράταξη, αυτή πρέπει θα αποτελέσει και τον νέο πολιτικό κορμό του νέου προοδευτικού χώρου. Και σας υπόσχομαι πως, αν τα καταφέρουμε, δεν θα βλέπουμε πια τις πλάτες των πολιτών, αλλά θα τους κοιτάζουμε στα μάτια.