



Θέμος Αναστασιάδης

themosanastasiadis@arthrona.gr

Ο ΕΞΥΠΝΑΚΙΑΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΟΪΔΑ

Είτε από την αρχή έδιναν συνειδητά ψεύτικες υποσχέσεις, είτε το εννοούσαν, προσπάθησαν αλλά απέτυχαν παταγωδώς ό, τι κι αν λένε - Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα εφαρμόσουν αυτά που θα συμφωνήσουν με την Ε.Ε.

Tα καλά νέα είναι ότι προς το παρόν μένουμε Ευρώπη!... Τα κακά, ότι θα μας κοστίσει τα δημάρκα έως... τουλάχιστον τα πενταπλά σε σχέση με το διαβολικό «mail Χαρδούβελη», έτσι για τα μάτια του Βαρουφάκη. Τα πιο ανησυχητικά, όμως, είναι ότι παρότι ο ίδιος ο Τσίπρας έφερε το πράγμα κάπως στα ίσια του, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτά που θα συμφωνήσουν στο τέλος θα τα υλοποιήσουν. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός! Συνέβη όμως και στις προηγούμενες κυβερνήσεις... Άρα κινδυνεύουμε και να πληρώσουμε έκτακτους φόρους και να χάσουμε κάνα δυο χρόνια ακόμα τουλάχιστον «πρώτη φορά Αριστερά μηνιονιακά» και στο τέλος να μην έχουμε αποτέλεσμα... Κι άλλο φιάσκο! Οπότε για να μη μας πάσσουν για τρίτη φορά κορόϊδα, ας αφήσουν τις πονηριές για δημοψήφισμα-παγίδα και ό, τι αποφασίσουν ας το κάνουν μόνοι τους και ο Θεός βοηθός. Βλέπετε τι συμβαίνει αν έχεις κολλήσει «ένοπλα» μόνο σε μπαράκια και καφετέρες; Κάνεις τον πολύτερο και νομίζεις ότι είσαι και ο «πρώτος», αυτός που θα έλυνε όλα τα προβλήματα του κόσμου αν τον έκαναν για μια βδομάδα προθυμογράφη. Πλέο μάλλον για τρεις-τέσσερις μήνες... Απαξ, όμως, και τι ζωή από σπόντα κάνει τον υποθετικό καβαλά σου πραγματικότητα, τότε φαίνεται πολύ υγρήγορα ποιοι είναι πραγματικά έξυπνοι και ποιοι οι έξυπνάκηδες του φραπέ. Αλήθεια, ΠΟΙΟΣ ΕΞΥΠΝΑΚΙΑΣ από τόσους και τόσους συριζολογούντες σκέφτηκε την πανηλίθια θεωρία που επαναλάμψαναν κάθε μέρα ότι, αν δεν έχουμε λεφτά για συντάξεις και μισθούς, θα προτιμήσουμε να πληρώσουμε τον λαό αντί τη δόση των πιστωτών. Μα αν πληρώσεις μισθούς-συντάξεις αποκλειστικά ΠΑΜΙΑ ΦΟΡΑ, και ρίξεις ΦΕΣΙ σε Λαγκάρον, Ντράγκι και Ε.Ε., δεν θα υπάρξει μισθοδοσία σε ευρώ τον επόμενο μήνα! Σε πόσο αδεις νομίζουν ότι απευθύνονται, που πιστεύουν ότι οι άριστοι δανειστές θα συνεχίσουν να δίνουν λεφτά ενώ δεν θα τους ξεπληρώνουν με (φωναχτά και προκλητικά); Απάντηση: Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τουλάχιστον το 50% των δυστυχισμένων Ελλήνων που είναι είτε συνταξιούχοι, είτε καμπλόμισθοι στην πλειονότητά τους δημόσιοι υπάλληλοι συν το ενάμιοτο εκατομμύριο των ανέργων που ελπίζουν μεσ στην ψηφοφορά τους -ποιος να τους κακίσει;- σε πιθανές... νέες προσλήψεις που προαναγγέλλουν εκ του πονηρού για ν' ξουν κόδιο μετα περίμενε. Ολοι αυτοί οι Ελλήνες μπορεί να μην έρουν ή να μη θέλουν να συνειδητοποιήσουν τις ασυντητικές που μας κοπανάνε όσο στα ATM

βρίσκουν λίγες εκατοντάδες ευρώ στον λογαριασμό τους. Αν ΔΕΝ τα βρουν έστω για δύο ώρες, όπως συνέβη τις προάλλες, μόνο τότε θα καταλάβουν την απέραντη απάτη που τους σερβίρουν καθημερινά με τα non-paper και τα σχετικά. Ολοι λένε ότι αυτή την εικόνα «είδε» μπροστά του ο Τσίπρας και πήγε και υπέγραψε τα πάντα.

Άνοιξη συνηθητικός, δυστυχώς, άλλο τίποτα, ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, το 'παμε, αποδεικνύεται και στατιστικά ότι δεν είναι το κόμμα που γεννήθηκε κυρίως από ταξιάρχη πάλη και κοινωνικούς αγώνες (όπως το ΚΚΕ στην πλειοψηφία του), αλλά μάλλον στις καφετέριες, στα αμφιθέατρα και τους διαδρόμους των υπουργείων όπου είχαν παρεισφρήσει σχεδόν όλοι τους. (Δεν είναι περιεργό ότι το 90% των Συριζαίων αδινατούχων και στελεχών είναι... δημόσιοι υπάλληλοι). Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΕΞΥΠΝΑΔΑ, όμως, ή μάλλον ο έξυπνακισμός της κακιάς ώρας είναι το κόλπο που έχουν σκεφτεί με το Δημοψήφισμα

Τι λε, ρε φίλε; Εχει κι άλλα παιδιά τόσο έξυπνα σαν κι εσένα η μάνα σου; Δηλαδή, ενώ ήδη έχεις φέρει τη χώρα τρία χρόνια πιστώσεις διαπραγματεύμενος με τους σαδιστές-εγκληματίες-«κακές-τρελές» (πες τους όπως θες) της Ε.Ε., θα καλέσεις τον κόσμο να αποφασίσει σαν αποθέωνει το νέο σκληρό πρόγραμμα εθνικής σωτηρίας ή αν προτιμά τη χρεοκοπία; Μα τα καινούρια πρόσθετα μέτρα άνω των 10-15 δισ., όπως τους «ξεφέύγει» και λένε, ΔΕΝ ΉΤΑΝ στο πρόγραμμα! Ούτε οι νέοι φόροι που πέφτουν από παντού. Εγιναν αναγκαία όσο το «Βαρουφιστάν» διαπραγματεύσανταν! Και θέλουν να τους δώσουμε ΟΚ με δημοψήφισμα;

κίς σωτηρίας» ή αν προτιμά τη χρεοκοπία; Μα τα καινούρια πρόσθετα μέτρα άνω των 10-15 δισ., όπως τους «ξεφέύγει» και λένε, ΔΕΝ ΉΤΑΝ στο πρόγραμμα! Ούτε οι νέοι φόροι που πέφτουν από παντού. Εγιναν αναγκαία όσο το «Βαρουφιστάν» διαπραγματεύσανταν! Αυτό είναι το πρόσθετο κόστος της περιφάνιας έντιμης διαπραγμάτευσης. Σοβαρά; Και θέλετε και μπράβο; Ας μας το λέγετε από πριν, να προτιμούσαμε καμία... «ταπενή και ανέντημη» συμφωνία ΑΝ ήταν να μας ερχόταν πο φθηνά... Τι καραγκούλικια είναι αυτά; Α μπα... τίποτα καινούριο! Ενα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της λεγόμενης «Αριστερά», πέρα από το ότι πάντα φταιει κάποιος άλλος, είναι ότι την ευθύνη πρέπει να την πάρει κάνας ΤΡΙΤΟΣ, και ένας τέταρτος να πληρώσει τη νύφη. Εκείνοι διαπραγματεύτηκαν, οι Ελλήνες ξαναχρέωθηκαν! Μονά συγά, κερδιομένοι. Το ξανάπαιε. Και τώρα θέλουν να βάλουν Δημοψήφισμα - μονόδρομο εκβιασμού σ' εμάς; Να αποφασίσουμε τι; Γκλοτίνα ή αγκόν; Ξαφνικό ή σταδιακό θανατικό; Διότι το θέμα δεν είναι μόνο αν δέχεσαι «αναγκαστικά» τα συγκεκριμένα νέα μέτρα για να «σωθείς» πρόσκαιρα, αλλά αν πιστεύεις στ' αλήθεια ότι με αυτή την κυβέρνηση, που είναι κατεξοχήν κρατικούτηκα και αντιαντικαθική, μπορεί να υπάρχει ελπίδα. Επιδίδα για γίνουμε κανονική χώρα. Θέλουν λευκή επιταγή έτσι στα τυφλά; Σε ένα πιθανό ψευτοδημοψήφισμα (εφόσον θυμίζει τα γνωστά καθεστώτα που σου υποβάλλουν αναγκαστικό ερώτημα που δεν επιδέχεται άρνηση, για να το έχουν μετά σημαία) η πο έντιμη στάση είναι μία απέραντη αποκή. Κι ας κάνουν ό, τι νομίζουν! Μία φορά στην ζωή τους να αναλάβουν την ευθύνη. Οι άμεσες εξελίξεις θα δειπνούν αν όντως θέλουν να είμαστε Ευρώπη ή το πάνε για κάπι άλλο, όπου με τα λεφτά της Κοινότητας και τους δικούς μας φόρους θα ζουν, θα βασιλεύουν και θα παριστάνουν τους αριστερούς με το αζημώτο σε μία φτωχοποιημένη Ελλάδα. (Είναι τυχαίο ότι η πρώτη δουλειά τους ήταν μια μυστική σκανδαλόδημη συμφωνία Εζόπλισμά 500 εκατ. δολαρίων που δεν την ενέκριναν ούτε οι δικοί τους; ΚΑΙ ότι το δεύτερο ήταν να καταργήσουν τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;) Ειλικρινά, θα ήθελα να τους πιστέψω ότι επδιώκουν την επιβίωση και τη πρόσθια της χώρας μέσα στην Ε.Ε., αλλά διατοθάνομαι ότι όσο πιο πολλά αδιέξοδα βρίσκουν προστά τους τόσο περισσότερα παραμύθια μάς λένε.