

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

## Η απαρασάλευτη πίστη του λαού στην Ορθοδοξία

Πού άλλού μπορεί να βρει νόημα, δύναμη και παρηγορά ο άνθρωπος. ■ 9

### Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

#### ΠΟΙΟΣ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

**Η ΦΥΣΙΚΗ** ηγεσία ενός έθνους, ενός λαού είναι εκείνη που συγχρατεί τους αφούς των συλλογικών οικοδομημάτων σε ώρες κρίσης, εμπνέει και καθοδηγεί. Στην πατρίδα μας τα πρόσωπα έχουν αποδειχθεί «λίγα» για να αναδειχθούν ως ηγετικές μορφές, οι οποίες πείθουν και μπορούν να δώσουν λύσεις εκεί όπου άλλοι βλέπουν αδιέξοδα.

**ΔΕΝ** έχουν όραμα, ισχυρές αντιστάσεις στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς παράγοντες ούτε ανυποχώρητη βούληση να αλλάξουν προς το καλύτερο την κατάσταση που βιώνουν άλλοι.

**ΕΠΙΣΗΣ,** οι εκάστοτε ηγεσίες του τόπου δεν διακρίνονται για την πνευματικότητά τους. Ο υλισμός δεν τις έχει... γειώσει απλά, αλλά τις έχει θάψει κανονικά στα ελώδη πεδία της τυποτοφροσύνης. Δημοσυγγούν καταστάσεις αντίστοιχες με τις αναζητήσεις, τις προτεραιότητες και το επόπεδό τους.

**ΟΠΟΤΕ**, όπως σε πάμπολλες παρόμοιες περιπτώσεις στην παγκόσμια Ιστορία, το τιμόνι του λαού μας αναλαμβάνει η παράδοση και όλα τα σπουδαία που χωρεί εντός της - με πρώτο και καλύτερο την απαρασάλευτη πίστη μας στη χριστιανοσύνη.

**Η ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ** που συνοδεύει τα ιερά λείψανα της αγίας Βαρβάρας είναι μια από τις αποδείξεις του αληθούς των προαναφερθέντων. Ο ελληνικός λαός είναι ευσεβής.

**ΠΑΡΑ** τις πολλές ανατροπές στην καθημερινότητά του και τη σχέδιαν υποχρεωτική έγχυση του δηλητηρίου της νεωτερικότητας στη συνείδησή του από τους νεοταξικούς μηχανισμούς προταγάνδας, ο Ελληνας δεν λησμονεί τι τον κρατά στη ζωή εδώ και αιώνες.

**Ο ΧΡΙΣΤΟΣ** και οι απόστολοι, οι άγιοι και οι μάρτυρες, οι ιερείς και οι μοναχοί είναι οι πρώτες και οι έσχατες καταφυγές των βασανισμάνων, των αδικημάτων, των αγωνιούντων αλλά και όσων ευημερούν και επιθυμούν να δοξάσουν τον Κύριο για τη βοήθειά Του και να ξηρήσουν το έλεος Του τις στιγμές των δοκιμασιών.

**ΠΟΥ** αλλού μπορεί να βρει νόημα, δύναμη και παρηγορά ο άνθρωπος, παρεκτός από την Εκκλησία; Πού αλλού θα δουν την ανιδιοτελή αγάπη και την ανυστερόβουλη προσφορά να αποτελούν τα ιερά και τα απαραβίαστα «δόγματα» ενός αρμονικού τρόπου ζωής; Κορυφή του έθνους μας, ο Χριστός.