

ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ!

ΣΑΒΒΑΣ
Καλεντερίδης



Στις τελετές μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους και τους κεμαλιστές, που τελέστηκαν απ' άκρου εις άκρον στην Ελλάδα, είδαμε να συμμετέχουν και βουλευτές κομμάτων, με κορυφαία την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μέχρι χθες ήταν επότιμως και ανερυθριάστως υπονομευτές της υπόθεσης της γενοκτονίας, της ποινικοποίησης της σκοπούμενης άρνησης και της διεθνοποίησης του θέματος.

Ελπίζουμε η κίνησή τους να μην είναι συνέχεια του φεστιάλ λαϊκισμού που δείχνουν τα τελευταία χρόνια, υιοθετώντας ό,τι χαϊδεύει τα αυτιά του ελληνικού λαού, και όσοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις τις οποίες μόλις χθες λοιδορούσαν και υπονόμευαν συστηματικά να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση του κινήματος των ανθρώπων που αγωνίζονται για το πραγματικά ποδοσφαιρικό ζήτημα που είναι σε εξέλιξη στην πατρίδα μας αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι η δημιουργία ενός εθνικού και παγκόσμιου κινήματος εναντίον των εθνοκαθάρσεων και των γενοκτονιών, με τελικό στόχο να αναγκαστεί η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Μόνο τότε θα καταστεί δυνατή η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για μια πραγματικά ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών.

Αν δεν είναι αυτό το προοδευτικό και συνάμα πατριωτικό πρόγραμμα, τότε ποιο είναι; Μήπως η άρνηση ψήφισης του νομοσχεδίου για την ποινικοποίηση της άρνησης των γενοκτονιών, που τελικώς ψηφίστη-

κε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, έπειτα από γενναία παρέμβαση του Σάββα Αναστασιάδη και 40 βουλευτών, τη στιγμή που το σαμποτάριζαν και ξητούσαν ονομαστική ψηφοφορία οι βουλευτές οι οποίοι σήμερα χύνουν -ελπίζουμε όχι κροκοδεύλια- δάκρυα στις τελετές και στα ανά την Ελλάδα μνημεία της γενοκτονίας;

Την ευαισθησία που λείπει από μεγάλη μερίδα του πολιτικού μας κόσμου, ο οποίος, απαίδευτος και αποπροσανατολισμένος από νεκρές ιδεολογίες, καταστρέφει τη χώρα κάθε ημέρα που περνά, έδειξε ο Σύλλογος Ποντίων Ρόδου «Ο Διγενής», ο οποίος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αιγαίου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διοργάνωσε σεμινάρια ενημέρωσης των μαθητών για τη σημασία που έχουν η ιστορική γνώση και η απαίτηση για την αναγνώριση της γενοκτονίας από την Τουρκία, για να έχουν ελπίδες οι επόμενες γενιές, για μια πραγματική ειρήνη. Αυτό που

αντικρίσαμε στα 10 σχολεία ήταν δάσκαλοι που, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες και παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους μαθητές των σχολείων της Ρόδου.

Το θλιβερό είναι ότι τα πράγματα στην Παιδεία, στο φυτώριο του Ελληνισμού, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες

των εκπαιδευτικών, είναι μαύρα, αφού η λογική της γενοκτονίας -πνευματικής αυτή τη φορά- χαρακτηρίζει απ' άκρου εις άκρον το νομοσχέδιο για την καταστροφή της Παιδείας, το οποίο επέξεογγάζονται νοσηρά μιαλά που είναι φανερό ότι μισούν την Ελλάδα και ό,τι ελληνικό. Τελικώς, ο συγχρωτισμός και η συνοδοπορία επί δεκαετίες με τους κεμαλιστές και άλλους συντρόφους, που εμφοδούνται από νεκρές και εξ αντικειμένου ανθελληνικές ιδεολογίες, εμφύτευσαν σε άρρωστα μιαλά τις λογικές της γενοκτονίας, με στόχο αυτήν τη φορά την ελληνική Παιδεία. Ελπίζουμε κάποιος να τους σταματήσει... Ιδού η Ρόδος.

Οι γενοκτονίες
και το νομοσχέδιο
που «σκοτώνει»
ό,τι απέμεινε
στην Παιδεία