



Ξένο σῶμα πρός τήν Εύρωπη

Άπομακρυνόμαστε μέ τήν συμπεριφορά μας

Το δῆθεν «άστειάκυ» με τήν γραβάτα, που έκανε ό πρόεδρος τής Εύρωπαϊκής Έπιτροπής Ζάν-Κλόντ Γιούνκερ στόν^ο Ελληνα Πρωθυπουργό όταν τόν υπεδέχθη στήν σύνοδο κορυφής στήν Ρίγα τής Λεττονίας, είχε προφανή συμβολισμό, τόν όποιο λίγοι κατάλαβαν στήν χώρα μας. Έμμεσως πλήν σαφδώς, δ. κ. Γιούνκερ υπέδειξε στόν κ. Τσίπρα ότι έχει υποχρέωση νά φορᾶ γραβάτα όταν προσέρχεται στά έπισημα συμβούλια, γεύματα καί δείπνα τής Εύρωπαϊκής Ένωσεως, διότι αὐτό έπιτάσσει τό πρωτόκολλο. Δέν νοεῖται οί ήγειτες τῶν υπολοίπων 27 κρατῶν-μελῶν τής Ε.Ε. νά τηρουν τό πρωτόκολλο καί ή μόνη παραφωνία νά είναι ό Πρωθυπουργός τής Ελλάδος καί οί συνεργάτες του.

Σαφῆ μηνύματα

Άναλογο μήνυμα είχε λάβει ό κ. Τσίπρας καί ἀπό τόν Ιταλό όμολογό του κ. Ρέντσι, όταν τόν είχε ἐπιστεφεί στήν Ρώμη. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός είχε προσφέρει στόν^ο Ελληνα Πρωθυπουργό μία γραβάτα! Καί τότε τό θέμα θεωρήθηκε «άστειάκυ», ἀλλά δέν ήταν. Έπρόκειτο γιά υπόδειξη πρός τόν κ. Τσίπρα ότι διάρκει πρωτόκολλο. Δέν νοεῖται Πρωθυπουργός Εύρωπαϊκούν κράτους νά μεταβαίνει σέ ἐπίσημη συνάντηση μέ Εύρωπαϊκό όμολογό του, ἐνδεδυμένος όπως θέλει. Αν ήταν φύλαρχος κάποιου αφρικανικού κράτους θά ἐπήγαινε μέ τήν ἐπίσημη θητική στολή του. Ένδιστα όμως είναι Εύρωπαϊος, διφεύλει νά τηρεῖ τούς ένδυματολογικούς κανόνες καί τό πρωτόκολλο που ίσχνει στήν Εύρωπη.

Ολη αὐτή ή ιστορία με τήν ἄρνηση τούς κ. Τσίπρα νά φρέσει γραβάτα, είναι έναν ἀκόμη στοιχείο πού δείχνει ότι ή χώρα μας είναι «ξένο σῶμα» πρός τήν Εύρωπη. Ἀπό τήν νοστροπία τῶν Εύρωπαίων μᾶς χωρίζει ἀμυντισσος. Καί είναι αὐτός ἐν τέλει ὁ λόγος γιά τόν όποιο δέν μποροῦμε νά συνεννοηθοῦμε γιά τό πᾶς θά ἔξελθουμε ἀπό τήν οἰκονομική κρίση. Ἀλλη γλώσσα μιλούν οι Εύρωπαιοι καί ἀλλη ἐμεῖς. Ασφαλῶς φέρουν καί ἐκείνοι εύθυνες γιά τό εύρωπαϊκο οἰκοδόμημα πού ἔφτιαξαν, χωρίς τήν δέουσα συνοχή, ἀλλά ἐν προκειμένω ἐμεῖς συμπεριφέρομαστε ως ἀπροσάρμοστοι. Οι, οι ίσχνει γιά τήν γραβάτα, ίσχνει γιά δλα. Αμφισβητοῦμε συνολικά τήν^ο Ενωση στήν όποια συμμετέχουμε.

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι έχει καταλάβει τήν παραφωνία καί προσπαθεῖ νά ἀμβλύνει τίς διαφορές. Ἀκόμη καί ἐνδυματολογικά. Χωρίς γραβάτα μέν, ἀλλά κομψός μέ καλοραμμένο κοστούμι καί λευκό πουκάμισο. Καί μέ πρόθεση νά ἐπιδιώξει συμβιβασμό μέ τούς Εύρωπαίους, κάνοντας ἀρκετές υποχωρήσεις ἀπό τίς προεκλογικές του δεσμεύσεις. Καί τό κυριότερο δλων: Παραμερίζοντας τούς ἀπαράδεκτους χαρακτηρισμούς πού ἔξαπέλυνε κατά τῶν Εύρωπαίων προτοῦ ἐκλεγεῖ Πρωθυπουργός. Τά ἀνόητα ἐκεῖνα «go back madame Merkel» δέν υπάρχουν πλέον. Ξεχειάρχισει καί συμπεριφέρεται ως ἡγέτης πού έχει συναίσθηση τῶν εύθυνῶν του καί προσέχει τά λόγια του.

Όμως δ, τι ίσχνει γιά τόν κ. Τσίπρα δέν φαίνεται νά ίσχνει γιά τούς περισσότερους συνεργάτες του. Κάποιοι υπουργοί δείχνουν νά συναισθάνονται τήν βαρύτητα τής θέσεώς τους καί τήν κριτιμότητα τῶν στιγμῶν καί συμπεριφέρονται ἀνάλογα. Κάποιοι ἀλλοι ίμως, ἐμφανίζονται διατεθειμένοι νά τά τινάζουν δλα στόν δέρα, ἀδιαφορούντες γιά τίς ἐπιπτώσεις. Όσο γιά τά στελέχη τού Σύνταγμα, πού δημοτίθεται ότι παίζουν ρόλο στίς κυβερνητικές ἀποφάσεις, τό χάσμα πού τούς χωρίζει ἐπό τό εύρωπαϊκό γίγνεσθα είναι ἀγεφύρωτο. Όλοι ὅκουσαμε τί ἐλέχθη χθές στήν Κεντρική Έπιτροπή τού Σύνταγμα. Τό κείμενο τής ἀποφάσεως ἀποκλείει τήν υπογραφή «μνημονιακής» συμφωνίας, ἐνδικάποιοι διμιλητές υπεστήριξαν ἀνοικτά τήν ξέσθο τής Ελλάδος ἀπό τήν Εύρωπαϊν!

Ἄλλα τό πρόβλημα δέν είναι μόνον δ Σύνταγμα. «Ένα μεγάλο τημήμα τού ἀλληλικού λαού σκέπτεται καί λειτουργεῖ ἀνάλογα, μέ συνέπεια τήν ἀνάδειξη τού Σύνταγμα στήν έξουσία. Άπομακρυνόμαστε δλο καί περισσότερο ἀπό τήν Εύρωπη ὡς λαός συνολικά. Αρνούμεθα νά ἐνταχθοῦμε στόν εύρωπαϊκό τρόπο τού σκέπτεσθαι καί ἀμφισβητοῦμε τά πάντα. Έπειδή δέν κατορθώσαμε νά προσαρμοσθοῦμε ὡς οἰκονομία στήν Εύρωπαϊν καί φθάσαμε στά πρόσθυτα τής πτωχεύσεως, τώρα τορπιλίζουμε μόνοι μας τήν προσπάθεια νά ἀποφύγουμε τήν πτωχεύση. Διότι οι Εύρωπαιοι σέ αὐτό ἀκριβῶς προσπαθοῦν νά μᾶς βοηθήσουν. Νά μήν πτωχεύσουμε. Άλλα ἐμεῖς κάνουμε τά πάντα γιά νά πτωχεύσουμε!

Θά μᾶς ἐγκαταλείψουν

«Η Ιρλανδία, ή Πορτογαλία καί ή Ισπανία βρέθηκαν σέ ἀνάλογη οἰκονομική κατάσταση μέ ἐμάς. Οι δύο πρώτες ήπειροι γυναν μηνημόνια, ἀντίστοιχα μέ τό δικό μας, τά ἐσφηριμοσαν καί ἡδη ἀπτηλλάγησαν ἀπό αὐτά. Η Ισπανία κατόρθωσε νά ἀποφύγει τό μηνημόνιο διότι ἔλαβε μόνη της τά ἀπαιτούμενα μέτρα. Έμεις, παρ ότι είσιτθαμε πράτοι σέ ἀντίστοιχο πρόγραμμα, μετά ἀπό πέντε δλόκληρα χρόνια δέν έχουμε κατορθώσει νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτό. Διότι, ἀπλονστατα, ἀρνούμεθα νά ἐφαρμόσουμε ἔστω καί τά ἔξοφθαλμως ἀναγκαῖα. Όπως, φέρει εἰπεῖν, τήν ἀναδιοργάνωση τής δημοσίας διοικήσεως. Οι Εύρωπαιοι μᾶς παρέχουν τεχνογνωσία, ἀλλά ἐμεῖς τούς ἀποπέμπουμε.

Τό ἐπικίνδυνο είναι πάς δσο θά μεγαλώνει ή ἀπόστασίς μας ἀπό τήν Εύρωπη, τόσο πιό ευκολα θά βρεθοῦμε ἐκτός αὐτῆς. Θά ἔλθει μία στιγμή κατά τήν όποια οι Εύρωπαιοι θά μᾶς ἐγκαταλείψουν, θεωροῦντες ότι εἴμαστε «ξένο σῶμα» καί ότι δέν έχουν κανένα λόγο νά μᾶς διατηρήσουν στούς κόλπους τους. Η στιγμή αὐτή ίσως δέν έχει ἔλθει ἀκόμη, ἀλλά δλοι ἀντίλαμβάνονται ότι πλησιάζει. Έκεῖ έχει σημασία καί ή σημειολογία. Ο Άλεξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι θά φορέσει γραβάτα μόλις ἐπιτευχθεῖ συμφωνία μέ τούς Εύρωπαίους. Νά εύχόμαστε νά συμφωνήσει τό ταχύτερον, νά φορέσει καί τήν γραβάτα, δστε νά ἀρχίσουμε ἐπί τέλους νά συγκλίνουμε πάλι πρός τήν Εύρωπη.