

Η ΓΝΩΜΗ

Βγάλτε τον σκελετό από την ντουλάπα

Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ειδικοί και μη, αναλύουν το ασφαλιστικό σύστημα, προειδοποιούν, προτείνουν. Ενα θέμα που έχει μετατραπεί σε σίριαλ, χωρίς, όμως, να έχουν δοθεί πραγματικές λύσεις.

Ολοι θυμούνται την επιτροπή Σπράου και λίγο αργότερα την ακόμη πιο σοβαρή προσπάθεια που έγινε επί υπουργίας Τάσου Γιαννίτση, για να απασφαλιστεί η «βόμβα» του ασφαλιστικού συστήματος. Και οι δύο αυτές προσπάθειες λοιδορήθηκαν, πολεμήθηκαν και τελικά απαξιώθηκαν από συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατοπατέρες και κόμματα του λαϊκισμού, τα οποία δεν ήθελαν να γίνει καμιά αλλαγή σε ένα καθεστώς που εδώ και μια 20ετία φαινόταν ότι βρίσκεται υπό κατάρρευση.

Αν μέχρι το 2009 οι συντάξεις ήταν διασφαλισμένες γιατί... λεφτά υπήρχαν, στα χρόνια του Μνημονίου αποδείχθηκε ότι το Ασφαλιστικό είναι ένα πρόβλημα που έπρεπε να έχει λυθεί, διότι απειλεί άμεσα και τις επόμενες γενιές. Άλλωστε, το γεγονός και μόνο ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός βγαίνει και διαβεβαιώνει πως θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, κάτι που επί δεκατίες φάνταζε ως αυτονότο, δείχνει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η «ΗΣ» είναι συγκλονιστικά και αποκαλύπτουν το μέγεθος της νάρκης που υπάρχει στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η γήρανση του πληθυσμού αφενός, αλλά και αυτή που ελληνική... πατέντα της πρόωρης συνταξιοδότησης χιλιάδων ασφαλισμένων, έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε «κώρα συνταξιούχων», με περισσότερους από 2,6 εκατ. Ελλήνες «απόμαχους».

Κάθε χρόνο ο δαπάνη για την πληρωμή των συντάξεων ξεπερνά τα 28 δισ. ευρώ, ποσό που ασφαλώς δεν μπορούν να καλύψουν τα Ταμεία. Άλλωστε, με μειωμένες εισφορές, λόγω της τρομακτικής ανεργίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολύ δύσκολα μπορεί να επιβιώσει το σύστημα.

Την ίδια στιγμή, ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή όλοι οι Ελληνες πολίτες, έδωσαν περί τα 100 δισ. ευρώ στην εξαετία του Μνημονίου (2010-2015) για να καλυφθούν οι συντάξεις. Δόθηκαν δηλαδή πέντε φορές περισσότερα από τα ποσά που χάθηκαν από τα Ταμεία λόγω του PSI.

Τα τρομακτικά αυτά νούμερα θα γίνουν ακόμη κειρότερα, καθώς στον προθάλλο της συνταξιοδότησης βρίσκονται άλλοι 280 χιλ. ασφαλισμένοι.

Είναι προφανές ότι η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Οσο και αν το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να αγγίξει την «καυτή πατάτα», όσο κι αν θέλει να κρατήσει τους σκελετούς στην ντουλάπα, κάποια στιγμή θα το κάνει. Αν όχι, τότε οι σημερινοί συνταξιούχοι θα πρέπει να ανησυχούν ότι δεν θα πληρωθούν και οι σημερινοί εργαζόμενοι ότι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξην.

Είναι καιρός, λοιπόν, να αναληφθεί μια εθνική πρωτοβουλία για την εξένυρεση βιώσιμης λύσης. Χωρίς ιδεοληψίες, κομματικές αγκυλώσεις ή συνδικαλιστικά συμφέροντα. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια καθυστερήσεων και αυτή η κυβέρνηση οφείλει να βάλει στο τραπέζι το θέμα και όχι να το αποφεύγει, προκειμένου να μη χρεωθεί μια... αντιλαϊκή πολιτική.

Το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια πρόσκαιρη ικανοποίηση του κομματικού ακροατηρίου.