



Μικρού μίκους

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ

Αντιμνημονιακές ροκιές

Με δεδομένο τον πρότερο έντεχνο βίο του, δεν είχε πρόθεση να γίνει το σουζέ των social media. Ούτε να μπει στο στόχαστρο του αντιμνημονιακού μένους, που δεν φημίζεται για το σωστό νετάρισμά του. Άλλα εν μέσω παρατεταμένης διαπραγμάτευσης και αδιαπραγμάτευτης αξιοπρέπειας το τραγούδι του Πορτοκάλογλου έπεσε μοιραία στην κινούμενη άμμο.

Πολιτικάντικο, είπατε; Μα τότε τι απέγιναν οι αγανακτισμένοι στίχοι που έριχναν βενζίνη στους κλειστούς δρόμους του αθηναϊκού κέντρου; Πού κατέληξε το αντιμνημονιακό ροκ που καταδίκαζε έλλονες υπουργούς,

το κογλύφους τρα-

πεζίτες και ανά-

δελφούς Ευρωπαί-

ους; Τόσοι και τόσοι καλλιτέ-

Σε μια άνυδρη δισκογραφία το απόλυτο πιασάρικο χίτ είναι η ταύτιση με το θυμωμένο πλήθος

χνες εμβαπτίστηκαν στο όνομά του για να πραγματοποιήσουν τη φωταγωγμένη «κάθοδο στον λαό».

Σε μια άνυδρη δισκογραφία που δεν παράγει πλέον σουζέ, το απόλυτο πιασάρικο χίτ είναι η ταύτιση με το θυμωμένο πλήθος. Με το προαύλιο του Ραδιομεγάρου. Με έναν «λαό» που ζει το άδικο από την κούνια του, στενάζει κάτω από το επαχθές χρέος και νιώθει απόκληρος μέσα στην ευρωζώνη.

Η νέα πατριδογνωσία των στίχων απαιτεί από τους ερμηνευτές να πάρουν θέση. Οχι για να θυμίσουν την ατομική ευθύνη, αλλά τον χαμένο παράδεισο που γκρέμισε η τρόικα. Ο Πορτοκάλογλου – και ο κάθε Πορτοκάλογλου – είναι το φάλτσο σε μια μονότονη χωραδία, η οποία την τελευταία πενταετία έκοψε πολλά εισιτήρια χωρίς ποικιλία θεάματος.

Μανιφέστα κατά τη διάρκεια συναυλιών, συνεντεύξεις από τις οποίες δεν έλειπε ποτέ η αποκαθήλωση των δανειστών και ολίγη μουσική μιζέρια. Η αυτοσκνοθετημένη οργή – για τον λαό, μαζί με τον λαό – μοιάζει με τζουκμπόξ που παίζει τα ίδια κορμάτια. Σύμφωνα με ένα ρεφρέν παλαιάς κοπής, ο καλλιτέχνης μιλάει μέσα από το έργο του. Ενίστε και ειδικά στις αναβροχιές, το μοναδικό έργο του καλλιτέχνη είναι να μιλάει.