

ΕΙΝΑΙ Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Από τον
Μανώλη Κοττάκη



Mια κουρελιασμένη προεκλογική αφίσα της Ν.Δ. κρέμεται ακόμα σε έναν στύλο στην κάθοδο της Κηφισίας. Την παρατηρώ κάθε φορά που περνώ από το σημείο. Είναι **συισμένη**, είναι φθιαγμένη, αλλά το μήνυμά της **άντεξε** στον αδυσώπητο χρόνο: «Λέμε την αλήθεια, εγγυόμαστε το αύριο». Επικαλούμαστήν την αφίσα κάθε φορά που τίθενται τα ερωτήματα «πώς τοποθετείται η παράταξη απέναντι στις **επερχόμενες εξελίξεις**; Πώς θα τοποθετηθεί, όταν κληθεί το Κοινοβούλιο να λάβει καιρίμες αποφάσεις;» Τα πράγματα, θεωρώ, είναι ξεκάθαρα:

Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο πρωθυπουργός που **έσωσε** την παραπάνουσα Ελλάδα το καλοκαίρι του 2012. Σωστά επέμεινε στην προκήρυξη εκλογών, σωστά επέμεινε στην παραίτηση της **οικουμενικής κυβέρνησης** του τεχνοκράτη Παπαδήμου, του οποίου τα όρια εξουσίας εξαντλούνταν στον περιβολό του Μαξίμου, σωστά έδωσε τη μάχη του **ρεαλισμού**, σωστά ψήφισε μέτρα **ώψους 18 δισ. ευρώ** την περίοδο 2011-2015 (12 δισ. εξ αυτών φορολογικά), σωστά κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και, βεβαίως, σωστά οργάνωσε την προεκλογική καμπάνια του γύρω από το **ευρωπαϊκό δύλημμα**.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. εγγυήθηκε κατά την πρωθυπουργία του τον **ευρωπαϊκό προσανατολισμό** της πατρίδας και δεν μπορώ να διακρίνω το παραμικρό στον ορίζοντα που θα τον κάνει να διακινδυνεύσει την **υπερεργατικότητά** του. Βεβαίως, όταν έρθει η στιγμή εκείνη, η κεντροδεξιά παράταξη οφείλει να διεκδικήσει μια μεγάλη **«συγγράμμη»** από τον πολιτικό αντίταλό της, που τη διέβαλλε συστηματικά ως **αντιπατριωτική δύναμη**, ενώ, όπως αποδεικνύεται, ο δρόμος που διάλεξε ο Σαμαράς ήταν ο μόνος πατριωτικός. Βεβαίως, θα πρέπει να επισημανθεί και να εξηγηθεί στον Ελληνικό λαό πόσο **μεγάλωσε** ο **λογοιασμός** μέχρι να συμβιβαστούν με τις ανταπέδεις τους οι συριζιστές. Στα 45 δισ. ευρώ τον ανεβάζει η μελέτη του δόκτορα Στυλιανού Πέτσα. Βεβαίως, πρέπει να γίνει αυστηρή κριτική. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Σαμαράς, ο ηγέτης που παρέλαβε την Ελλάδα με το **ένα πόδι έξω από το ευρώ** και την παρέδωσε με τα δύο μέσα, δεν θα επιτρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει το μονοπόλιο του ευρωπαϊσμού στη γύρω μας. Θα πρόκειται περί ανεκδότου. Δεν θα επιτρέψει σε δυνάμεις που δρούν εντός της Ν.Δ. να εμφανιστούν ως οι αποκλειστικές **συνομήτριες της Ευρώπης**, κατατάσσοντας τον εαυτό του στο αντευρωπαϊκό μέτωπο δυνάμεων, τύπου Φάρατζ. Δεν θα παρατάξει τη Ν.Δ. δίπλα στο ΚΚΕ και στη Χρυσή Αυγή.

Eυρώπη και Ν.Δ. είναι **έννοιες ταυτόσημες**. Η ευρωπαϊκή επιλογή-βασικό στοιχείο της ιδεολογίας της- σηματοδότησε την απεξάρτηση της παράταξης από τους **προδικτατορικούς πάτρωνες**. Σαμαράς και Ευρώπη είναι επίσης έννοιες ταυτόσημες. Συμπεραίνω μετά βεβαιότητος, λοιπόν, ότι ο ηγέτης που **έσωσε την πατρίδα προεκλογικά** θα τη σώσει και μετεκλογικά. Χωρίς όρους και προαπαιτούμενα.