

Τα τραγούδια στους καιρούς του Μνημονίου

Πώς ένα τετράστιχο του Νίκου Πορτοκάλογλου έφερε εμφύλιο στο Διαδίκτυο.

Πρώτο πλάνο Σελίδες 2-3

Πρώτο πλάνο

Η τελευταία διαμάχη για το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου «Θα περάσει κι αυτό» υπενθυμίζει τον διαχωρισμό πολλών καλλιτεχνών, ανάλογα με τη στάση τους απέναντι στο Μνημόνιο

Οι στίχοι κάνουν πόλεμο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ

«Περάσαμε ξυστά από τον γκρεμό. Κινδύνεψαμε να πάμε 50 χρόνια πίσω, να γίνουμε Αφρική. Είμαι από αυτούς που λένε αντιδημοφύλη πράγματα, όπως «μπορεί να φταίμε κι εμείς». Αυτά δηλώνε σε συνέντευξη του στο «Νσυν» ο Νίκος Πορτοκάλογλου πριν από λίγους μήνες. Και συνέχιζε: «Μόλις κάποιος μιλήσει για προσωπική ευθύνη, αμέσως τον χαρακτηρίζουν

Μαίνεται ο διαδικτυακός εμφύλιος που έχει προκαλέσει το νέο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου

πασόκο και ότι συμφωνεί με τον Πάγκαλο. Πρέπει να λιθοβολθεί ως πρόδηπτς, μνημονιακός και πουλημένος. Είναι εύκολο να λες ότι είμαστε αθώες περιστερές και ότι φταίνε μόνο οι 300 και οι Γερμανοί». Οι δηλώσεις εκείνες μοιάζουν πλέον σαν ετεροχρονισμένη απάντηση στον διαδικτυακό εμφύλιο που μαίνεται γύρω από το τραγούδι

του «Θα περάσει κι αυτό». Είναι μνημονιακός ή δεν είναι; Εχει δικαίωμα να γράφει στίχους που συντάσσονται με ένα στρατόπεδο; Αυτή η μετάφραση έγινε πάντως στο τραγούδι του και ειδικά στο τετράστιχο «Είναι η πόλη μου καμένη/είν' η χώρα μου μισή/νικητές και νικημένοι/όλοι χάσαμε μαζί», το οποίο σύμφωνα με ορισμένους θύμισε τη λογική «μαζί τα φάγαμε» του Θόδωρου Πλάγκαλου. Ο δημιουργός του τραγουδιού σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του δηλώσει: «Δεν θέλω να πάρω θέση τώρα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν βγήκα σε κανάλια και ραδιόφωνα. Θα τοποθετηθώ αλλά με απόσταση χρόνου».

ΟΙ «ΠΥΡΙΝΟΙ». Βέβαιο είναι ότι η οικονομική κρίση αλλά και κάθε είδος πολιτική δύνασης την τελευταία πενταετία προκαλούσαν την έμπνευση των τραγουδοποιών και η νέα θεματική – τρόικα, δανειστές, χρέος – πρωταγωνιστούσε ους ολίγες φορές στη στιχουργική τους. Ο Νότης Σφακιανάκης με τους στίχους του Σπύρου Γιατρά και τη μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη έκανε το δικό

του σχόλιο για το κίνημα της «πλατείας» καλώντας τους πολίτες σε λαϊκή εξέγερση: «Και αν βάζουν σύρτες στις ψυχές μας/στο στόμα μας ταινία/υπάρχουν πεζοδρόμια/υπάρχει κι η πλατεία». Δεύτερη καριέρα έκαναν, εξάλλου, οι στίχοι του Βολφ Μπίρμαν (σε μετάφραση του Δημοσθένη Κούρτοβικ) στο κομμάτι του Θάνου Μικρούτσικου «Αυτούς τους έχω βαρεθεί». Το μήνυμά τους ανανεώθηκε με την επανεκτέσση από τα Υπόγεια Ρεύματα του δίσκου «Πολιτικά τραγούδια», που είχε κυκλοφορήσει το 1975 με ερμηνεύτρια τη Μαρία Δημητριάδη. Τα υπόλοιπα έδεσαν με την επικαιρότητα: «Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Ευρωπαίους, τους προφεούρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά, αν δεν γεμίζαν



Σπι σ δύο όχθες του Μνημονίου

Δύο είναι οι περιπώσεις που συμπυκνώνουν ουσιαστικά τη στάση των καλλιτεχνών απέναντι στη μνημονιακή επικαιρότητα. Ο Γιώργος Νταλάρας που δέσποικε γιασούρια και νεράντζια επί ακηνής, κατά τις δωρεάν συναυλίες του στον Πειραιά την άνοιξη του 2012. Τότε η δήλωσή του ότι «το Μνημόνιο ήταν

μονόδρομος» χρησιμοποιήθηκε από ακροατές σαν επιχείρημα για να ξεσπάσει η βία. Από την άλλη, ο Χάρης Αλεξίου θα πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένη αυτές τις ημέρες, καθώς έσπευσε να εξαργυρώσει τη συμπάθεια των «αγωνιζόμενων καθαριστριών», πέρασι τον Ιούλιο, φορώντας το περίφημο κόκκινο γάντι.

3



Μνημονιακό ή όχι το νέο τραγούδι του Πορτοκάλογλου; Η διαμάρχη κάλα κρατεί. Τραγουδοποιοί όπως ο Άλκι. Ιωαννίδης (κάτω αριστερά) και ο Β. Παπακωνσταντίνου (πάνω δεξιά) είναι από τους καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί – ο καθένας με τον δικό του τρόπο – από την κρίση

ολοένα την κοιλιά, υπαλλήλους φοβιτσιάρηδες, δούλοι παχιοί, τους έχω βαρεθεί».

Μεσούσης της κρίσης κυκλοφόρησε και η συνεργασία του Χρίστου Νικολόπουλου με τον Μανώλη Μπατιά. Ο τίτλος του δίσκου, «Πατρίδα δανεισμένη», δεν άφηνε περιθώρια. Σύμφωνα με δύλωση του ερμηνευτή των «αντιμνημονιακών» τραγουδιών: «Σαν καλλιτέχνης έχω την υποχρέωση, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες, να μεταφέρουμε στον κόσμο αυτά που συμβαίνουν, στην καθημερινότητα. Γιατί ο καλλιτέχνης δεν είναι τίποτα άλλο, από το φερέφωντα λαού, όπως έλεγε και ο Μελίνα Μερκουρί».

Ο κατάλογος της έμπνευσης έμελλε να είναι μακρύς. Η «Κατσαρόλα» των



στάσεις από την επαναστατικότητα στην «Πολιτική τοποθέτησης» από το τελευταίο του άλμπουμ «Μικρή βαλίτσα»: «Ρέυμαι σαύσι κι ονειρεύομαι επανάστασην/καλοταΐσμένος περιμένω την ανάσταση/έιμαι γελοίος». Ο ίδιος καλλιτέχνης βέβαια προκάλεσε θρύψο την επομένη της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ όταν έγραψε ανοιχτή επιστολή: «Σήμερα εγώ, ο εμφονικά ακομάτιστος, ο κακύποπτος απέναντι σε κάθε πγεσία, ο χωρίς συμφέρον να εκτίθεται, εκθέτω τη συγκίνηση μου ευχαρίστω, κι ας μου βγει και σε κακό». Και ο Σωκράτης Μάλαμας θα δηλώσει αισιόδοξος για την κυβερνητική αλλαγή, διατηρώντας πάντως σαφείς αποστάσεις σε διάφορα την τέχνη του. «Οι λέξεις “προδότες”, “κρεμάλες”, “τοκογλύφοι”, “τρόπικο” μεγαλώνουν το χάδια και αιξάνουν την ένταση». Απεύθυνται στο θυμικό με αρντικές συνέπειες για όλους» δηλώσε στο «Νουν» στις 29 Αυγούστου 2011.

Ο ίδιος θα αρνηθεί σα αδιόριστους εκπαιδευτικούς να σπικώσουν πανό διαμαρτυρίας σε συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας τον Σεπτέμβριο του 2013. Αντιθέτως, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου είχε επιτρέψει τον Ιούνιο του 2012, σε συναυλία της Τεχνόπολης, σε δύο κοπέλες να ενημερώσουν το κοινό για την περίπτωση μιας γυναίκας που είχε φύλακιστεί για συμμετοχή στην ομάδα Πυρίνες της Φωτιάς.



Θα περάσει κι αυτό;

Είναι πολυτέλεια να μαλώνουμε για την πολιτική στάση και το νόμα των στίχων ενός καλλιτέχνη ή υπάρχει λόγος σοβαρός να το κάνουμε και ως προϋπόθεση της δημοκρατίας;

To καινούργιο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου με τίτλο «Θα περάσει κι αυτό» είναι το πιο νωπό παράδειγμα προσομοίωσης εθνικού διχασμού αφού με αφορμή τους στίχους του χωριστίκαμε πάλι σε μνημονιακούς - αντιμνημονιακούς. Ενα μέρος του τραγουδιού είναι αρκετό για να πυροδοτήσει σκέψεις: «Είναι η πόλη μου καμένη είν' η χώρα μου μισή/νικητές και νικημένοι όλοι χάσαμε μαζί». Λίγες σκέψεις μου ισως προσθέσουν κάτι.

■ ΠΡΩΤΟΝ: Θεωρώ πως το κομμάτι – που είναι ενδιαφέρον μουσικά – είναι όντως πολιτικό ή τέλος πάντων επιπέδει μια πολιτική λειτουργία. Και όντως, η νοηματική του δομή είναι κοντά στην παγκάλεια ρίση «μαζί τα φάγαμε».

Αν τα τελευταία πέντε μνημονιακά χρόνια είχαμε τον θυμό και το όλο λυρισμό σπικωμένο δάκτυλο καλλιτεχνών που τα έβαλαν με τον καπταλιόρι μή τις έψει του, από την άλλη είχαμε και ένα νέο στερεότυπο: αυτό των «μεμές φταίμε για δόλα», «ζύσαμε μέσα στο ψέμα και στα δανεικά» και γενικά την αναπαραγονή ενός αυτομαστιγώματος που εξισώνε την ατομική ευθύνη της μικρής ποσός για μια τυρόπιτα με τη συλλογική ενοχή για μια μυθική ποσά για προμήθειες εξοπλιστικών.

Εδώ, ταξινομήθηκαν απόψει αποδομητικές του παλιού πολιτικού συστήματος και από εδώ ο νέος φετιχισμός για τους «καλούς ένοντας» που οώδουν την Ψωροκώστανα γέννησε μια νέα ιδεολογική υπογεμονία πλάι στην κυρίαρχη της αριστερού λυρισμού που κάθισε τον λαό για τα πάντα.

■ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Θεωρώ πως ο Πορτοκάλογλου εντάσσεται στον νέο στερεοτυπικό λόγο του «μαζί τα φάγαμε», λειτουργεί πολιτικά δηλαδή στον τόπο και στον χρόνο του, και βέβαια η κριτική στη στάση του είναι αυτονόητη και γόνιμη.

Χρειάζεται όμως μια υποσημείωση: η κριτική δεν μπορεί να είναι λιθοβολιός ή νεομακρθησμός. Και οφείλεται να λάβει υπόψη της πως ο καλός τραγουδοποιός δεν είναι κομισάριος που διαχειρίστηκε εξοπλιστικά ή Μεσογειακά Προγράμματα αλλά ένας καλλιτέχνης που υπόκωφα ή κραυγαλέα διατύπωσε μια ποσή. Από την εποχή των Φατμέ, εξάλλου, ο στίχος εγκιβώτιζε μια έμμεση δυσαρέσκεια για τις ιδεολογίες και εξέφραζε μια νέα απολτίτη στάση μιας γενιάς που είχε μπουχτίσει από τις σπωκόμενες γρυθίες και αναδιπλώνταν μοναχικά στο αστικό δόντο της Μεταπολίτευσης.

Κοινώς, ο Πορτοκάλογλου εξέφρασε μια πολιτική θέση με το νέο τραγούδι του, συνεπάλιμη την όλη πορεία του. Λεγεντάριος ο Σόιμπλε, ούτε ο συστηματικός αυλαπτής που θα λιθοβολίσουμε.