

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ



ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

kapopoulos@pegasus.gr

Η ώρα των βρικολάκων;

Ο Σαρκοζί ολοκληρώνει τη μετατροπή της Δεξιάς σε προσωπικό εκλογικό του μηχανισμό με την επωνυμία «Ρεπουμπλικάνοι», ενώ την ίδια ώρα η ενίσχυση της Λέγκας του Σαλβίνι και του Κινήματος των Πέντε Αστέρων του Γκρίλο στρώνει, από ότι φαίνεται, το σκηνικό για την επιστροφή του «Καβαλιέρε».

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι σαφές: αν η κατάρρευσή Ολάντ δεν ανακοπεί και αν ο φθορά του Ρέντσι ενισχυθεί, ποιος μπορεί να σταματήσει τόν ευρωσκεπτικιστικό ακροδεξιό λαϊκισμό της Λεπέν και των Σαλβίνι - Γκρίλο; Αν απαντήσουμε θετικά με τα ονόματα Σαρκοζί και Μπερλουσκόνι, τότε ομολογούμε ότι η συνταγή της γερμανικής δημοσιονομικής λιτότπτας στην Ευρωζώνη αθεί την πολιτική σκηνή των χωρών-μελών της Ευρωζώνης σε ακραίες καταστάσεις, πρωτοφανούς απαξίωσης της αξιοπιστίας των δημοκρατικών θεσμών.

Ο ΣΑΡΚΟΖΙ και ο Μπερλουσκόνι είναι στην κυριολεξία βρικόλακες που επανέρχονται στην πολιτική σκηνή. Δεν πττήθηκαν μόνο γιατί δυσαρέστησαν με την κυβερνητική τους διαχείριση την πλειοψηφία των ψηφοφόρων, δεν εφθάρησαν από τα συνήθη όκανδαλα πολιτικής συναλλαγής, αλλά γιατί κατέγραψαν μια παραβατική συμπεριφορά πέραν της «κόκκινης γραμμής» που χωρίζει τη διαπλοκή και τις πελατειακές πρακτικές με δραστηριότητες του κοινού ποινικού δικαίου.

Ο MEN Μπερλουσκόνι καταδικάστηκε, εξέτισε την ποινή του, ενώ ο Σαρκοζί, που γνωρίζει ότι η εικοσιτετράωρη κράτησή του πέρυσι το καλοκαίρι είναι η αρχή μιας μακράς διελκυστίνδας με την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, είναι βέβαιο ότι θα επιχειρήσει να πολιτικοποιήσει κάθε νέα κίνηση των ανακριτικών αρχών.

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ της συστημικής σταθερότητας σε φθαρμένα και ανυπόληπτα πρόσωπα, όπως ο Σαρκοζί και ο Μπερλουσκόνι, κινδυνεύει να γίνει μπούμερανγκ για τα τμήματα της οικονομικής ελίτ στη Γαλλία και την Ιταλία: αντί να ανακόψει την «αντισυστημική» δυναμική της Λεπέν και των Σαλβίνι - Γκρίλο, να την ενισχύσει και να την κλειδώσει σε μη αντιστρέψιμη δυναμική εξουσίας.

ΚΑΠΟΙΟΙ έχουν αλλεργία με την ιστορία του Μεσοπολέμου από ότι φαίνεται. Ετσι μεγάλο τμήμα των ελίτ στη Γαλλία και την Ιταλία ξεχνά ότι η παρατεταμένη ύφεση, η μαζική ανεργία αλλά και η καταγγελία της πολιτικής διαφθοράς υπήρξαν το τρίπτυχο της ριτορικής του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού στον Μεσοπόλεμο.

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ παραπέμπουν στην πολιτική αποπληθωρισμού μετά το 1930 και το χρηματιστριακό σκάνδαλο Στραβίνσκι. Σήμερα ο Σαρκοζί προβάλλει ως σωτήρας, με ισχυρή όμως πιθανότητα να καταγραφεί ως μοιραίο πρόσωπο για την παράταξή του και τη χώρα του.