



ΑΠΟΨΗ

Του **Θόδωρου Χατζηπαντελή**
καθηγητή ΑΠΘ

Ο ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου οι σχετικά πλειοψηφούντες δεν εξήγησαν το πρόγραμμά τους στους ιθαγενείς. Γενικότητες και δοξασίες, υποσχέσεις και ιδεοληπτικές κατασκευές. Καθένας ανακάλυπτε στα λεγόμενα αυτό που ο ίδιος ήθελε. Οι αφελείς πίστευαν ότι «από τους άλλους ό,τι ήταν να κερδίσουμε το κερδίσαμε, ας δούμε και αυτούς». Πίστευαν θαυματουργές συνταγές για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Οι κουτοπόνηροι άκουγαν για την απαλλαγή τους από φόρους που ανοήτως πίστευαν ότι θα πληρώσουν «οι άλλοι». «Άλλοι» ήταν οι ευρωπαίοι δανειστές, που για κάποιον λόγο είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στην Ελλάδα ό,τι αυτή θέλει, οι πλούσιοι, που ποτέ δεν ορίζονταν, οι φοροφυγάδες που ποτέ δεν έλεγαν πώς θα τους βρούμε. Όλες οι δοξασίες της ελληνικής κοινωνίας ανάγλυφες.

Όταν κάποιος διαπιστώσει ότι έχει πάρει κιλά, συνήθως αποφεύγει να ζυγιστεί. Όταν το κάνει, κατηγορεί τη ζυγαριά. Αντί να αλλάξει διατροφικές συνήθειες και να ακολουθήσει τη συμβουλή του ειδικού, που του υπόσχεται αποτελέσματα σε βάθος χρόνου, με κόπο και προσπάθεια, αγοράζει θαυματουργά εργαλεία και χάπια, που διαφημίζει κάποιος τον οποίο στην πολιτική θα τον λέγαμε λαϊκιστή. Βρίζει αυτόν που του στερεί τα διατροφικά είδη που τον έφτασαν σε αυτήν την κατάσταση και πιστεύει όποιον του υπόσχεται κάτι θαυματουργό. Βαθιά μέσα του ξέρει την αλήθεια. Απλά η αλήθεια δεν του αρέσει. Η χώρα βρίσκεται σήμερα σε αυτήν την κατάσταση. Η πλειονότητα κατηγορεί τη ζυγαριά και το διαιτολόγο. Ακολουθεί το θαυματοποιό.

Έπειτα από μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης (πηγαινέλα, δηλώσεις και διαφόρων ειδών πολιτικά χαρτιά) που δεν απέδωσε τίποτα (αποτυχημένα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους) ξαναγυρίσαμε εκεί όπου ήμασταν. Δίκαιο είχε ο πρωθυπουργός. Στροφή 360 μοιρών κάναμε.

Εκεί όπου ήμασταν; Στην ίδια θέση μεν, σε χειρότερη κατάσταση δε. Χωρίς συμμάχους, χωρίς φίλους, χωρίς επιχειρήματα. Οι παλιωδίες του αφόρητου εγωισμού οδηγούν ταχύτατα στον γκρεμό. Και τώρα; Αν εξαιρέσουμε τη μαγική λύση (π.χ. τους εξωγήινους), η λύση είναι η προσαρμογή στην πραγματικότητα. Να αποδεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι παραπλάνησε τους τοπικούς ιθαγενείς, που δεν πρέπει να περιμένουν πλέον τις θαυματουργές λύσεις αλλά την αναγκαστική δίκαιη: την καταιγίδα των φόρων. Οι αφελείς κουτοπόνηροι που περίμεναν να μην πληρώσουν φόρο για το σπιτάκι τους αλλά κάποιοι άλλοι, για να φτιαχτούν οι δημόσιες υποδομές, ώστε να πάρει αξία το σπιτάκι τους, θα καταλάβουν ότι τα δικά τους λεφτά θα πάνε για την επανασύσταση δεκάδων φορέων. Αυτοί που περίμεναν ελάφρυνση με αφορολόγητο θα πληρώσουν και άλλα για το άνοιγμα της ΕΡΤ. Ο θαυματοποιός ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει θεάματα. Το άνοιγμα της ΕΡΤ, την επαναπρόσληψη 600 ατόμων για καθαριότητα ενός κτιρίου, τη συμμετοχή των υπαλλήλων στην εκλογή του προϊσταμένου τους. Το άσυλο (ανιάτων) στο πανεπιστήμιο. Το μάστερ στις σπουδές των πέντε ετών. Και άλλα πολλά.

Επειδή κάνει αυτά που δεν είπε, η απλή επίκληση «έτσι έκαναν και οι άλλοι» δεν αρκεί. Ας θέσει το πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ στην κρίση του ελληνικού λαού. Για να ψηφίσει για πρώτη φορά προγράμματα και όχι ιδεοληψίες και θαύματα.